



EKSİOĞLU

VAKFI

YIL: 15

SAYI: 39

Kasım 2010

AİLE DERGİSİ

*15'inci Ovit Yaylası
Şenliklerimizde Yüzbinlerce
Yayla sevdalısı konuklarımıza
sevgi ve dostluğu paylaştık.*





HERKES YAPACAKLARINI ANLATMAYA ÇALIŞIRKEN,
BİZ; www.ekil.com.tr'den YAPTIKLARIMIZI GÖRÜN İSTİYORUZ.

SİVAS: 0346 - 221 48 88 - 221 68 68

İSTANBUL: 0216 - 463 32 10 - 11 - 12 - 13



Mehmet Şevki Paşa Mah. Barçın Sok. No:1/A Şişli - İSTANBUL 0539 391 30 50



İmtiyaz Sahibi:
Ekşioğlu Vakfı Adına
Vakıf Başkanı
Ali EKŞİ

Genel Yayın Yönetmeni:
İbrahim EKŞİOĞLU
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Yazı İşleri Müdürü:
Mustafa EKŞİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yapımcı:
Yakup EKŞİ
(Emekli Öğretmen)

Seçici Kurul:
Yasin EKŞİ
Yakup EKŞİ
Omer Faruk EKŞİ
Ali EKŞİOĞLU
Hızır EKŞİ
Aydın EKŞİ
Kemal EKŞİ

Yazışma Adresi:
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sokak
Ege Yıldız Blokları
No:13 A-Blok Kat:2 D:8
Kadıköy - İSTANBUL
Tel: 0 216 410 78 00
0 216 410 78 09
Fax: 0 216 410 78 07
www.eksiogluvakfi.org.tr

Tasarım ve Baskı:
TUNA
Group

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Baycan Han
No:41/15 Hesaroğlu / Kadıköy/İST
Tel: 0216 414 52 75 - 76 Fax: 0216 449 35 19
info@tunagroup.com www.tunagroup.com

Dergimizde yayınlanan
yazı, resim, illüstrasyon ve
konular kaynak gösterilerek
kullanılabilir. Köşe yazılarının
sorumluluğu yazarlarına aittir.

Eksioglu Vakfı

Başyazı (Ali EKŞİ)	3
Vakıftan (Yakup EKŞİ)	4
Vakıftan (Gönül EKŞİ)	5
Vakıftan (Necat İSLAMOĞLU)	6
Vakıftan (Osman DEMİR)	7
Vakıftan (Nuran EKŞİ)	8
Vakıftan (Yakup EKŞİ)	9
Karasuda Buluşma	10...19
Ovit Yaylası Şenlikleri	20...55
Basına Yansıyanlar	56...59
Tebrik Mesajları	60...61
İftar Buluşması	62...69
İkizdere Derneği Gecesi	70...73
Demirkapı Köylüler Buluşma	74...79
Demirkapı Yaylası Şenlikleri	84...85
Cimil Vadisi	86...91
Cimil Köyü	92...95
Nasreddin Hoca	96...97
Şiir Köşemiz	98...101
Aramızdan Ayrılanlar	102...103

AÇIK TEŞEKKÜR

7-8 Ağustos 2010 tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz Geleneksel 15'inci Ovit Yaylası Şenliklerimize katılarak bizleri onurlandıran Maliye Bakanımız sayın MEHMET ŞİMŞEK'e, Rize Valimiz sayın SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU'na, Rize Milletvekilimiz sayın BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU'na, Giresun Milletvekili sayın H. HASAN SÖNMEZ'e, Ordu Milletvekili sayın MUSTAFA HAMARAT'a, Gümüşhane Milletvekili sayın YAHYA DOĞAN'a, İstanbul Milletvekili sayın NUSRET BAYRAKTAR'a, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından sayın ERŞAT HÜRMÜZLU'ye, İkizdere Kaymakamı sayın ALPASLAN ALTINIŞIK'a, Rize Üniversitesi Rektörü sayın Prof Dr. NAZIF OKUMUŞOĞLU'na, Karayolları Genel Müdürü sayın CAHİT TURHAN'a, Rize Jandarma Alay Komutanı Albay sayın TURHAN TALU'ya, Rize Belediye Başkanı sayın HALİL BAKIRCI'ya, Samsun Belediye Başkanı sayın YUSUF ZİYA YILMAZ'a, İkizdere İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen sayın KÜRSAT ÇILEK'e, Karayolları Trabzon Bölge Müdürü sayın ZEYNEL ABİDİN YEŞİL'e, İkizdere Belediye Başkanı HASAN KÖSOĞLU'na, çevre il ve ilçelerden gelen ancak isimlerini tespit edemediğimiz üst düzey yönetici, daire amiri ve kamu görevlisi konuklarımıza ile, coşkumuza coşku katıp, sevgi zincirimize binlerce halka oluşturan dostlarımıza, hemşerilerimize, komşu il ve ilçelerden gelen çok değerli komşularımıza Ekşioğlu Vakfı ve Ekşioğlu Ailesi adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade eder, saygılar ve sevgiler sunarım.

ALİ EKİ
Ekşioğlu Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı





Ali EKİSİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ailemiz Türkiye'nin en kalabalık, en tanınmış ve en etkin ailelerinden biridir. "Eksi" yada "Ekşioğlu" soyadını kullananlar ile kendisini bu aileden bilip farklı soyadları kullananlar birbirimizi yakın akraba olarak biliriz ve tanımlanız...

Cüntü ailemizde, bilinen bir anne ve babadan uzunca bir zaman içinde çoğalarak geldigimizi gösteren doğrulanmış bilgilerimiz ve belgelerimiz bulunmaktadır.

Bizden önce gelip geçen aile büyüklerimiz, yaşamış oldukları dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarına ayak uydurarak yaşamalarını sürdürdüklerine inanmaktayız. Bu nedenledir ki, onlara ilişkin tatlı anılarımız ve gurur verici öykülerimiz vardır.

Artık günümüz ileriye bakma gündür. Onlann bizlere devrettiğleri onurlu mirası, çağdaş uygarlık normlarıyla bütünleştirip, olabildigince sevgi, saygı ve heyecanımızı da katarak geleceğe taşımamız...

Vakfımızın kuruluş amaçlarından en belirleyici olanı "akraba bireyleri arasında tanışmalara, buluşmalara ve kaynaşmalara önem atteden maddeidir." Cüntü biz yukarıda da ifade edildiği gibi ülkemizin en kalabalık ailelerinden biriyiz, belki de birincisiyiz...

BİZ ÇAĞDAŞ DEMOKRAT BİR AİLEYİZ...

Ülkemizin 81 iline, Dünya'nın onlarca ülkesine dağılmış bulunan Ekşioğlu Ailesini toparlayıp kaynaştırmak için kurduk Ekşioğlu Vakfı... Ve ne mutlu ki, bu amacımıza da büyük ölçüde ulaşmanın gururunu yaşamaktayız...

Aynca kurmuş olduğumuz vakif sayesinde, var olan demokrasi kültürümüz aile boyu daha da geliştip pekiştirdigimizi düşünmektedir. Bir aile vakfı olmamıza karşın, vakif organizanızda artık eski teammül değil çağdaş demokrasinin kuralları işlenmektedir.

Aile içinde, dolayısıyla vakif organizanızda ekonomik sınıflandırmaya asla yer olmamıştır ve olamaz da... Cüntü biz aile olarak her şeyin maddiyattan geçtigini bildigimiz kadar, pek çok şeyin de maddiyatla başarılımadığını bilmektedir.

Ama unutulmamalıdır ki, vakıflar için esas olan "vakfetmek"... Vakıf organizanında vakfedene daha hoş görülu yaklaşmak yasal bir vecibe olmasa da, genel bir teammül olarak benimsememiştir.

Vakıf Yönetim Kurulu Toplantılanızda, Vakıf Medisi oturumlanızda ve Vakıf Genel Kurullarımızda kiyasiya tartışmalarınızın ardından kardeşçe kucaklaşıp ayrılmamız, hiç kuşkusuz önce kendimize olan güvenimizden, daha sonra da demokratik kurallara olan bağlılığımızdan kaynaklanır...

Biz, önce Karadenizliyiz, kızgınlıklarımız bir saman alevi gibi, kızgınlıklarımız ise, buz üstünde yazılan yazılarla benzer... Karadenizli olmanın ötesinde bir akraba olan bizler için durum

daha da farklıdır. Biz, etle timak gibiyiz...

Göründüğü üzere, 7-8 Ağustos 2010 Geleneksel 15'inci Ovit Yayla Şenliklerimizde olağanüstü bir coşku yaşandı. Havanın güzelliği hiç kuşkusuz mevcut coşkumuzu daha da pekiştirdi.

Organizasyonumuza Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek başta olmak üzere, İl Valimiz, İl ve bölge Milletvekillерimiz ile pek çok üst düzey yönetici ve bürokratlarımız katılıarak bizleri onurlandırdılar.

6 Ağustos 2010 günü ilgili Bakanlar, Bölge Milletvekilleri ve ilgili teknik bürokratlardan oluşan "Doğu Karadeniz Bölgesi Turizmyatımları projelendirme Komisyonu" İkizdere RIDOS Otelde toplandı. Toplantıda alınan kararların İstanbul Milletvekili akrabamız Sayın Nusret Bayraktar tarafından Yayla Şenlikleri katılımcılanna bir müjde niteliğinde sunulması sevindirci bir gelişmeydi.

Aynca, Ovit Dağı Tunel'in etüt ihalesinin gerçekleştigini, artık 15 kilometre uzunluğundaki dünyanın en uzun ikinci tunelinin Ovit Dağı'nın altından geçeceğini, Rize Milletvekili Sayın Ali Bayramoğlu'nun sevindirci bir haber olarak ilk kez yayla şenliklerimizde duyurması yine bizleri olağanüstü mutlu kılmıştır.

Tüm bu olumlu haberlere ve gelişmelere "Ovit Yaylası Şenliklerinin payı, yaptırmı, işlevi ve görevi olmamıştır" demek mümkün mü...? Takdir ve yorum sizlerin. En güzel günler sizlerin olsun.



Yakup EKİ
Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Ikizdere'deki nüfus hareketlerini incelediğimizde, çok ilginç bir tablo ile karşılaşmışızı görürüz. Ikizdere'de köyler dahil olmak üzere toplam nüfus sayısı yaklaşık 5-6 bin civarında, oysa nüfus kütüğünde kayıtlı nüfus sayısı 40 binin üstündedir...

Memleketinden göç edip, nüfus kaydını da ikamet ettiği yere taşıyan İkizdereliler ise bu rakamın dışında bulunmaktadır. Sonuç olarak, iş, aş saglik ve daha iyi şartlarda eğitim alma ihtiyacı nedeniyle yüzbinin üzerinde bir İkizdereli nüfus Türkiye'zin değişik illerine göç etmiş gözük makedir.

Hic kuşkusuz, İkizdere'den göç eden nüfus tekrar geri dönmeye kalksa, İkizdere'de yaşanacak nüfus patlamasının beraberinde getireceği sorunları düşünmek bile istemem...

Köyünü, yayasını, evini, ocağını terk edip büyük kentlere göç eden biz İkizdereliler, memleketimizi, yörenimizi ve topraklarını sevmemişizden değil, karnımızı doyuramadığımızdan gurbetin yollarına düştük...

1960 li yıllarda İkizdere'nin en güzel ve en kapsamlı marketinin sahibiydim. Gençlığında iş hayatım onunla başladı. 1970 li yılların başında Rize-İkizdere arasında minibüs esnafriedim. O yıllarda İkizdere'deki motorlu araç sayısı belki bir elin beş parmağı kadardı. Rize'ye servis yapan minibüsler sabahın çok erken saatle-

İKİZDERE KABUK DEĞİŞTİRİYOR...

rinde bir yolcu kapma yarısının ardından en geç saat 07 de İkizdere'den ayrınlardı. Bu saatten sonra kalanlar, yada yetişmeyenlerin o gün Rize'ye ulaşma şansları olmazdı.

Rize - İkizdere arası bugünkü gibi 45 dakika değil, en erken 3 saat... Kasılı toprak yollar nedeniyle, kazandığımız üç-beş kuruşu da arabalarımızın tamirlerine verir, akşam evimize yine elimiz boş dönerdik...

İlçe merkezinde özellikle yaz aylarında sıfır etmeden dükkanının kepeklerini indiren esnaf olurdu. Gurbetçilerin kiş aylarında köylerine dönmeleriyle birlikte İkizdere ve Köylerinde daha ziyade kiş mevsimlerinde nüfus yoğunluğu yaşanırı.

Yaz aylarında ise, çalışan genç erkek nüfus gurbette, genç bayan nüfus yanında, çimende yada yaylada, yaşlı bayanlar evin ocağın bekçisi olurdu... Bu durum karşısında İkizdere İlçe merkezine incekkimseciklerde kalmazdı...

O yıllarda İkizdere'ye uzanacak bir "elin" hasretini çok çekti... İkizdereliler'e hizmet adına bir yatırımin yapılması için neler vermez, hangi zorluklara katlanmadık. "suyumuz boş akiyor gelin santral yapın" diye haykırdık. Ama bir türlü sesimizi duyuramadık.

Toprağını, köyünü, ocağını, yayasını unutmayan İkizdere'nin vefali insanların maddi durumunu düzeltmeler, İkizdere'yi yatırım yağmuruna tuttu. Devletin hiçbir zaman yapamayacağı yatırımlar İkizdereli iş adamlarından geldi. Özellikle Ek-

şioğlu Vakfı'nın organizatörüğünde Ovit Yaylası şenliklerinin başlatılması, İkizdere'nin kapılarını turizme aralayan ilk olmuştu.

Ardından hizmete giren Ridos Termal Otel, Çamlık Otel, 60 yataklı yörenin en modern öğretmeni, sağlık tesisleri, okullar, lojmanlar, irili ufaklı daha pek çok yatırımlar sayesinde İkizderemiz'in rengi ve cehresi değişti. Tüm bu yatırımlar İkizdere kökenli hayır sever iş adamlarımızca yaptırıldı. Hepsinden Allah'ımız razı olsun. Onlara şükran borçluyuz...

Sevgili İkizdereliler, değerli hemşenlerim, yukarıda izah ettiğim o zor ve mahrumiyet yıllarından bugüne geldik. O gün bizim yaşadığımız sıkıntılara duyarlı kalanlar, el vermeyenler, İkizderemiz'in bir turizm cenneti olma yoluna girdiği an karşımıza dikkili verdiler... "Siz mi burayı turizm cenneti yapmayı planlıyorsunuz...? Bizde sizin suyunuzu keser, damalarınızı kuruturuz" diyerek...

Bendeniz, yaklaşık 20 yıldan beri Türkiye'nin turizm açısından beyni durumundaki Antalya'da iş yapmaktayım. Turizm olmaya aday yerlerde hizmet veren esnaf özellikle sağlam bir eğitime tabi tutulmalıdır.

İkizdere'nin değerli esnafı, artık geçmiş unutun... Turizm merkezi olacak bir yerde esnafınız. Çok ağır sorumluluklarınız vardır. İkizdere'ye gelen yerli ve yabancı turistler alışverişini sizlerle yapın. Bunun yolu onları memnun etmekten geçer...

Bir kardeşiniz olarak benden söylemesi. Hoşçakalın...



Gönül EKİ Organizatör

Hayata bir bebek getirmiş olmak, tannının insana verebileceği dünya nimetlerinin en üstünde aynalıklı bir duyu olsa gerek. Çevremize şöyle bir baktığımızda eylemlerimizin genellikle çocukların geleceğine dair olduğunu görürüz. Bütün ömrünü, varlığını, çocuklarına adamak ancak ve ancak anne ve baba olmanın verdiği mutluluğu eşitlenebilir. Böyle olmasına rağmen hiçbir ebeveyn bunca fedakârlık çocuklarından tahsil etmeye düşünmez. Çünkü çocuklar için vaka fedilmiş bir ömrün beklenemeyecek tek karşılığı, sadece: sağlıklı, mutlu ve başarılı olmalıdır. Bir eve çocuk doğduğunda, o evin rengi değişir. Onun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenir her şey. Maddi anlamda imkânlar sonuna kadar onun için kullanılır. Uykusuz geçen geceler haftalık periyotlarda hastane aboneliği, durumun bedenen yapılan harcamaların ki bunun hiçbir şekilde geri ödemesi olmayacağı. Bu kadar çaba harcanarak ve her daim göz önünde bulundurularak büyütülen çocukların, kendileri büyükçe verdikleri eziyet de büyür. Fakat hiçbir ebeveyn için bu durum eziyet olarak nitelendirilmez. Çünkü anne ve baba olmanın verdiği tansal bir aşka yapılmıştır.

Oysa bugünden baktığımızda bunda sıkıntı ile büyütülmüş, bir şekilde topluma kazandırılmış gender için hâlâ yapılmamış yüzlerce sey var. Maddi tatmin hiçbir şekilde yetmemiştir. Maneviyat hususunda verilenlerin ya değeri yoktur ya da guncellik içermediği bahanesi ile, geni kalmışlıkla suçlanmak için bir malzemedir. Daha dün doğan gençlerimiz hiçbir emek zayıtladıkları halde asla ebeveynlerini yeterli bulmaz. Yeterli bulmak bir yana, onları saygısızca eleştirmeye kararlar.

İçinde bulunduğuuzun dönem; ekonomisinin ve pazar eğilimlerinin iyice çirkefleştığı, insanların kazanmak

HAD BİLMEK..

adına etik ve ahlaki değerleri istismar etmek hususunda hiçbir tereddüt göstermediği bir zamana tekabül ediyor. Çeşitli reklam araçları ile bizlere dayatılan yaşam formlarını elde etmek adına, ayakta ve dimdik durmamızı sağlayan omuriliğimize, yoğun bir saldin ile karşı karşıyayız. Bir tarafta sürekli değişim dünyaya ayak uydurma çabalanan súrenken, bir yandan da neslimizi devam ettirmek ve bu konuda olumlu sonuçlar elde etmek istiyoruz. Ne yazık ki yeni neslin ülkemizdeki başarı ölçütü A,B,C kolej ve üniversitelerinden geçiyor. Buradan okan çocukların ebeveynler açısından "başanlı" olarak addediliyor. Fakat ne hikmetse tam bu noktada onları kaybediyoruz. Bunca emek ve para dökügümüz bu evlatlarımız sayısız, tatminsiz ve kızın çocukların oluveriyorlar. Bu esnada madalyonun obür yüzünü çevirecek olursak, ebeveynlerimizin de ozelestirici yapmalan gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti çocuklara on sekizinci yaşından itibaren hükümet seçme yetkisi veriyor ve bunu bir risk olarak görmüyorken, bizler onları yirmi beş otuz yaşına kadar yanımızda tutmak istiyoruz. Gençliğimizi tek başına bırakmayı tehlikeli buluyor; hatta bu durumu "sana güveniyorum ama çevre kötü" şeklinde hazır bir cümle kalbi ile dile getiriyoruz. Ancak ve ancak bir evlilik halinde, yine bir başkasına teslim ederek, yaşamlarına devam etmelerini kabul edebiliyoruz. Malum çevre kötü..

Eski denince çocukların onlu yaşlara gelindiğinde okulun yanı sıra mutlak bir esnafın yanında okulokluk öğrenirlerdi. Aileler genellikle bu yöntemi çocukların okullarına daha çok bağlanması, okumazlarsa böyle bir hayatlan olacaklarını, ters bir psikoloji yaratarak uygularlardı. Bu aşamalar günümüzde çocuklara için hiçbir psikolog tarafından önerilmeyen bir durum olduğu gibi, günümüz anne babası da çocukların ne tamirci çrağı ne de terzi yamacı olarak görmek istemez. Bu kadar emek verdikleri çocukların için haklı olarak, onların kendilerini mutlu hissedebileceğini ailenin de gurur duyabileceğini bir rütbe başsansı beklenir. Ki bu bekentiler daima çocukların

"iyilikleri" üzerine kurulmuşken nasıl oluyor da bu gün bu gençler bu kadar umursamazlık ve öfke içindeler. Eskiden ana-babaya duyulan saygı, en azından yaşa büyük olanı gösterilen hürmet bu gün neden yok! Gençliğimizin aile içi iletişim biçimlerinin, nezaket kurallarından yoksun, liyakat göstergelerinin yerlerde süründüğü, adalet ve hak kavramlarının yanından geçmeyen bu davranışların yanında tuhaf duran şey ise, hemen hepsi ailesini "seviyor" olması.... Sevgilerini saygısızca bir sömürme biçimine dönüştürün, ebeveynlerine karşı iletişimini her daim bir suçlama refleksi içeniyor. Henüz daha anne ve babasının yapmış oldukları ceyregini bile gerçekleştirmemiş gençlerin, bu davranış biçimlerini nereden ve nasıl edinmiş olduğunu sorgulamak ve biraz olsun düşünmek gereklidir.

Cocuklara duyduğumuz sevgi ve şefkatin doğal sonucu olarak onlara karşı hep anlayışlı olma çabasındayız. Fakat ebeveynlerin bu denli müsamahakâr davranışların maalesef bir sonraki neslin daha da tuhaftlaşmasına ve teklifsizliklerine ortam hazırlıyor. Çocuklarınıza yetiştiğinden onların büyüklerine karşı eleştiri yapmadan önce, içinde bulundukları şartları, konumları ve yaşlarını, titizlikle değerlendirmeleri gerektiği öğretilmelidir. Hatta daha da ileriye giderek yapılacak en akıllica uygulama had bilmeyi öğretmek ve bunu uygulayabilmektir. Had bilmek sadece aile içinde değil toplumsal yapılanmada da değerli bir meziyettir. Çok paramız olabilir veya olmayabilir. Çok faydalı işler başarmış veya başaramamış olabiliriz. Bütün bunlar çocukların ebeveynlerine karşı kullanabilecekleri bir malzeme yada tehdit halini almamalıdır. Geçmişte büyüklerimizin "nasihat" adı altında verdiği öğreticilerin bu gün evdeki adı ve biçimini eleştiri olmuşdur. Oysa aile içi iletişimin sürekli bir eleştiri dili içermesi toplumsal olarak da bir çöküştür. Madem ki aile toplumun temel taşıdır, bize düşen kendi taşanımızı sağlam imal etmektir. Bu sadece çocuklara karşı bir görev değil, topluma ve üzerinde yaşadığımız vatana bir borçtur.



Necat İslamoğlu
Ekşioğlu Vakfı Ardeşen Eski
Temsilcisi - Eğitmeni

Ekşioğlu Vakfı Ardeşen İlçe-
si Temsilciliğinden kendi istek ve
erzumla aynı zamanda bulunmaktayım.
Ancak, takdir edersiniz ki, makul ve
geçerli bir gerekçeye dayalı fiziki
aynaklar aynılık sayılmaz... Benim
yüregim ve beynim hala Vakfımda....

Mensubu ve üyesi olmaktan gu-
rur duyduğum Ekşioğlu Vakfımız'a
uzun yıllar temsilci olarak görev
yaptım... Maddi ve manevi des-
teklerimden ötürü Vakıf Yönetim
Kurullarınca ödüllendirildim, takdir
edildim... İlk takdir ve teşekkür bel-
gemi vakıf eski başkanlarından sa-
yın Hasan EKŞİ'nin elinden almış-
tım. Kendilerine yıllar sonra tekrar
tekrar teşekkürü bir borç bilirim.

1996 yılında başlatılan Ovit Yay-
ası Şenliklerine, 2009 yılına kadar
arasız olarak, Ardeşen folklor eki-
bimle birlikte katıldım. İlk yıllarda
şenlik organizasyonunun sunuculu-
ğunu yaptım. Kendi ölçülerime
göre özveride bulunmaya çalıştım.

AYRILSAM DA, SİZLERLEYİM...

Trabzon Dernekpazarı (Kondu)
ilçesinde yaşamakta olan Ekşioğlu
aile bireylerini ilk ziyaret edenler-
den oldum. Trabzon Aktoprak, Ak-
yazı, Yeşilova köyleri, Maçka ilçesi
ve Çağlayan Beldesinde yaşamakta
olan akrabalarımı bizzat giderek
yayla şenliklerimize davet ettim.
Onlarla İkizdere ve Ardeşen gurubu
akrabalar arasında bir diyalog tesis-
etmeye çalıştım. Büyük ölçüde de
başarılı olduğumu söyleyebilirim.

Istanbul'daki vakıf merkezimiz
tarafından bana gönderilen "Ek-
şioğlu Vakfı Dergimizi" özellikle,
Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Borçka
ilçelerinde yaşamakta olan akraba-
larımıza ulaştırmaya çalıştım.

Sözünü ettigim yörelerde yaşı-
makta olan akrabalarımız arasında
akrabaca bir sevgi bağının oluşma-
sı için yoğun çaba sarf ettim. Birlik
ve beraberliğimiz adına aktiviteler
düzenlemeye çalıştım. Onların şen-
liklerimize katılımını sağlamak nok-
tasında önemli gayretlerin içinde
oldum.

"Ovit Yayası Şenlikleri"nin gele-
neksel yapısı artık, yerel olmaktan
çıkıp yurt çapında, hatta uluslararası

arası medyada konu edildiğini gör-
mektedir. 15 yıl önce başlatılan,
son yıllarda ülkemizin en büyük ve
en kapsamlı organizasyonları ar-
asında yer alan Ovit Yayası Şenlik-
lerinin Ekşioğlu Vakfı tarafından fi-
nans ve organize edilmesi farklı bir
gurur kaynağımız olmuştur.

Biz Ekşioğulları'nın Ardeşen ka-
nadi olarak, aile vakfımızın ne kadar
yanında ve ne kadar uzağında ol-
duğumuzu haklı olarak sorgulayan
akrabalarımız vardır, olacaktır ve
olmalıdır. Önemle ve özellikle bi-
linmelidirki, coğrafi anlamda yüre-
lerimiz uzak ve farklı olsada, yürek-
lerimiz sevgimiz ve hasretimiz aynı
kazanda kaynamaktadır. O kazanın
adı Ekşioğlu Vakfıdır.

Ekşioğlu Vakfını kuranlara, yön-
etiminde görev alanlara, büyük
meblağlar vakfedenlerimizden, ke-
narından köşesinden elini taşın altına
sokanlara kadar, herkeze ve
herkesime takdir ve teşekkür bor-
cumuz vardır.

Vakıf yönetiminde görev alıp
ebediyete intikal eden büyüklerimi-
ze de bir kez daha Allâh'tan rahmet
dilerim. Mekanları cennet olsun.



Osman DEMİR
Mimar

17 Ağustos depremi ile beraber, oturduğumuz binaların sağlamlığı, yasal durumu daha önemli hale gelerek konuşulmaya başlamıştır. Ne yazık ki yapı stogumuzun büyük bir kısmı çok kötü ve kalitesizdir. Burada bazı mimar ve inşaat terimlerinin bilinmediği veya yanlış kullanıldığı görülmektedir. İnşaat ruhsatı ile oturma izni, kaçak yapı ile ruhsata aykırı yapı çokça karıştırılıyor. Bu durumda mevcut yapılan dört ana başlıkta toplayabiliyoruz.

1. Depremden (1999) sonra ruhsat alınmış ve yapı denetime tabi olarak yapılmış yeni yapılar; Yapı denetimi şuanda 17 ilde uygulanmaktadır (2011'den itibaren bütün illerde uygulanacaktır). Yapı denetiminin olmadığı yerlerde yeni

MEVCUT BİNALARIN DURUMU VE SINIFLANDIRILMASI

yönetmeliklerle inşa edilen ve projesine göre yapılan binalar da buna dahildir. Yapım aşamalarında kontroller yapılarak, projeye uygun olarak yapıların bu yapılar son derece güvenli, dört dörtlük, mükemmel yapılardır.

2. Projeli, ruhsatlı ve projesine uygun olarak (deprem öncesi) yapılan yapılardır. Deprem öncesi ve eski yönetmeliklere göre olsa bile projesine uygun olduğundan problemsiz iyi yapılardır. Çünkü esas sorun, projeye uymamak, ruhsata aykırılık idi. Mimari ve statik projeye uyulmuşsa sorunsuzdur.

3. Projeli, ruhsatlı ancak ruhsata aykırı yapılmış olan binalar (kısaca kaçak).

Bina katı 200 metrekare iken 250 metrekare yapılmış veya 5 kat iken 6 kat yapılmış, yatayda veya düşeyde büyümeye olan yapılardır. Ya da taşıyıcı iskelet sisteminde, kolon veya kirişin küçültülmesi,

demirin eksik veya detayına uygun konmaması beton kalitesinin projede beton sınıfının altına düşmesi. Bunların hepsi yapının sağlamlığı açısından ciddi zaafiyet ve risktir. Binanın zayıflığı ve riski projeye ayaklılığın boyutuyla orantılıdır. En çok karşılaşılan bu tip yapılardır. Güvenli yapılar değildir.

4. Proje ve ruhsatı olmayan TAMAMEN KAÇAK YAPILARDIR. Hiçbir esasa dayanmayan, gelişigüzel, gecikme tarzında yapılardır. Bunların hepsi çok tehlike barındırın, genelde imarsız, hisseli ya da hazine arazisine yapılan yapılardır. Hiç güvenilmeyecek ve son derece sakat yapılardır.

Bina hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmak için binanın incelemesi yapılarak analiz edilmesi gereklidir. Bu inceleme sonucundaki teknik rapora göre yapının durumu sağlıklı olarak ortaya konabilir.



Nurhan EKİSİ
Emekli Öğretmen

Umanım şaşmadınız... Evet bu tespitimiz doğrudur. 2010 yılında 25 Temmuz ile 15 Ağustos arası İkizdere'de kesintisiz 20 güneşli gün yaşadık. "Rize'de yılda iki kez yağmur yağar, her biri altı ay sürer" diyerek Rize'nin iklim koşullarını fıkralaştıranlar da bu kez yanıldılar...

Ama biz yine de hazırlıklıydik. Şemsiyelerimiz, yağmura dayanıklı ayakkabılarımız, özellikle Ovit Dağı için kuşaklılarımızın bir bölümünü yanımızdaydı.

Doğrusunu söylemek gerekirse, geçmiş yıllarda İkizdere seyahatlerimizde, sürekli yağmur ve kapalı havadan sıkılarak, güneşli ve sıcak bir ortamı arzuladığımız olmuştur. Bu durum karşısında da, ilk aklımıza gelen şey, sisin ve yağmurun bulunmadığı Ovit Dağı'nın güney yamaçlarında bulunan Ovit Yaylası'na, yada oradan 30 kilometre daha Erzurum istikametine bulunan İspir ilçesine kendimizi atmak olurdu.

2010 yılı, 20 günlük memleket seyahatimiz sürecinde böyle bir ara-

İKİZDERE'DE KESİNTİSİZ 20 GÜNEŞLİ GÜN....

yış içinde olmadığımız gibi, İkizdere için planladığımız 20 günlük tatilin de az geldiğini hisseder gibi oldu...

İkizdere'de az görülen ve ender bulunan böylesi açık ve güneşli bir havayı yakalamışken, gitmedigimiz, görmedigimiz farklı köyleri ve yayaların gezme ve görme fırsatı bulduk.

Adını ve ününü çokça duydugumuz ama gitme olanlığı bulamadığımız Cimil Vadisini ve Cimil Köylerini gezdik. RIDOS Termal Otel de içerisinde bulunduran Cimil Vadisi tek kelime ile "bir doğa harikası"...

Vadiden akan Cimil deresine paralel olarak uzanan kara yolu, RIDOS Termal Otel'e kadar olan 6 kilometrelük bölümü beton kaplama, Ridos Otel'den Cimil Başköy'e kadar olan karayolu ise, vadinin güzelliği ile bağdaştırılmayacak kadar bozuk ve bakımsızdı...

Ama ne var ki, çevredeki güzelliklere baktıktan, yolu bozuk ve bakımsızlığını çok fazla inceleme fırsatımız olmadı.

Vadiden Cimil Köylen'ne doğru, belli bir yükseklikten sonra gür orman örtüsünün bir anda kesildiğini, devamında Cimil'in her üç köyünü de içerisinde alan geniş çayırlar, otaklar ve yeşil çimenlikler karşımıza çıktı... Yaya görünümülü genişçe

araside yer alan Cimil Köylen yerleşim şekilleri bakımından tipik Rize Köylerinden farklı oluşan dikkatimizi çekmedi değil.

20 güneşli gün içerisinde sığdırabildiğimiz daha pek çok güzel gezileşimiz oldu. Eşimin ve benim en çok sevdigimiz "Legiș" ve "Zorkal" yayaların bunların başında gelir.

Özellikle "Zorkal Yaylası"nda, "Düzler" olarak adlandırılan ve üzerinde ister arabanızla ve isterseñiz de yürüyerek dolaşabileceğiniz rengarenk bir çiçek bahçesi karşınız sizi...

Yeşil alanın kuytu bir yerinde bembeyaz bir çarşaf gibi serili duran kıstan kalma kar... Kar sularının ıslatıldığı alana kardelenler hakim... Su akannı takip eden alanlarda, yüzlerce tür yayla çiçeğinden oluşan doyumsuz bir güzellik kucaklar sizi...

Sonuç olarak, 2010 yılı memleket seyahatimizin 20 kesintisiz güneşli gününü İkizdere'de geçirdik. Bu süreç içerisinde konakladığımız İkizdere Öğretmenevi'nin başta Müdür olmak üzere tüm şe��atik ve güler yüzlü personeline, bize evimizi aratmadıkları için gönül dolusu teşekkürlerimizi iletmeyi de öncelikli bir görev olarak bilmekteyiz.



Yakup EKŞİ

Emekli Öğretmen
Editör

Once şaşırdım. Adamın gösterdiği yere oturduktan sonra duygulanmadım. Çünkü bana göre, bana yerini veren adam benden daha yaşlıydı. Genç olsa ne yazar...? İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında küçüklerin büytlere yer vermesi eskidendi...

Benim varacağım yer, onun varacağı yerden önce olduğu için inişte oturdugum yeri tekrar aynı kişiye iade etmeyi çok istedim. Sonuca da başardım.

Beyefendiyi tekrar yerine alırken kulağına fısıldayarak, önce teşekkür ettim sonra: "Beyefendi, aynı yaşı sayınız ama yerinizi bana lütfettiniz çok nazıksınız" dedim. Biraz muzip, biraz da babacan bir tavırla gülümseyerek, "sağımızda solumuzda oturan gençlerin yüzünü kızartmak için yaptım" dedi...

Söyleme fırsatım olmadı ama içimden geçirdim. "Vah benim saf ve temiz Anadolu dan yeni gelmiş vatandaşım... Sizin bahsettiğiniz yüz kızarmaları da çok eskidendi..."

MINİBÜSTE YAŞLI BİR BEY BANA YER VERDİ...

İstanbul'daki şehir içi toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapan herkes çok iyi görür ve çok iyi bilir ki, seyir sırasında genç kızlar ve genç delikanlıklar koltuklarda, orta yaşlılar ve da büyükleri ise, ayakta seyahat ederler.

Koltuklardaki kimi gençler, durumun farkında olmadıklarına bir gerekçe olsun diye, ellerindeki mini radyo yada telefonlarının gizli dinleme kablolannı kulaklına takarak kendilerini sözde kamufla etmeye çalışırlar.

Oysa biz yaşlılar, gençlerden bu ve benzeri saygı ve nezaket kurallarını beklemeyi çoktan unuttuk. Yaşlılar otobüsün yada minibüsün içinde iki büküm, bir eli belinde, bir eli, tavan-daki tutacula seyrederken gençlerin koltuklarda oturmasını kanıtsadık artık...

Toplu taşıma araçlarında gençler, oturdukları koltukları ille de yaşlılara vermelidir savında değiliz. Biz yaşlılar, gençlerin gün boyu çok yoğun bir tempo içinde oldukları biliyor ve görüyoruz. Bu nedenle de, onların toplu taşıma araçlarında en yoğun oldukları bir saat yaşadıklarının da farkındayız.

Ancak, eski İstanbullular'dan kalma bir tabir vardır. "İstanbul'dan

başa bir İstanbul yoktur" ... Ayaktaki yaşlılara en büyük saygı ve en büyük nezaket, nazikçe bir yer verme teklifinden geçer... Pek çok yaşlı bey ve bayanlar, gençlerimizin yoğun bir çalışma temposundan döndüklerini dikkate alarak gençlerimizin yer verme tekliflerini gönül dolusu bir teşekkürle iade etmeyenler ya çok rahatsızdır, yada 70 yaşıının üstündedir diyebiliriz.

İstanbul lehçesi ile, İstanbul nezaket kurallarını edinen bir Anadolu delikanlığı'nın yada hanımfendisi'nin Anadolu toplumunda çok onde ve çok saygın bir yeri vardı.

Hatta, ellili ve ataklı yıllarda, enstitüsünü veya fakültesini bitirip "Türkçe" yada Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni" olmayı hak eden öğretmen adaylarına, İstanbul lehçesini daha iyi kavraması için bir süre İstanbul'da ikamet etmeleri salık verilirdi. Çünkü bir "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni", Resmi Türk dilini en iyi konuşan kişi olmalıydı. İstanbul Türkçesi ise Resmi Türk dilimiz olarak benimsenmiştir.

Artık İstanbul, kendine özgü geleneksel nezaket kurallarını çoktan yitirdi de, örnek alınan İstanbul Türkçesi nerede acaba...?

KARASU'DA MUHTEŞEM BİR BULUŞMA...



Organizasyon sayın Kemal EKİŞİ'den...

EKİŞİOĞLU VAKFIMIZIN
SAYIN BAŞKANI, YÖNETİCİ ve ÜYELERİ;
KARASU,KOCAALI EKİŞİOĞLU AİLESİ ve HALKI
OLARAK SİZLERLE BİR ARADA OLMANIN
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
HOŞ GELDİNİZ
Kemal EKİŞİ
EKİŞİOĞLU VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
(KARASU KOCAALI ADINA)

Her yıl Haziran ayının ikinci Pazar günü, Ekşioğlu Vakfı tarafından İstanbul'da organize edilen Geleneksel Bahar Şenliği'nin 5'incisi bu kez 13 Haziran 2010 tarihinde Adapazarı ilçemizin Karasu ilçesinde düzenlendi.

Adapazarı'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yaklaşık 160 hane akrabamızın ikamet etmekte olduğu bilinmektedir.

Aslen İkizdere'nin Demirkapı köyünden olup, Karasu'da doğup büyümüş, Vakıf Yönetim Kurulumuzun çok değerli Üyesi sayın Kemal Ekşî'nin teklif ve önerileri ile, bu yıl Geleneksel 5'inci Bahar Şenliğimizi Karasu ilçesinde gerçekleştirdik.

Sakarya Milletvekili sayın Hasan Ali Çelik, Karasu Kaymakamı sayın Murat Duru, Karasu Belediye Başkanı sayın Mehmet İspiroğlu, Kocaali Belediye Başkanı sayın Ahmet Acar ve çok sayıda Karasulu ve Kocaalili hemşeri, dost ve akrabalarımızın da katıldığı muhteşem organizasyon Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyelerinden sayın Kemal EKŞİ tarafından planlandı.



**Karasu Belediye Başkanı
Sayın Mehmet İSPİROĞLU'na
Ekşioğlu Vakfı'ndan açık Teşekkür ...**

Ekşioğlu Vakfı'nın Geleneksel 5'inci Bahar Şenliğinin Karasu'da gerçekleştirilmesi sırasında, Karasu Belediye Başkanı sayın Mehmet İSPİROĞLU'nun, beklenenin üstünde destekleri ve katkılarının olduğu görüldü.

Karasu ilçesinin en güzel piknik alanlarından biri olan "Göl Kenarı" piknik alanını Bahar Şenliğimiz için tâhsis edip dizayn eden, alanın çevre yollarını bir önceki günden hazır hale getiren ve daha pek çok imkanlarını şenliklerimiz için seferber eden değerli Başkan'a Vakfımız ve tüm Ekşioğlu Ailesi adına teşekkürlerimizi iletiyor, sunuyoruz.."

**EKİSİOĞLU AİLESİNİN
BAHAR ŞÖLENİNİ KUTLARIM
KARASU İLÇESİNE
HOŞ GELDİNİZ**

**Mehmet İSPİROĞLU
KARASU BELEDİYE BAŞKANI**



**BİR BİRLERİNİ TANIMAYAN
BİNLERCE AKRABA TANIŞIP
HASRET GİDERDİ**

Duymayanlar ve görmeyenler için biraz ilginç gelse de, gerçegin ta kendisidir bu...

Evet... Aynı soy ağacından gelen, beşinci yada dördüncü dedeleri kardeş olan aile bireylerinden bazlarının, hatta hiç azımsanmayacak bir bölümünün birbirlerini hiç görmediği gerçeği, Ekşioğlu ailesi için geçerlidir.

İtiraf etmeliyiz ki, Ekşioğlu Vakfı ve bu Vakfın etkinlikleri olmasaydı, bu yabancılasmışının boyutları daha da genişleyebilirdi...

Yine içtenlikle itiraf etmeliyiz ki, Ekşioğlu Vakfı 1991 yılında kurulmadan önce, bu yabancılasmışının boyutları günümüzdekinin yirmi katı civarındaydı.

Zira Ekşioğlu ailesinin nüfusu yüzbinlerle ifade edilmektedir.

Ailemizin merkezi Doğu Karadeniz, Rize olsa da, geçen zaman içerisinde geçim koşulları, her Doğu Karadenizli gibi, alle bireylerimizi de gurbet ocağına atıvermiştir.



Ülkemizin değişik illerine ve yörenlerine serpilmiş olan aile bireylerimiz, çeşitli nedenlerle bir araya gelme olağrı da bulamazlar.

Geçen süreç, aynı soy kütüğünden gelen aile bireylerini, başka bir deyişle, "hane halkını" adeta birbiriyle yabancılaştırır...

Aradan geçen uzun zaman içerisinde doğan, büyüyen ve gelişen genç nesil birbirlerini tanımadık hale gelirler.

İşte sevgili dostlar, Aile Vakfımızı oluşturmamız Vakfımızın etkinlikleri arasında, buluşmalara, toplantılara, şenliklere, sonuç olarak aileyi bir araya getirecek etkinliklere önem ve öncelik vermemiz bundan...

13 Haziran 2010 günü Karasu'da yaşanan da buydu... Bu nün adı, tutanaklara "Bahar Şenliği" olarak geçsede bizim için bu bir "BAYRAM"...



KATILIM BEKLENENİN ÜSTÜNDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul'da ikamet etmekte olan akrabalarımızdan, Bahar Şenliğimize katılmak için Karasu'ya gitmek isteyenlere İstanbul'daki Temsilcilik merkezlerimizden sabah saat 07 de hareket etmek üzere otobüsler tahsis edildi.

Zeytinburnu, Alemdağ, Üsküdar, Kartal ve Gebze'den toplam 15 adet 45 kişilik otobüslerle İstanbul'da ikamet eden akrabalarımızı Karasu'ya ulaşımına sağlandı.

Ayrıca İstanbul, Gebze ve Kocaali'den özel otolanya Bahar Şenliğimize katılanların sayısı 3000 civarındaydı.

Karasu ve Kocaali'de yaşamakta olan akrabalarımızın tümüne yakını şenlik alanındaydı.

Akrabalarımız dışında pekçok komşularımız ve dostlarımız bizleri yalnız bırakmadılar.

Hatta, ailemizle hiçbir bağlantı bu-

lunmayan, sadece meraklısı gidermek adına aramızda bulunan yüzlerce gönül dostumuzla coşkulu bir gün yaşandı.

Kendi olanaklarıyla organizasyonu planlayan ve uygulayan Yönetim Kurulu Üyemiz sayın Kemal EKŞİ profesyonel anlamda bir performans sergileyerek büyük çapta bir aile buluşmasını gerçekleştirdi.

Karasu'da ikamet etmekte olan aile bireylerimiz çoğunlukla, İkizdere'nin Dereköy ve Demirkapi köyü kökenli olup, 1940 li yıllardan itibaren çeşitli aralıklarla Karasu'ya göç ettikleri bilinmektedir.

Kocaali'de ikamet etmekte olan aile bireylerimizin tamamına yakını İkizdere-Bayırköy kökenli olup, 1960 li yıllarda sonra, değişik zaman dilimlerinde Kocaali'ye göç ettiler bilinmektedir.



Yüzlerden eksik olmayan gülücükler, bu büyük buluşmayı tarif etmeye yeter...

Gurbetteki buluşmalarımız sohbetlerimiz bizleri çok çok gerilere götürür...

Çocukluğumuzun ve gençlik yıllarımızın geçtiği silamiza, Baba ve dede topraklanımıza, köylenimize, yaylalarımıza, yani hasretini yüreklerimizden silip atamadığımız memleketimize...

Rize ilçimizin İkizdere ilçesi'nin Demirkapı köyünden Dereköyü'nden ve Bayırköy'ünden, 1948 li yıllarda günümüz'e kadar devam eden süreç içerisinde belli aralıklarla Karasu ve Kocaali'ye göç eden akrabalarımız artık doydukları memleketin insanı olsalar da, doğdukları yerleri kaç tanesi unutabilmistiştir acaba...?

Hiç kuşkusuz hiç biri... Zira, çok sevdiğimiz memleketimizin kırsal ve venimsiz toprakları bizleri göçe zorladı.

Zorlukların üstesinden gelmeyi bilen, çalışkan, dürüst, vefali ve girişken insanımız gurbette de hak ettiği başanyı yakaladı...



Nüfusu 25 binlere dayanan Karasu ilçesine, İkizdere'nin Demirkapı köyü'nden göç ederek gelen akrabalarımızdan Selahattin Ekşi (Tatlı), bir dönem bu ilçede Belediye Başkanı seçilme şansını göstermiştir.

Yine 1960'lı yıllarda, İkizdere'nin Bayırköy'ünden ailesiyle göç ederek Kocaali ilçesine yerleşen değerli akrabalarımızdan sayın Hamza Ekşi, Kocaali ilçesinin üç dönem Belediye Başkanlığını yapmıştır. Bu örnekler, insanımızın çalışkanlığını, başansını, güvenilirliğini ve sevgi dolu oluşunu göstermektedir

Gerek silada, gerekse gurbette, başarılı olup, kendinden söz ettirmeyi beceremeyen hemşerilerimiz dostlanmaz ve akrabalarımız hiç kuşkusuz onur ve gurur kaynağımızdır.



İkizdere ile Karasu ve Kocaali arasında bir gönül bağı vardır.

Ekşioğlu Ailesi'nin Karasu ve Kocaali ile tanışmışlığı 1948 yılında başlayan göç hareketleriyle başlamaz.

Milli mücadele yıllarında ortaya çıkan Rizeli Ipsiz Recep'in cesene katılarak mücadele veren akrabalarından merhum Ekşioğlu Murat Ağa, merhum Ekşioğlu İbrahim Ağa ve merhum Ekşioğlu Mehmet Ağa'nın mücadele kapsamında Ipsiz Recep'le birlikte Karasu'ya gelişleriyle bu gönül köprüsü kurulur.

Mücadelenin son bulmasının ardından Ipsiz Recep'le birlikte Ekşioğlu Murat Ağa ile Ekşioğlu İbrahim Ağa Karasu'ya yerleşikleri bilinmektedir.

Ekşioğlu Murat Ağa olarak tarihi kayıtlara geçen büyüğümüzün torunları halen Karasu'da ikamet etmekte olup (Tatlı) soyadını kullanmaktadır.

Ekşioğlu İbrahim Ağa'nın torunları ise, 30 haneye yakın bir coğulukla halen Kocaali ilçesinde ikamet etmektedirler.

Ekşioğlu Mehmet Ağa ise, Ipsiz Recep'cesinde, milli mücadele adına sağladığı çok büyük başarıların ardından, Karasu yada Kocaali'ye yerleşmeyi tercih etmemek Rize'ye döndüğü bilinmektedir.

Merhum Ipsiz Recep gibi merhum Ekşioğlu Murat AĞANINDA mezar Karasu'da bulunmaktadır. Merhum Ekşioğlu İbrahim Ağa'nın mezarı ise Kocaali'dedir.

Ekşioğlu ailesi bireylerinden halen Karasu ve Kocaali'de bulunan 160 hane civanndaki akrabamız, dedelerimizden merhum Murat Ağa ile merhum İbrahim Ağa'nın oluşturdukları gönül köprüsünden bölgeye intikal etmişlerdir.

Karasulu ve Kocaalili akrabalarımızla 13 Haziran 2010 günü tekrar bir araya gelmekten sonsuz bir mutluluk duyduk. Çünkü onları çok seviyoruz.



Karasu buluşmamıza katılan onur konuklarından Sakarya Milletvekili sayın Hasan Ali ÇELİK, Karasu Kaymakamı sayın Murat DURU, Karasu Belediye Başkanı sayın Mehmet İSPIROĞLU, Kocaali Belediye Başkanı sayın Mehmet ACAR ile Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Ali EKŞİ ve Yönetim Kurulu Üyemiz, aynı zamanda etkinliği organize eden sayın Kemal EKŞİ birer kısa konuşma ile duygularını dile getirdiler.



Sakarya Milletvekili Sayın Hasan ÇELİK: "Bu tür organizasyonlar dostluğu ve kardeşliği pekiştirir"

Geleneksel 5'inci Bahar Şenliğimize katılarak bizleri onurlandıran Sakarya Milletvekili sayın Hasan Ali ÇELİK, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Konuşmalarında bu tür organizasyonlar, dostlıkların ve kardeşlerin pekişmesini sağlayacağını ifade eden sayın ÇELİK, Ekşioğlu ailesi, buluşma yeri olarak Karasu'yu tercih ettiği için de ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

Karadeniz insanının çalışkan ve birbirlerine bağlı olusları onları her ortamda başarılı kıldığını söyleyen sayın Çelik'e Ailemiz ve Vakfımız adına teşekkürlerimizi iletir sunuyoruz.



Karasu Kaymakamı Murat DURU: "Karasu ilçemizdeki turizm değerlerimizi daha iyi tanıtmalıyız"

Karasu ilçesinin çok sevilen ve çok sevgili Kaymakamı sayın Murat Duru, Ekşioğlu Vakfı'na ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Karasu kökenli sayın Kemal Ekşiyeye, bu organizasyonlarından ötürü teşekkür etti.

Bu tür organizasyonların ilçe turizmine önemli katkıları sağlayacağını ifade eden sayın Duru, Karasu ilçesinde deniz turizminin dışında muhteşem bir doğa turizminin de var olduğunu belirterek, bu değerlerin tanıtılmasının gerekliliği olduğunu altını çizdi.

Değerli Kaymakamımız sayın Murat Duru'ya dergimiz ve Vakfımız adına teşekkürlerimizi iletir, saygılanımızı arz ederiz.



Karasu Belediye Başkanı Mehmet İSPIROĞLU: "Karasu, bir turizm cennetidir."

Karasu ilçesinin çalışan ve sevilen Belediye Başkanı sayın Mehmet İspiroğlu katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Ekşioğlu Vakfı, Geleneksel Bahar Şenliğinin 5'inci için, Karasu ilçesini tercih etmiş olması Karasuları çok mutlu ettiğini ifade eden sayın Başkan, bu nedenle Ekşioğlu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ali Ekşiyenin şahsında tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, özellikle organizasyonu hazırlayan sayın Kemal EKŞİ'ye teşekkürlerini ifade etti.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet ACAR: "Karasu ile Kocaali Kardeş iki ilcedir"

Karasu'ya 16 kilometre uzaklıkta bulunan Sakarya'nın 3. ilçesi Kocaali Belediye Başkanı sayın Ahmet Acar katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Ekşioğlu ailesinin bir bölümünün de Kocaali'de ikamet etmekte olduğunu, onları çok iyi tanadığını, ilişkilerinin dostuk ve arkadaşlık boyutunda çok sıcak olduğunu belirten sayın ACAR, Karasu ile Kocaali'nin de kardeş iki ilce olduğunu vurguladı.

Karasu gibi Kocaali'ninde deniz turizmi dışında henüz tanılmamış muhteşem bir doğasının bulunduğu, içme suyu bakımından İstanbul'u besleyen "Melen Çayı" ve çevresinin başı başına bir doğa cenneti olduğunu ifade eden sayın Acar kapılarımıza turizme aştıktır dedi.

Sayın Acar'a da Dergimiz ve Vakfımız adına teşekkürlerini iletiyor, saygılar sunuyoruz.



Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali EKİ: "Bu tür buluşmalarımız başka İl ve ilçelerde de gerçekleşecek"

Katılımcı ve organizasyondan çok mutlu gözüken Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ali Ekşioğlu, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Öncelikle organizasyona ön ayak olan Vakif Yönetim Kurulu Üyesi sayın Kemal Ekşioğlu'ya takdir ve teşekkürlerini ifade eden sayın EKİ, organizasyonu onurlandıran, başta Sakarya Milletvekili sayın Hasan Ali Çelik olmak üzere, Karasu Kaymakamı sayın Murat Duru'ya Karasu Belediye Başkanı sayın Mehmet İSPİROĞLU'na, Kocaali Belediye Başkanı sayın Ahmet Acar ile tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bu tür organizasyonlar, akrabalarımızın bulunduğu her yöreye ve bölgeye bir program dahilinde gerçekleştirileceğinin de müjdesini veren sayın Ekşioğlu, alkış yağmuruna tutuldu.



Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal EKİ: "Akrabalarımla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Organizasyonun mimarı, Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi sayın Kemal Ekşioğlu katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Istanbul ve çevresinde ikamet etmekte olan Ekşioğlu Ailesinin çok değerli bireylerini Karasu'da görmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden sayın EKİ, organizasyona katılan, başta onur konukları olmak üzere tüm katılımcılara ev sahibi olarak "hoş geldiniz" diyerek, bol eğlenç ve mutlu bir gün dileklerinde bulundu.

Kocaali ve Karasu ilçesinin yolunu ilk kez öğrenen akrabalarını da, bundan böyle her zaman konuk etmekten mutlu olacaklarının da altın çizdi.





KARASU BÖYLE COŞKU GÖRMEDİ

Bahar Şenliğimizde bir araya gelen gençlerimiz el ele tutuşarak oluşturdukları sevgi, dostluk ve barış zincirinde doyasiya horon oynadılar. Horon'un farklı figürlerinden oluşan değişik oyun gruplarının en doğal, en içten ve en katıksız gösterileri görülmeye değerdi. Ünlü Şovmen Necati Selvitop'un sunumuyla, yoresel sanatçalarımızdan sevgili Yasemin Yıldız ile Ahmet Ekşioğlu sahne aldılar.

Once Yasemin Yıldız, sazi ve sözüyle, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gurbet türkülerini okuyarak izleyenleri hüzünledirdi.

Ardından yerel sanatçımız Ahmet Ekşioğlu Kemençe eşliğinde, Karadeniz'in en kıvrak havalarından parçalar sunarak izleyenleri adeta coşturdu. Böylece hüzün ile coşkunun birbirine ne kadar yakın olduklarının tanığı olduk.

Saat 14 ten sonra sahne alan sevgili Ahmet Ekşioğlu, mevcut coşkunun terini kurutmadan, kemençe eşliğinde sunduğu Karadeniz türküleriley horon gösterisini zirveye taşıdı.

Bu etkinliğimizde sahne alan bu değerli sanatçı kardeşimize sevgilerimizi sunuyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimizden bir "Horon Gösterisi"

İlk Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ali Ekşi olmak üzere, sahneye davet edildi.

Geleneklerimizin coşkusunu yaşmak adına sahnede bulgularından horon gösterilemle sevgi ve dostluk zincirine birer halka oluşturdu.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerimiz bu organizasyon eksiksiz olarak katılmaları üzerinden kaçmadı.

Bu muhteşem tabloyu arayıştan gençlerimiz, elleriyle ve alkışlarıyla mutluluklarını hissetmeye çalışılar.

El sallamak suretiyle ve alkış tutarak, bu güzel tabloyu oluşturulan Karasulu, Kocaelili ve İstanbullu gençlerimiz belli bir tür buluşmaların sıkça gerçekleştirilmesinden yana... Elinden alkış yüreklerinizden sevgi eksik olmasın sevgili gençler...



Ovit YayLASı

BİR KEZ DAHA SEVGİ SELİNE TESLİM OLDU...



Rize ili İkizdere ilçesine bağlı "Ovit Yaylası"nda, 7 ve 8 Ağustos günleri geleneksel 15'inci yayla şenlikleri düzenlendi.

Organizasyonu Ekşioğlu Vakfı tarafından yapılan etkinlıklere yüzbinlerce insan katıldı.

7 ve 8 Ağustos 2010 günleri, havanın da sıcak ve güneşli olması nedeniyle yüksek oranda bir katılımın varlığı dikkatlerden kaçmadı.

Onbinlerce araç ve yüzbinlerce insan, Kaçkar dağlarının dorukları arasında yer alan Ovit Yaylası'nın 2640 rakımı "Koşmer Düzü"nde görülmemiş bir sevgi seli oluşturdu.

Her yıl Ekşioğlu Vakfı tarafından organize edilen Genel Ovit Yaylası Şenliklerimizin 15'incisi 7 ve 8 Ağustos 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. Organizasyonda uygulanan programın yanında, hava koşullarının da uygun olması nedeniyle, Yayla Şenliklerimizin 15'incisinde pek çok ilkler yaşandı. TARKAN fırtınası, yüzbinlerce sevenlerini 2640 rakımlı Ovit Yaylası'ndaki Koşmer Düzü'nde bir araya getirdi.



Dünya Karadeniz Bölgesinin, genellikle en büyük organizasyonlar olarak nitelendirilen Ovit Yolları Şenliklerinde bu yıl çok "ilkler" yaşandı.

İlk "Kazdeye"mizin Rüzgarlı Günden olan Gnlü pop yıldızı Sertab Erener'in bir yıldızda konser verdiği en önemlilarından biri

Ovit Yaylası şenliklerinden acıdan en kalabalık şenliklerden bin olarak gerçekleşti ve yer aldı.

Hepsini, yayla koşullarında hafifçe atıcı edilenin üzerinde günde 15 saat soğuk olusu yaşanan "ilkler" bir diziymi.





Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Rize'den ve Rize'nin komşu il ve ilçelerinden akın akın Ovit Yaylası'na gelen yüzbinlerce yayla sevdalısı dost komşu ve akrabalarımız için olabildiğince seviyeli, kaliteli ve doyurucu bir program hazırlanmıştı. Koşmer Düzü'ne bakan karşılıklı yayvan ve yemyeşil yamaçlar devasa birer otopark görünümündeydi. Şenlik alanı daha önceden su, lavabo ve diğer ihtiyaçlar açısından donanımlı olduğu için katılımcıların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları görüldü.



*Başkan Ali Ekşioğlu'nu
mutlu eden an...*

Ekşioğlu Vakfı Başkanı sayın Ali Ekşioğlu başta olmak üzere, bu devasa organizasyona emeği geçen herkesin yorgunluğunu giderecek hiç kuşkusuz pek çok güzellikler yaşadı.

Her şeyden önce burası 2640 rakımlı bir yayla... Hava koşullarından kaynaklanabilecek olumsuzluklar devasa organizasyonunu uygulanamaz hale getirebilirdi.

Böylece, harcanan emeklerin boş gitmesinin yanında uzak uzak yereleden ıcazet eden yüzbinlerce katılımcı dostlarımızın da umutları boşça çıkmış olabilirdi. Bu olumsuzlukların yaşamamaması mutluluğumuzun en büyük nedeni.



*Rize Jandarma Alay Komutanlığımıza,
Kızdere Jandarma Bölük Komutanlığımıza ve diğer Emniyet Kuvvetlerimize
AÇIK TEŞEKKÜRÜMÜZ VARDIR....*

7 ve 8 Ağustos 2010 tarihlerinde
15'inci kez gerçekleştirdiğimiz Ovit
festivale Şenliklerimizde, emniyet ve
trafik sağlama can siperane bir
şahit ve üstün bir başan ile görev
yapmakla yetinemeyip, şenlik alanın-
dan ayrılan onbinlerce araca nizami
bir trafik aksı sağlama da üstün

bir performans ve titiz bir çalışma
sergileyen Rize İl Jandarma Alay Ko-
mutanlığına, ve onun şahsında tüm
alt birliklerine Ekşioğlu Vakfı Başkan-
lığı olarak takdir ve teşekkürlerimizi
ifade ediyor, onlara olan güvenimizi,
saygıımızı ve sevgimizi bir kez daha
yineliyoruz...

Ayrıca, Yayla Şenliklerimizin em-
niyet ve asayışını sağlamada görev
yapan subay, astsubay, erbaş ve er-
lerimizin katılımcı konuklarımıza gö-
revleri sırasında göstermiş oldukları
anlayış ve nezaket her türlü takdirin
üstünde değerlendirilmiştir.

*Medis Başkanımız
Hızır Ekşî'nin de
en mutlu anı.*

Bu tür organizasyonlarda so-
ñumlusuk taşıyanlar için sadece iki
alternatif vardır...

Uzulmek ve mutlu olmak...
Görsün o ki, hem Medis Baş-
kanımız sayın Hızır Ekşî, hem de
Yönetim Kurulu Başkanı sayın
Ali Ekşî ve Yönetim Kurulu Üye-
leri bu organizasyonun akışından
mutlu...

Gerek hava koşullarında ge-
riye de ger olumsuzluktardan
organizasyonu olumsuz etkileyecək
bir gelişme olmadı.



Kazdere Belediye Başkanı sayın Huseyin Kösoglu, İkizdere Jandarma Komutanı sayın Kürşat Çilek, İlimize bağlı İspir ve Pazarlısu sayın Kaymakam ve Belediye Başkanları, ilimin diğer ilçelerinden gelen çok değerli bürokrat ve yetkililerimizi ağrlama fırsatını değerlendirdik.

Yine, bu mütevazi yayla evi, Doğu Karadeniz'in en büyük organizasyonu ünvanını alan "Ovit Yarışları Şenliğimizi" haber yapmak üzere gelen onlarca gazeteci ve TV ekibi yayın ekibini ağırladı.

İsimlerini sıralamaya çalıştığımızda, komukları arasında olup, sırtlarında kaçılmış olan isimlerden söz edemediğimiz tarafları pek çok onur konugumuz olduğuna inanmaktayız. Isimlerini sırtlamadığımız bu değerli konuklarımızdan özür diliyor, affedilmemizi arz ediyoruz.

Yayla evimizin şenlik alanına hemen balkonunda, sadece protokol konuklarını değil, şenliklerimizi ziyaret eden pek çok komşu dost ve akrabalarımızın yanında uzaktan ve yakından gelen pek çok genç arkadaşımıza de ağırlamaya çalıştık.

Teksi teyzelerimiz, annelerimiz, emekçilerimiz, dedelerimiz, ayakta kalmakta zorluk çeken hastalarımız için yayla evimiz çok önemli bir görev yaptığına gördük.

Yayla şenlikleri programının düzenlenmesinde son derece olumlu hizmetler veren yayla evimiz için çalışan ve özverili Vakıf Başkanımız sayın Ali Ekşiliyi bir kez daha kutluyor, bu muhteşem yayla evini vakıf aktivitelerine tahsis ettiği için de Ekşioğlu Ailesi adına bir kez daha teşekkürlerimizi yineliyoruz.



İŞTE AYRINTILAR...

Yayla şenliklerimizi onurlandıran yüzbinlerce katılımcı dostlarımızı konakladıkları alanlarda, kameralarımızla birlikte ziyaret etme fırsatını bulduk. Kimilerini hiç rahatsız etmeden, kimileriyle de, koyu sohbetten sonra görüntü almayı başardık. Almış olduğumuz görüntülerden ilginç bulduklarımızı sizlerle paylaşmak istedik...

Yayla Çimene幸e yayılmak budur işte...



Yayla koşullan sizleri böyle bir yaşama zoflar isteseniz de, istemeseniz de...

Şehir hayatınızda tozdan topraktan yada egzos gazlanndan korumaya çalışığınız giysilerinizle yaylaya gelseniz de, hiç kuşkusuz oturup uzanacağınız, yatıp yayılacağınız alan yayla çimeneri olacaktır.

Yayla yaşamını daha da güzel ve özgür kılan bu gelenekten kaçmak isteseniz de, istemeseniz de, görülen o kişi başarımla güçlük çekersiniz. İyisi mi?, siz siz olun...yaylaya giderken yayla hayatına uygun giysilerinizi yanınız almayı unutmayın.

Biz, sevgili Mehmet Naci Ekşioğlu kardeşimize ve yanındakilere teşekkürlerimizi arz ettikten sonra, iyisi mi? diğer konuklarımızın bulunduğu alanlara gitmek üzere bulunduğu alanlara aylalımlı derken, yayla için hazırlıksız gelen bir dost grubu arkadaşlarının plastik taburelerde oturduğunu gördük... Tabureleri beraberinde getirmişler ...Evet tebrikler...Bu da güzel bir önləm.



Yaylada piknik keyfi daha bir başka...

Temiz yayla çimenleri üzerinde
mükemmeli bir piknik düzeni kurmuş bulsunuz
görüntülerdeki aileye bir "merhaba"
demeden geçmeye içimize sindiremedik doğrusu...

"Yayla çimenine battaniye sererek
görmekle yayla yaşamını bozmadınız
mi emin" diye seslendik

"Kanıt ığdırçı..." Eski den hayvan pislaklarının de yayla yaşamına uygun
kullanılmıştı... Hayvan pislakları kurutulup
yemek olarak kullanılırdı pek çok yayla...
Nerde o bolluk... onları kurutup
yemek bir yana, artık yanlarından bile
gözmeyecekler"

Sorduk araştırdık... yanıt doğrudır...
Çünkü son yıllarda yaylalarımızda
hayvanlar için küşpe ve benzeri suni
yemekler kullanıldığı için eskiye oranla
hayvan ürünler doğallıklarını kaybetmiş
bulunmaktadır.

Neyse, konumuzun çok dışında
bulunan bu bahsi buracıkta kapatarak,
şenliklerimize icabet eden konuklarımları
yeniden bu günde dönelim...



Yayla güneş şakaya gelmez bir anda yakiverir...

Evet, evet... bilenler bilir Akdeniz ve
Ege sahilinde Temmuz ve Ağustos
ayının en yakıcı güneş, sizleri bir haftada
yaktığı kadar, Ovit Yaylasında sadece bir
günde yakmayı başaran...

Rakımın yüksekliği ve nem oranının
düşük oluşu sizleri yayla güneşinin azizi
lige uğratır.

Biz yayla çocukların olarak, yaylalarımızda
geçen çocukluk yıllanızı animansız...

On gün içerisinde yüzlerimizin de
rilerinin birkaç kez soyulduğuna tanık
olurduk..

Şenliklerimize katılan konuklarımdan
peki çoğu bunun farkında olmalı ki,
yayla güneşinden korunmak için özel
 önlemlere baş vurdukları dikkatlerimden
kaçmadı.

Yayladan dönenler, yaylada oldukça
söylemeleri gerekmeyez. Yayla güneşinin
etkisiyle kızaran yüzleri, çatlayan du
dakları, yayladan döndüklerinin en bariz
kanıtı sayılır.

*İlginc kareler
görüntüledik...*

Açığını şenlik alanındaki yiyecek standlarından karşılayanlar olduğu gibi, nevalesi ile birlikte gelenler de oldu.

Üyemiz Nazım Ekşi ile birlikte Çanakkale'den geldiklerini öğrendiğimiz çok saygın bir grup konumuz, şenlik alanına kuş bakışı bir noktadan bakarak etkinliklerimizi izlediklerini gördük.

Izlerken de, gazete kağıtları üzerine yayıldıktan nevaleleri ile bir kur sofrası oluşturmuş olmaları programının belki de en güzel maddesiydi...

Hemen bitişikte bir de ne gorelim...? O ne teyze...? O ne Anne...? Şenlik alanında, sahne önünde konuklara dalgalandırmak üzere dağıtılan onbinlerce Türk Bayrağı beşer-onar, sanlı vaziyette ve atıl durumda konuk teyzelerin kucağında depolanmış...



Ne yazık ki, alanda dolaştıkça bu örnekler giderek çoğaldı...

Hemen bitişikte genç kardeşlerimizin kucaklarında atıl durumda depolanmış pek çok Türk Bayrağı...

Oysa sevgili dostlar, kenarlarına sopalan geçirilmiş bulunan 50X75 cm boyutlarındaki onbinlerce Türk Bayrağı hiç kuşkusuz geri toplanmak koşuluyla değil, o günün anısına anlamlı bir armağan olarak sevgili konuklara dağıtılmıştır.

Ancak, bayraklar şenlik aktiviteleri sırasında dalgalandırma görevlerini yerine getirmeden beşer, onar katlanarak evlere götürülmek üzere depolanmalannı doğrusu çok uygun bulmadık...

Ne var ki, yediden yetmişe kadar her Türk vatandaşının yüreğinde bulunan bayrak sevgisi bizleri Türk Bayrağı stoklamaya yöneltebilir.

Ama unutmamalıyız ki, Türk Bayrağı başımızın üzerinde dalgalandıkça anlamlı olur.

2640 rakımlı Ovit Dağı zirvesinden geçen İkizdere İspir suyuğunun üzerinde dalgalanmaya olan 15x10 metre boyutundaki devasa Türk Bayrağı ile, 20x8 metre boyutlarındaki Ekşioğlu Vakfının devasa flemaları şenlik alanına ve gönçine dek kazandırıldığı dikkatlen kaçırmadı.

Katılımcı konuklarımıza dalgalandırmak üzere yaptırılmış dağların on bin adet 75x50 cm boyutlarındaki Türk bayrakları ile işlevlerini tamamlamadan depolanmanın bizleri üzüttüse de, 2640 rakımlı zirveden inmeye devasa Türk Bayrağı gibi eksikleri kapatmaya yetti.

Vakıf Başkanımız sayın Ali Eksioğlu tarafından şenlik alanına inşa ettirilen ve adeta şenlik konaklarına tahsis edilen yayla evi, 2010 yılı şenliklerinde de, herkese konuğu ağırlayarak şenlik düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğine tanık olduk.

Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkürler...



Şenlik alanının emniyet ve güvenliğini sağlayan, Rize Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı birimlerde görev yapan Subay, Astsubay erbaş ve erlere takdir ve teşekkürlerimizi yineliyoruz.

Onlar, şenlik alanının emniyet ve güvenliğini sağlarken, katılımcı konuklarımızın arasına girerek ne denli sıcak bağlar oluşturduklarına zaman zaman, yer yer tanık olduk.

Hizmet sırasında halkla iç içe olmak, halkın sevmek ve halka sevilmek budur işte...

Hemen bitişikteki görüntünün öyküsü, doğrusu bizleri etkilemedi değil...

İki araç arasında mekan kumus bulunan bu gurup sordugumuzda, iki gün öncesinden buraya yerleşiklerini ifade ettiler.

Araçlarının iç koltuklarını söküp dışarıya taşıyarak oluşturdukları yemek masası, görüntülediğimiz en ilginç kare ünvanını aldı.

Bu ilginç buluş sadece ve sadece bir Karadenizli'nin olabilir diyerek deklanşörümüze basıverdi.

Bu görüntüyü birazcık da kışkırmadık dersek, doğru söylememiştir oluruz.

ŞENLİK ALANI ADETA BİR PANAYIR GİBİYDİ...

Yayla şenliklerimiz süresince, şenlik alanına stand kuran bölge esnafına özel kolaylıklar sağlandı. Şenlik alanının önemli bir bölümü standlarla dizayn edildi. Alan adeta bir panayır yerini andırdı. Şenlikler süresince havaların çok iyi gitmesi stand esnafının da yüzünü güldürdü.



Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimizin amacına ilişkin çok sayıda konugumuzdan yada okurlarımızdan sorular aldık.

"Bu kadar kapsamlı bir organizasyonun İkizdere'ye ve Ovit Yaylasına neler kazandıracığını dair..."

Sorulan sorulan dilimizin döndüğü kadar yanıtlamaya çalıştık da, ikna etme noktasında çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz.

2008 yılı Geleneksel Yayla Şenliklerimiz sonrası Vakıf merkezimizde uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğumuz basit bir hesaplamada: Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan iki aylık süreç içerisinde İkizdere'ye eski hesap rakamları ile 4 Tırilyon, yeni hesap rakamları ile 4 Milyon Türk lirası para sirkülasyonunun yapıldığı sonucuna vanlımsı.

Şenliklerimizin İkizdere'ye sağladığı ekonomik girdiyi daha da somutlaştmak için, Yayla Şenliklerimiz süresince 2640 rakımlı Ovit Dağında kurulan alış-veriş standlarımızın görüntülerini sevgili okurlarımızla paylaşmak istedik.

Şenlikler süresince gerçekleştirilen ticari aktivitelerin çok küçük bir bölümünden söz etmemektedir.

Şenlik alanının çeşitli yerlerinde özel olarak getirtilen ve onlarca musluktan akitilan buz gibi yayla suyunun yanında, tonlarca poşet suyun satıldığını görmek zaman zaman bizleri hayrete düşürdü desek abartmamış oluruz..

İki günde 45 binlira ciro yapan dönerciyle, 30 binlira ciro yapan köfteciyle, 50 binlira ciro yapan kavurmaçı esnafıyla görüşük. Bu güzel rakamlar doğrusu bizleri çok mutlu etti.

Şenlik standlarından kamyonlar dolusu plastik taburenin satıldığı yolunda haberler duyduk.

İkizderemiz'in yerli esnafı belkide ürünlerini şenlik alanındaki standlara taşımadı ama şenlik arifesinde alış-verişten tüm ilçe esnafı büyük ölçüde yararlanmıştır.



ŞENLİK ALANI ADETA BİR PANAYIR GİBİYDİ...

Yayla şenliklerimiz süresince, şenlik alanına stand kuran bölge esnafına özel kolaylıklar sağlandı. Şenlik alanının önemli bir bölümü standları dizayn edildi. Alan adeta bir panayır yerini andırdı. Şenlikler süresince havaların çok iyi gitmesi stand esnafının da yüzünü güldürdü.



Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimizin adına ilişkin çok sayıda konuğumuzdan yada okurlanımızdan sorular aldı.

"Bu kadar kapsamlı bir organizasyonun İkizdere'ye ve Ovit Yaylasına neler kazandıracığını dair..."

Sorulan sorular dilimizin döndüğü kadar yanıtlamaya çalıştık da, ikna etme noktasında çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz.

2008 yılı Geleneksel Yayla Şenliklerimiz sonrası Vakıf merkezimizde uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğumuz basit bir hesaplamada: Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan iki aylık süreç içerisinde İkizdere'ye eski hesap rakamları ile 4 Tırilyon, yeni hesap rakamları ile 4 Milyon Türk lirası para sirkülasyonunun yapıldığı sonucuna varılmıştı.

Şenliklerimizin İkizdere'ye sağladığı ekonomik girdiyi daha da somutlaştmak için, Yayla Şenliklerimiz süresince 2640 rakımlı Ovit Dağında kurulan alış-veriş standlarınızın görüntülerini sevgili okurlanızla paylaşmak istedik.

Şenlikler süresince gerçekleştirilen ticari aktivitelerin çok küçük bir bölümünden söz etmek tezidir.

Şenlik alanının çeşitli yerlerinde özel olarak getirilen ve onlarca musluktan akitilan buz gibi yayla suyunun yanında, tonlarca poşet suyun satıldığını görmek zaman zaman bizleri hayrete düşürdü desek abartmamış oluruz..

İki günde 45 binlira ciro yapan dönerciyle, 30 binlira ciro yapan köfteciyle, 50 binlira ciro yapan kavurmacı esnafıyla görüştük. Bu güzel rakamlar doğrusu bizleri çok mutlu etti.

Şenlik standlarından kamyonlar dolusu plastik taburenin satıldığı yolunda haberler duyduk.

İkizderemiz'in yerli esnafı belkide ürünlerini şenlik alanındaki standlara taşımadı ama şenlik arifesinde alış-verişten tüm ilçe esnafı büyük ölçüde yararlanmıştır.







**MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK BAŞTA
OLMAK ÜZERE, TÜM KONUSMACILAR
YÜREKLERE SU SERPTİ...**

"DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ TURİZM HAVZASI OLUYOR"...

Şenliklerimizi onurlandıran konuklarımıza arasında bulunan Maliye Bakanımız sayın MEHMET ŞİMŞEK, Rize Valımız sayın SEYFULLAH HACİMÜFTÜOĞLU, Rize Milletvekilimiz sayın ALİ BAYRAMOĞLU ve İstanbul Milletvekilimiz sayın NUSRET BAYRAKTAR (Ekşioğlu), yaptıkları konuşmalarında sevindirici mesajlar verdiler. Ayrıca Vakıf Meclisi Başkanımız sayın HİZIR EKİSLİ ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız sayın ALİ EKİSLİ Vakıf etkinliklerine ilişkin bilgiler sundular.



*Maliye Bakanımız sayın
MEHMET ŞİMŞEK*

7 Ağustos 2010, şenliklerimizin birinci günü davetimize icabet eden sayın bakan, katılımcılara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Şenlik alanındaki kalabalığı ve coşkunu "çok muhteşem" olarak değerlendiren sayın bakan, "edebiyat yapmayı pek sevmem ve beceremem dedi. Doğu Karadeniz'le ilgili hazırlanan çok önemli projelerin bulunduğu müjdeleyen sayın bakan alkışlar arasında konuşmalannı sonlandıracak kürsüden aynıldı.



*Rize Valımız sayın
SEYFULLAH
HACİMÜFTÜOĞLU*

8 Ağustos 2010, şenlik alanının en coşkulu olduğu bir sırada konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen sayın Valımız çok önemli açıklamalarda bulundu.

Rize-Erzurum Karayolu üzerinde kronik bir sorun haline gelen "Ovit Dağı Tunel'inin ihale aşamasında olduğunun müjdesini veren sayın Valımız, Ovit Yaylası şenliklerini organize eden Ekşioğlu Vakfı Yönetimine de takdir ve teşekkürlerini iletti.

Rize Milletvekili sayın ALİ BAYRAMOĞLU

8 Ağustos 2010, şenliklerimizin ikinci günü, aramızda katılan Rize Milletvekili sayın Ali Bayramoğlu, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

"Dünyanın en uzun tüneli"nın ihale aşamasında müjdesini veren sayın Bayramoğlu, açacak tünelin uzunluğu 15 km olup, dünyanın en uzun ikinci tüneli olacağını altını çizdi. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesinin turizm havzası olacağının müjdesini verdi.

İstanbul Milletvekili sayın NUSRET BAYRAKTAR

8 Ağustos 2010, şenliklerimizin ikinci günü, aramızda katılan sayın Bayraktar, Artvin ilinden itibaren Doğu Karadeniz'in yaylağının kara yolu ile bağlantılılarını sağlayarak Doğu Karadeniz Bölgesinin turizm havzası haline getirileceğinin müjdesini verdi.

8 Ağustos 2010 günü İkizdere RIDOS içinde toplanan, Bakan, Milletvekili ve bürocularından oluşan bir komisyon, bu proje üzerinde çalışma yaptığından da altını çizdi.

Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkanımız sayın HİZIR EKŞİ

8 Ağustos 2010, şenliklerimizin ikinci günü, katılımcılara hitaben bir konuşma yapmış sayın Hızır Ekşi, öncelikle Vakfımızın konularına ilişkin ayırtılı bilgi verdi.

İkizdere'nin ve İkizderelilerin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin bilgiler de sunan sayın Ekşi, "Ikizdere'nin ne çayı var, ne findeği var, ne de gelir getirecek bir Grünen..."

Onümüz odur ki, İkizdere turizmle gelişecektir dedi.

Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı sayın ALİ EKŞİ

8 Agustos 2010, şenliklerimizin ikinci günü, katılımcılara hitap etmek üzere kürsüye davet edilen sayın başkan, katılımcı konuklarına vakıf adına açık çek verdi...

Şenliklerimizin müdüvini yayla sevdalısı sevgili konuklarım, sevgili gençler: Eğer siz, bu yayla şenliklerinin devamını istiyorsanız, biz de, sizlerin istekleri doğrultusunda şenliklerin devamını sağlamaya hazırız dedi. Tüm katılımcılara teşekkür etti.



ORGANİZASYON TELEVİZYON KANALLARINDAN CANLI OLARAK YAYINLANDI...

Geleneksel 15'inci Ovit Yaylası Şenliklerimiz yerel ve ulusal Televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanırken, yüksek tirajlı ulusal gazetelerden gelen onlarca muhabir şenliklerimizi haber olarak geçtiler. Yerel ve ulusal pek çok gazetenin internet sayfalarında şenliklerimiz öncelikli haber olarak yer aldı.



**Meclis Başkanımız sayın
Hızır EKŞİ TGRT'nin
sorularını yanıtladı.**

Sorulara yanıt veren sayın EKŞİ, Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimizi Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük organizasyon olarak nitelendirdi.

Ayrıca, bir doğa harikası olmanın ötesinde hiçbir gelini bulunmayan İkizdere'yi bir turizm vadisi yapmanın gayretleri içinde olduklarından da altın çizdi.

"Artık İkizdere doğal güzelliği ile, muhteşem yaylalıyla, eşsiz suyu ve havasıyla turizme araladığı kapısını sonuna kadar zorlamak İkizdereliler'in görevidir" dedi.



**Vakıf Başkanımız sayın Ali
EKŞİ TGRT mikrofonlarından
yöre halkına seslendi**

"Yayla şenliklerimizde uygulamakta olduğumuz programa değerli yöre halkımızın ilgisi devam edecekse şayet, biz bu programı her yıl uygulamaya hazırlız" müjdesini veren sayın EKŞİ, Yayla şenliklerinin yöre esnafına önemli ölçüde katkı sağladığının da altın çizerek, özellikle İkizdere esnafı bu şenlikler sürecini çok iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

*Vakıf Başkan Vekilimiz sayın
Şenşim EKŞİOĞLU TGRT'nin
sorularını yanıtırken
mutluluğu yüzünden
okunuyordu.*

"Neden...? Sorulduğunda, 2640 rakımlı Ovit Dağın da yüzbinlerce yayla sevdalısı var, dost ve akraba ile bir arada olmak, herkesin bir organizasyonun programı kısıtlı kişilere karşı üstün bir başan ile uygulanması kimleri mutlu etmez ki"... dedi ve lase etti...

"İzaf etmemeliyiz ki, bu organizasyonun gerçekleşmesinde asıl başan yore halkımızdır. Onların katılımı olmasaydı, organizasyon bir fiyaskodan ibaret olurdu diyen sayın EKŞİOĞLU

Gerek katılarak, gerekse televizyonları başında organizasyonu izlemekte olan herkes takdir ve teşekkürlerini ifade etti.

**TGRT sordu, Yönetim
Kurulu Üyemiz sevgili Ali
Rıza EKŞİOĞLU yanıtladı...**

Çocukluğunu ve gençliğini İstanbul'da geçirdi ama, TGRT'nin İkizdere'ye ilişkin sorularına bilgece yanıt verdi..

Ovit Yaylası İkizdere'nin en büyük ve en güzel yaylalarından biri olduğunu ifade eden sayın EKŞİOĞLU, Rize-Erzurum karayolu'nun Ovit Yaylasından geçiyor olması da bu yaylayı değerli kıldığının altın çadırı.

Yerleşimi birimlerinin yaylaya oldukça uzakmasına karşın sabahın erken saatlerinden itibaren yüzbinlerce insanın 2640 rakımda buluşmasını ilginç ve sevindirici bulan sayın EKŞİOĞLU katılımcılara teşekkür etti.

**Meclis Üyemiz sayın Ali
EKŞİ geçmiş yılların
deneyimi ile TGRT'nin
sorularını yanıtlamakta
zorlanmadı.**

Geleneksel 15'inci Ovit Yaylası Şenliğimizdeki katılımın geçen yıllara oranla çok yükseklere olduğunu ifade eden sayın EKŞİ, tüm katılımcılara Ekşioğlu Ailesi ve Vakıf adına teşekkürlerini ifade etti.

Ekşioğlu Vakfı etrafında kentlenen Ekşioğlu Ailesinin yılda bir kez de olsa, dostlarıyla, komşularıyla ve akrabalarıyla birlikte baba-dede toprağı Ovit Yaylasında bir araya gelmeleri mutluluk verici olduğunu belirten sayın Ekşİ tüm katılımcılara teşekkürlerini ifade etti.



SEVGİ SELİ BÜYÜDÜKÇE, MUTLULUKLAR ZİRVEYE ULAŞTI...

8 Ağustos 2010 günü Ovit Yaylası'nda yaşanan coşkuyu bu sayfalarda izah edebilmek gerçekten çok zor... Vadinin yüksek yamaçlarından şenlik alanına doğru çevirdiğiniz kameralann bile tanımlamakta, ifade etmekte zorlanacağı bir organizasyondan söz etmekteyiz.

Şenlik alanına hakim yüksekliklerden coşkuyu izleyenler, yüzbinlerce katılımcayı selamlayarak bu sevgi denizine bir damla olmaya çalışılar..



Vakıf Başkanımız sayın Ali EKİ'nin mutluluğu her halinden belliidi...

Vakıf Başkanımız sayın Ali Ekşi sahne platformundan tüm katılımcılar selamlarken, "siz arzu ettiğiniz sürece bu organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz" mesajlarını yineler gibiydi.

Büyük bir olasılıkla, sayın başkan, şenliklerin hazırlık çalışmalarındaki yorgunluklarının tümünü bu muhteşem coşku karşısında atmış olmalıdır.

Meclis Başkanımız sayın Hızır EKİ'nin, bir özürlü konuğumuza göz yaşartan ilgisi...

Programları daha iyi izleyebilmesi için, sakat arabasıyla birlikte sahnede kendisine bir yer ayrılan özürlü bir genç konuğumuz oldu. Sakat arabasıyla yürüyebilen, spastik özürlü pın pınl bir gençim... Aktiviteleri izlemeye can atıyordu. Meclis Başkanımız sayın Hızır Ekşi'nin bu onur konuğumuza gösterdiği güzel ilgi asla ve asla dikkatlerden kaçmadı.

Yazmış olduğu "ÖTEKİ" adlı en son romanını tanıtmak, okuyucular için imzalamak ve bu arada da, program sunucusu yapmak, daha da önemlisi onur konumuz olarak şenliklerimize katılan gazeteci-yazar sayın Ece VAHABOĞLU yaşadı coşkuya kameralarımız karşısına göstermekle kalmadı, "Takvim" Gazetesi'ndeki sütunlarına da taşıdı... Teşekkürler sayın VAHABOĞLU kardeşimiz...

*Onlu şovmen ve sunucu sayın
Necati SELVİTOP'un acı feryadı;
"Yanıvar Ovit Yayıları"...*

Sevginin, dostluğun ve barışın harman olduğu Ovit Yaylasında, coşkuya zevke taşıyan kıvılcımlar bir ateş olarak gözüküyorsa şayet, hiç kuşkusuz şayin SELVİTOP çok haklıdır.

Bu coşku ve bu sevgi seli başkaca
birer sözlüklerle ifade edilebilir ki...

Bu sevgi ateşine odun taşıyan herke-
se binlerce teşekkürler...

Başkan yardımcımız sayın
Antalyalı Yakup EKŞİ
mutluluşunu böyle ifade etti...

İki elini yukarıya kaldırarak başının
üstünde kenetledi... Bizce, günün an-
lam ve önemine uygun görülen bu işa-
ret dostluğu, sevgiyi, banşı ve kardeşliği
simgelevirdi.

Birlik ve bütünlük içinde bulunmamız, sevgileri paylaşarak büyütmemiz, açılan ise paylaşarak küçütlmemiz gerekliliğinin bir işaretiydi bizce...

*Onur Konuğuımız Tonya
Belediye Başkanı sayın
Ahmet KURT yüzbinlere
"Merhaba" dedi.*

Şenliklerimize katılmak üzere Trabzon ilimizin TONYA ilçesinden gelen İlçe Belediye Başkanı sayın Ahmet KURT aİana hakim sahneden katılımcılara "merhaba" derken, bu muhteşem coşku karşısında şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Sevgili Başkana, katılımından ötürü binlerce teşekkürler



OVİT YAYLASI'NA YILDIZ YAĞDI...



8 Ağustos 2010 günü, Ovit Yaylasında tarihi bir gün yaşandı. İkizderemiz'in gururu Megastar TARKAN'ın, sanat yaşamındaki ilk yayla konserini Ovit'te icra etmiş olması önemli ilkleri'nden biri olarak değerlendirilmiştir.



Pop Müziği Kraliçesi
NIL KARAIBRAHIMGİL
dans şovu ile büyüledi...

Son zamanlarda pop müziğin kilometre taşlarını hızla katederek başarılı bir ivme yakalayan sevgili Nil Karaibrahimgil'in 8 Ağustos 2010 Ovit Yaylası şenliklerindeki performansı muhteşemi..

Şarkılan eşliğinde sunmuş olduğu dans şovu, yüzbinlerce izleyicisinden almış olduğu yoğun alkışlarla karşılık buldu.

İlk kez yaylada konser verdigini ifade eden güzel sanatçı Ovit Yaylasının doyumsuz güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti.

Megastar TARKAN'ın Baba memleketinde ilk konseriydi...

Megastar Tarkan memleketi İkizdere'nin Ovit Yaylasında yüzbin kişiye muhteşem bir konser verecek baba diyarına "merhaba" dedi.

Uzun süren sessizliğini, "ADI KALBİNE YAZ" albümü ile Ovit Yaylasında bozan sevgili TARKAN hemşenleri için söyledi...

Önlü gazeteci-yazar sayın Ece VAHABOĞLU'nun sunumlarıyla ilk kez bir yayla konseri veren megastar, sadece konser vermekte kal-

mayıp, bölgede kurulması planlanan Hidroelektrik Santrallerine karşı hukuk mücadelesi veren İkizdereli hemşenilerine de destek verdi.

Memleketine konser vermenin aynı bir keyif olduğunu söyleyen sevgili TARKAN, Ovit Yaymasını, muhteşem bir tabloya bakar gibi izlediğinin altını çizdi.

Özellikle Rizeli hemşenileri tarafından bu kadar çok sevildiğini görmek kendisine aynı bir gurur verdi-

gini, bu nedenle hemşenilerine teşekkür borcu olduğunu da belirtti.

Gazeteci Ece Vahaboglu'nun sorularını yanıtlayan Megastar, "Her şey çok güzel, memleketimde olmak çok güzel, sizleri çok seviyorum ve çok özledim" dedi.

Ekşioğlu Vakfı adına, Ekşioğlu ailesi adına ve tüm İkizdereliler adına, gurur duyduğumuz sevgili TARKAN'a binlerce teşekkürler...



Önlü Müzisyen Cengiz KURTOĞLU izleyenlerin arasına girerek horon oynadı...

Müzik formatım yayla şenlikleri için uygun gibi gözükmesse de, Ekşioğlu Vakfı'nın bir organizasyonu olan Ovit Yayası şenliklerine davet edilmeyi çok arzu etmiştim...

Kismet bu seneye imiş, insallah bundan sonrası şenliklere de gelmeye çalışacağım...

Sayın Cengiz Kurtoğlu'nu halk nazarında "Cengiz Baba" yapan işte onun bu asıl duruşu ve semimi söylemleridir.

Ona takdir ve teşekkürlerimizden başka söyleyecek bir sözümüz olmaz.





İsmail YK'ya katılımcı gençlerden yoğun ilgi...

Ünlü pop yıldızı sevgili İsmail YK, 2009 Yayla şenliklerimizde de sahne almıştı.

2010 yılı Yayla şenliklerimizde yine bizleri yalnız bırakmadı.

Ünlü sanatçıya, katılımcı gençlerin göstermiş olduğu aşın ilgi dikkatlerden kaçmadı.

2009 yılında Ovit Yayla'sında esen İsmail YK firtınası adeta bu yıl yinelendi.



Yerel Müziğimizin kraliçesi sevgili Hülya POLAT'a ayrılan süre ne yazık ki, yetersizdi...

Karadeniz müziğinin kraliçesi olarak tanımlanan sevgili Hülya POLAT, Geleneksel Ovit Yayla'sı şenliklerimize ilk kez davet edildi. Bu davete icabet etmekten de son derece mutlu olduğunu ifade eden sayın POLAT ne yazık ki, program akışında meydana gelen teknik olumsuzluklaredenyle hazırlamış olduğu konser programını tamamlayamadan sahneden ayrıldı.

Hoş görüşüne güvendigimiz güzel sanatçı önemli bir özür borcumuzun bulunduğu bilmekteyiz...

Cimilli İBO, Karadeniz'in gülen ve güldüren adamı olma ünvanını yine korudu...

2010 Yayla şenliklerimizin değişik günlerinde toplam üç kez sahne alan sevgili Cimilli İBO, deym yerinde ise, hem güldürdü, hem oynattı...

Ünlü sunucu ve şovmen sayın Necati Selvitop ile oluşturdukları şov muhteşemdi.

Şenlikler öncesi oluşturmuş olduğumuz tanıtım programlarında da sahne alan sevgili İBO'ya sayısız teşekkürler...

Karadeniz müziğinin "sarı firtınası" olarak adlandırılan Seyfettin ÇAKIRAL coşturdu...

7 Ağustos 2010 günü sahne alan sevgili Seyfettin ÇAKIRAL sesiyle fizigiyle ve beyefendiliği ile tanınır.

Ovit Yaylası'nın doyumsuz güzellikleri arasında, sevenlerine uzun bir konser programı sunan sayın ÇAKIRAL oluşturduğu horon şov ile dikkatleri üzerine toplaymayı başardı.

Sevgili ÇAKIRAL'ı seneye yine bekleriz.



Yerel Müziğimizin güzel sesi sevgili HEREM, katılımcı gençler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Sponsorluğunu Meclis üyelerimizden sayın Burhan EKŞİ ile vakif üyemiz sayın Resul EKŞİ'nin yaptığı sevgili HEREM, izleyenlere devurucu bir konser sundu.

Ovit Yaylası Şenliklerine ilk kez katılan yakışıklı sanatçı görmüş olduğu muhteşem kalabalık ve coşku karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sponsorları başta olmak üzere, sevgili HEREM'e teşekkürlerimizi iletiyor, seneye bekleyiniz...



Karadeniz'in "Pavarotti"si sevgili Taner EYÜBOĞLU Ovit Yaylası'na ilk kez geldi.

Sakarya Belediyesi temizlik işçiliğinden, Karadeniz Müziğinin Pavarotti olmayı başaran sevgili Taner EYÜBOĞLU uzun soluklu bir programla izleyenleri adeta coşturdu.

Ovit Yaylası şenliklerine ilk kez katıldığını ifade eden sayın EYÜBOĞLU, mahşeri kalabalık karşısında heyecanını ve mutluluğunu gizleyemedi.



Karadeniz Müziğinin güzel sesi Onay ŞAHİN izleyenlerinden yoğun alkış topladı.

Sevgili Onay ŞAHİN'i son zamanlarda yıldızı parlayan bir yerel sanatçı olarak görmekteyiz.

8 Ağustos 2010 günü şenliklerimizde sahne alan sayın ŞAHİN göstermiş olduğu üstün performans nedeniyle izleyenlerinden yoğun alkış aldığı gözlandı.

Ovit Yaylası şenliklerimize ilk kez katılan yakışıklı sanatçı bu denli devasa bir organizasyonda ilk kez sahne aldığı kesin...

Sevgili Şahin'e takdir ve teşekkürlerimizi ileter, seneye yine bekleriz...



Yerel Müziğimizin güzel sesi ve olgun hanımfendisi sevgili Gülseren GÜL'den sürpriz bir konser...

Tanıtım afişlerimizde yer almayan, ancak era bir planlama ile şenlikler programımızda kendisine yer verilen sevgili Gülseren GÜL, 8 Ağustos 2010 günü sahne aldı.

Karadeniz Müziğinin dışına da taşan sayın GÜL, izleyenlere doyurucu bir konser sunmayı başardı.

Güzel sanatçuya teşekkürlerimizi ileter, aynı sürprizi seneye de bekleriz...





Ismail YK'ya katılımcı gençlerden yoğun ilgi...

Ünlü pop yıldızı sevgili Ismail YK, 2009 Yayla şenliklerimizde de sahne almıştı.

2010 yılı Yayla şenliklerimizde yine bizleri yalnız bırakmadı.

Ünlü sanatçısı, katılımcı gençlerin göstermiş olduğu aşın ilgi dikkatlerden kaçmadı.

2009 yılında Ovit Yayla'sında esen Ismail YK firtinası adeta bu yıl yinelendi.



Yerel Müziğimizin kraliçesi sevgili Hülya POLAT'a ayrılan süre ne yazık ki, yetersizdi...

Karadeniz müziğinin kraliçesi olarak tanımlanan sevgili Hülya POLAT, Geleneksel Ovit Yaylası şenliklerimize ilk kez davet edildi. Bu davete icabet etmekten de son derece mutlu olduğunu ifade eden sayın POLAT ne yazık ki, program akışında meydana gelen teknik olumsuzluklar edeniyle hazırlamış olduğu konser programını tamamlayamadan sahneden ayrıldı.

Hos görüşüne güvendigimiz güzel sanatçıya önemli bir özür borcumuzun bulunduğu bilmekteyiz...

Cimilli İBO, Karadeniz'in gülen ve güldüren adamı olma ünvanını yine korudu...

2010 Yayla şenliklerimizin değişik günlerinde toplam üç kez sahne alan sevgili Cimilli İBO, deyim yerinde ise, hem güldürdü, hem oynattı...

Ünlü sunucu ve şovmen sayın Necati Selvitop ile oluşturdukları şov muhteşemdi.

Şenlikler öncesi oluşturmuş olduğumuz tanıtım programlarında da sahne alan sevgili İBO'ya sayısız teşekkürler...

Karadeniz müziğinin "sarı firtinası" olarak adlandırılan Seyfettin ÇAKIRAL coşturdu...

7 Ağustos 2010 günü sahne alan sevgili Seyfettin ÇAKIRAL sesiyle fizigiyle ve beyefendiliği ile tanınır.

Ovit Yaylası'nın doyumsuz güzellikleri arasında, sevenlerine uzun bir konser programı sunan sayın ÇAKIRAL oluşturduğu horon şov ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Sevgili ÇAKIRAL'ı seneye yine bekleriz.



Yerel Müziğimizin güzel sesi sevgili HEREM, katılımcı gençler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Sponsorluğunu Meclis Üyelerimizden sayın Burhan EKŞİ ile vakıf üyemiz sayın Resul EKŞİ'nin yaptığı sevgili HEREM, izleyenlerine doyurucu bir konser sundu.

Ovit Yaylası Şenliklerine ilk kez katılan yakışıklı sanatçı görmüş olduğu muhteşem kalabalık ve coşku karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sponsorları başta olmak üzere, sevgili HEREM'e teşekkürlerimizi iletiyor, seneye bekleriz...



Karadeniz'in "Pavarotti"si sevgili Taner EYÜBOĞLU Ovit Yaylası'na ilk kez geldi.

Sakarya Belediyesi temizlik işçiliğinden, Karadeniz Müziğinin Pavarotti olmayı başaran sevgili Taner EYÜBOĞLU uzun soluklu bir programla izleyenleri adeta coşturdu.

Ovit Yaylası şenliklerine ilk kez katıldığını ifade eden sayın EYÜBOĞLU, mahşeri kalabalık karşısında heyecanını ve mutluluğunu gizleyemedi.



Karadeniz Müziğinin güzel sesi Onay ŞAHİN izleyenlerinden yoğun alkış topladı.

Sevgili Onay ŞAHİN'i son zamanlarda yıldızı parlayan bir yerel sanatçı olarak görmekteyiz.

8 Ağustos 2010 günü şenliklerimizde sahne alan sayın ŞAHİN göstermiş olduğu üstün performans nedeniyle izleyenlerinden yoğun alkış aldığı gözlendi.

Ovit Yaylası şenliklerimize ilk kez katılan yakışıklı sanatçı bu derin devasa bir organizasyonda ilk kez sahne aldığı kesin...

Sevgili Şahin'e takdir ve teşekkürlerimizi ileter, seneye yine bekleriz...



Yerel Müziğimizin güzel sesi ve olgun hanımfendisi sevgili GÜLseren GÜL'den sürpriz bir konser...

Tanitim afişlerimizde yer almayan, ancak era bir planlama ile şenlikler programımızda kendisine yer verilen sevgili GÜLseren GÜL, 8 Ağustos 2010 günü sahne aldı.

Karadeniz Müziğinin dışına da taşan sayın GÜL, izleyenlerine doyurucu bir konser sunmayı başardı.

Güzel sanatçya teşekkürlerimizi ileter, aynı sürprizi seneye de bekleriz...



Yerel sanatçılarımızdan her geçen gün yıldızı parlayan Ahmet EKŞİOĞLU 3 kez sahne aldı.

Canlı yayın tanıtım programlarında, şenliklerimizin birinci günü ve ikinci günü olmak üzere üç kez sahne alan sevgili Ahmet EKİŞİOĞLU katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Zaman zaman yerel müzığımızın de dışına çıkararak çok güzel türkülerini seslendiren sevgili Ahmet EKİŞİOĞLU karma bir repertuar ile izleyenlerin gönülopsunu kazanmayı başardı.



Giresunlu güzel sanatçı sevgili BAHAR, mesleğinin de henüz baharında ama çok başarılı

Tanıtım afişlerimizde yer almayan sürpriz sanatçılarımızdan BAHAR...

Şenliklerimiz öncesi canlı yayın tanıtım programlarında sahne alan güzel sanatçı izleyenlerinden tam not aldı.

Ardından, şenliklerimizin birinci ve ikinci günleri de sahne alan sevgili BAHAR, genç katılımlanızın ilgi odağı olmayı başardı.



**Sunucularımız
Ece VAHABOĞLU hanımfendi ile, Necati SELVİTOP beyefendiye on üzerinden on...**

Ünlü gazeteci ve yazar sevgili Ece VAHABOĞLU ile, ünlü şovmen ve sunucu sevgili Necati SELVİTOP organizasyonumuzun sunumunu gerçekleştirdiler.

Sayın VAHABOĞLU ve sayın SELVİTOP'un sunumda sergilemiş olduğu üstün performans dikkatlerden kaçmadı.

Hiç kuşkusuz, bu ve benzeri büyük organizasyonlarda sunuculuk yapanların perde arkasında gözükmemen ama çok önemli işlevleri yerine getiren yardımcıları bulunmaktadır.

Sahne sunucularımızın şahsında onlara da takdir ve teşekkürlerimizi iletmek gibi bir görevimiz vardır.

"En başarılı yönetici vermiş olduğu emir ve talimatları çok sıkı takip eden yöneticidir." Bu genel kurallardan hareketle, sunucularımızı da birer yönetici addederek, emir ve talimatlarını daha sıkı takip etmeleri halinde çok daha üstün başnlara imza atabileceklerini öngörmekteyiz.

Kemençe sesinin duyulduğu ortamda "HORON" kaçınılmazdır Karadeniz insanı için...

Doğu Karadeniz'de "Yayla" sadece hayvanların yaz aylarında barındığı, bu nedenle bol miktarda süt ürünlerinin üretiltiği bir yer değildir.

Yaylalarımız, havası, doğası, suyu ve süre gelen kültürü ile yüre insanı için bir yaşam kaynağıdır.

Yayla koşulları sizlere olabildiğince özgür bir yaşam sunar... Ama onun kendine özgü kuralları mevcuttur... Onlara uymak zorunluluğu vardır.

Bu devasa organizasyonun bir deniz içerisinde yapıldığını düşünün... Katılımcılar bu kadar özgür, rahat, coşkulu içinden geldiğ gibi eğlenmelerinde bazı engelleri deştikti kim bilir...

Sonuç olarak, Doğu Karadeniz insanı için yaylalarındaki müziğin, horonun ve eğlencenin tadı daha bir başkadır.

Yukanda ifade edildiği gibi, Kemençe sesinin duyulduğu ortamda "HORON" kaçınılmazdır. Karadenizli için... Yer ve mekan önemlidir derseniz, evet önemlidir. Yaylalarındaki horon halkları daha sıcaktır... Yaylalarda çalışan kemençeler daha bir coşkuludur...

Yaylalarındaki özgür yaşam eğlencelere daha bir başka yansır... Aşklar ve sevgiler yaylalarda daha bir yoğun yaşanır...

İremiş yayla düzüklerin de demet demet serpiştirilmiş rengarenk çiçekler, dostluklara ve sevgilere duygusal dolu bir youngilik katar...

İşte bu nedenledir ki, yayla denince akla sadece hayvan otlakları, ahırları, koyunları, süt ürünlerinin üretiltiği bir mekan gelmez...

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere, müziğin, müzik eşliğinde horon ve her tür mesru eğlencenin özgürce yaşanabileceği bir mesire alanı olarak görülür yaylalarımız...

Biraz daha ileriye gidecek olursak, "Biz Doğu Karadenizliler, yaylananız olmadan zor yaşıyoruz"...



Yerel sanatçılarımızdan her geçen gün yıldızı parlayan Ahmet EKŞİOĞLU 3 kez sahne aldı.

Canlı yayın tanıtım programlarında, şenliklerimizin birinci günü ve ikinci günü olmak üzere üç kez sahne alan sevgili Ahmet EKŞİOĞLU katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Zaman zaman yerel müzığımızın de dışına çıkararak çok güzel türkülerini seslendiren sevgili Ahmet EKŞİOĞLU karma bir repertuar ile izleyenlerin gönlünü kazanmayı başardı.



Giresunlu güzel sanatçı sevgili BAHAR, mesleğinin de henüz baharında ama çok başarılı

Tanitim afişlerimizde yer almayan sürpriz sanatçılardan BAHAR...

Şenliklerimiz öncesi canlı yayın tanıtım programlarında sahne alan güzel sanatçı izleyenlerinden tam not aldı.

Ardından, şenliklerimizin birinci ve ikinci günleri de sahne alan sevgili BAHAR, genç katılımcılarımıza ilgi odağı olmayı başardı



Sunucularımız

Ece VAHABOĞLU hanımfendi ile, Necati SELVİTOP beyefendiye on üzerinden on...

Ünlü gazeteci ve yazar sevgili Ece VAHABOĞLU ile, ünlü şovmen ve sunucu sevgili Necati SELVİTOP organizasyonumuzun sunumunu gerçekleştirdiler.

Sayın VAHABOĞLU ve sayın SELVİTOP'un sunumda sergilemiş olduğu üstün performans dikkatlerden kaçmadı.

Hiç kuşkusuz, bu ve benzeri büyük organizasyonlarda sunuculuk yapanların perde arkasında gözükmemen ama çok önemli işlevleri yerine getiren yardımcıları bulunmaktadır.

Sahne sunucularımızın şahsında onlara da takdir ve teşekkürlerimizi iletmek gibi bir görevimiz vardır.

"En başarılı yönetici vermiş olduğu emir ve talimatları çok sıkı takip eden yöneticidir." Bu genel kurallan hareketle, sunucularımızı da birer yönetici addederek, emir ve talimatlarını daha sıkı takip etmeleri halinde çok daha üstün başarılarla imza atabileceklerini ön görmekteyiz.

SANATÇILAR BİRER PLAKETLE ÖDÜLLENİRDİ...

Vakfımızın Yönetim Kurulu, 2010 yılı Geleneksel 15'inci Ovit Yaylası Şenliğimizde sahne alan sanatçılara birer plaketle ödüllendirilmesine ilişkin almış olduğu kararını törenle uyguladı. Plaketini alan sanatçılar bu sürpriz gelişme karşısında mutluluklarını gizleyemediler. Yönetim Kurulumuzun değerli Başkan ve üyelerini bu nazik kararlarından ötürü bir kez de biz kutluyoruz.



**Megastar TARKAN'nın plaketini
Vakıf Başkanımız sayın Ali EKİ
sundu.**

Gazeteci – Yazar Sayın Ece VAHABOĞLU sunumıyla sahne alan Megastar, konser programının sonlarına doğru, yine sevgili Ece VAHABOĞLU'nun düzenlediği basit bir törenle Megastar TARKAN'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ali Ekşi tarafından sunulan plaketi sevgili TARKAN almadan önce sayın EKİ'nin elini opme girişimi dikkatlerden kaçmadı ve takdirle karşılandı.

Tarkan'ı Megastar yapan bu asil duruşu alkışlarla karşılık buldu.



**Güzel sanatçı Nil
KARAİBRAHİMGİL'in plaketi
Başkan vekilimiz sayın İbrahim
EKŞİOĞLU'ndan...**

Güzel sesi, sempatik yapısı, izleyenleri ile kurmuş olduğu samimi iletişimi takdirle karşılandı.

Ekşioğlu Vakfı organizatörlüğünde gerçekleştirilen geleneksel 15'inci Ovit Yaylası şenliklerinin bir anısı olarak kendilerine sunulan teşekkür plaketini Yönetim Kurulu Başkan vekilimiz sayın İbrahim EKİOĞLU'nun elinden alan sevgili Nil KARAİBRAHİMGİL bu sürpriz ödül karşısında çok mutlu olduğunu ifade etti.

Sevgili Hülya POLAT, plaketini Meclis Başkanımız sayın Hızır Ekşi'nin elinden aldı.

Konserinde kendisine aynan sürenin çok kısa tutulduğu gerekçesiyle organizasyonun yönetim kadrosuna bir miktar gönül koyan sevgili Hülya POLAT, Meclis Başkanımız sayın Hızır Ekşinin elinden aldığı teşekkür ve takdir plaketi, se de olsa, onu mutlu etmeye benziyordu.

Sevgili Hülya Polat'ı bizden biri olarak görmektedir. Ekşioğlu Vakfından kaynaklanmayan teknik gerekçelerle meydana gelen aksaklılıklar lorsunda hoş görüşüne güvenmekteyiz.



Hayran kitlesi çok yüksek olan sevgili İsmail YK, plaketini sayın Başkanımız Ali EKŞİ'nin elinden aldı.

Katlimo gençlerin coşkusunu zirvelere taşıyan sevgili İsmail YK, 2009 Yayla Şenliklerimizde kötü hava koşullarına karşın göstermiş olduğu üstün performansıyla onu tanımladık.

Geçen yıla oranla daha coşkulu bir konser sunan sevgili İsmail YK'ya bir teşekkür de bizden...



Ünlü sanatçı sayın Cengiz KURTOĞLU'nun plaketini yine Başkan vekilimiz sayın İbrahim EKŞIOĞLU sundu.

Gençlerin Cengiz babası sayın KURTOĞLU, kendi müzik stilinin de dışına çarak, her yaş grubuna hitaben muhteşem bir konser sundu.

Ovit Yaylası Şenlikleri anısına adına düzenlenen plaket, Başkan vekili sayın İbrahim EKŞIOĞLU tarafından kendilerine takdim edildi.



Sarı fırtına lakaaklı yerel sanatçı sevgili Seyfettin ÇAKIRAL'ın plaketini Başkan Yardımcımız sayın Yakup EKŞİ'den ...

Karadeniz müziginin güçlü sesi sevgili Seyfettin ÇAKIRAL Ovit Yaylası Şenliklerimize sanatıyla vermiş olduğu katkıdan ötürü bir plakete ödüllendirildi.

Sevgili ÇAKIRAL plaketini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız sayın Yakup Ekş'in elinden aldı.



**Sanatçı Taner EYÜBOĞLU
plaketini Vakıf Genel
Sekreterimiz sayın Yasin
Ekşi'nin elinden aldı.**

7 Ağustos 2010 Cumartesi günü sahne alan Karadeniz'in Pavarottisi sevgili Taner EYÜBOĞLU, üstün bir performans göstererek izleyenlerden tam not almayı başardı.

Geleneksel 15'inci Yayla şenliklerimizin bir anısı olarak kendi adına hazırlanmış olan plaketini Genel Sekreterimiz sayın Yasin Ekşi'nin elinden aldı.



**Yerel sanatçımız sevgili Onay
ŞAHİN plaketini Yönetim Kurulu Üyemiz
sayın Ali Rıza
EKŞİOĞLU'nun elinden aldı.**

8 Ağustos 2010 Pazar günü sahne alan sevgili Onay ŞAHİN bir kez daha hayranlarının gönü'lünü kazanmayı başardı.

Yayla şenliklerimizin bir anısı olarak, adına düzenlenen takdir ve teşekkür plaketini Vakıfımızın Yönetim Kurulu Üyesi sayın Ali Rıza EKŞİOĞLU'nun elinden aldı.

Sevgili Onay Şahin'e bir teşekkürde bizden...



**Yerel sanatçımız sevgili HEREM,
plaketini Vakıf Meclisi Üyemiz
sayın Mehmet EKŞİ'nin elinden
alı.**

7 Ağustos 2010 Cumartesi günü sahne alan ve sponsorluğu Vakıf Meclisi Üyemiz sayın Burhan EKŞİ ile sayın Resul EKŞİ tarafından yapılan sevgili HEREM izleyenlere doyurucu bir konser programı sundu.

Yayla şenliklerimizin bir anısı olarak adına定制过的 像素化处理过的 版本，无法识别文字。但根据上下文，这里描述的是一个颁奖仪式，奖项是给名为 HEREM 的人颁发的，由 Burhan EKŞİ 和 Resul EKŞİ 提供赞助。



**Çanakkale'deki Karadenizliler
Derneğinden bir sürpriz...**

Çanakkale Karadenizliler Derneği Başkanı sayın Turgay KILIÇ, şenliklerimizi onurlandırmakla kalmayıp, Çanakkale'deki Karadenizliler adına, Ekşioğlu Vakfı Başkanı sayın Ali EKŞİ'nin şahsına Vakıf Yönetim Kurulu'na özel işlemeli bir çini tepsisi armağan etti.

Sayın KILIÇ', bu nazik davranışından ötürü kutluyor, şahsında tüm Çanakkale'deki Karadenizli hemşenilerimize selam ve saygılar sunuyoruz.



**Kameralarımıza takılan özel görüntüleri siz,
değerli okurlarımızla paylaşmak istedik....**

**Şenliklerimiz'in gururu, ülkemizi
ünlü medarı iftiharı, Megastar
sevgili TARKAN,
"HOŞ GELDİNİZ"...**

Şenlik Başkanımız sayın Ali EKŞİ, megastar sevgili TARKAN'ın adına düzenlemiş olduğu takdirde teşekkür plaketini sunmadan önce, "Hoş geldin sevgili TARKAN" diyerek, Anadolu usulü konuşlaşmanın duygulu anların yaşanmasına izin verdi.

Hatta bu arada sevgili TARKAN'ın hızlı bir tur ile sayın Başkan'ın elini öpmek isteyiği ve sayın başkanın da buna nezaketen müsaade etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Büyük kentlerde aynı aynı sektörlerin zirvesinde bulunan aynı toprağın iki insanı Ovit Yayılesi'nde bir araya gelmeleni ne güzel...

**Şenliklerimizi onurlandıran
sürpriz bir konuğumuz daha
vardı... Ünlü manken Ebru
DESTAN...**

Evet, evet bu yanlış olamaz çünkü görüntü ortada...

İlginc gördüğümüz ayıntıları saptamak üzere senlik alanında yada sahne kenarında dolaşırken, üçlü bir sohbet gurubu ile karşılaştık.

Başkanımız sayın Ali EKŞİ, Başkan vekiliimiz sayın İbrahim EKŞIOĞLU ve sohbet gurubunun üçüncü kişi ünlu manken sevgili Ebru DESTAN'dı.

Şenliklerimizi merak ederek, İstanbul'dan Kalkop, İkizdere'nin 2640 rakımlı Ovit Yayılesi'na kadar gelen sevgili Ebru DESTAN'a Vakfımız adına teşekkür ederiz.

**Organizasyonun yıldızı hiç
kuşkusuz Gazeteci-Yazar
sevgili ECE VAHABOĞLU...**

Şenlik alanındaki gezintimizin başka bir saatinde, alanı kuş bakışı izlemekte olan başka bir üçlü ile karşılaştık.

Başkanımız sayın Ali EKŞİ ve başkan vekiliimiz sayın İbrahim EKŞIOĞLU ile ayak üstü söyleşi yapan Takvim Gazetesi yazarı sayın Ece VAHABOĞLU'ndan üçlü bir görüntü almak istedik.

Kırmadılar, sağolsunlar...



YAYLA ŞENLİKLERİ BAHANE, MEMLEKET SAHANE...

Doğrusu zaman zaman kafamızı kurcalamıyor değil... "Ikizdere'de Ovit Yaylası Şenlikleri adı altında bir etkinlik icat edilmeseydi, büyük kentlerde yaşamak zorunda olan gurbetçilerimiz bu sıla hasretini daha ne kadar taşıyabileceklerdi kim bilir"...? O halde, yayla şenliklerimizin bölgeye ve bölge insanına olan yararlarını sıralarken bu maddeyi gözlerden kaçırılmamak gereklidir... "Yayla Şenliklerimiz aynı zamanda memleket hasreti çeken gurbetçilerimizi sıla'ya kavuşturan etkin bir araç..."



Memleket tutkumuzun bedeli ağır olsa da, değer mi? Değer....

Uzun yıllar, işinden aşından otürü maaile büyük kentlerde yaşamak zorunda olan yüzlerce hasta binlerce İkizdereli göstermek mümkün...

On yıldan beri, 20 yıldan beri, hatta 40 yıldan beri doğup büyüdüğü memleket toprağına ayak basmayan, sadece köyünde, yaylalarında geçirdiği çocukluk anılarıyla memleketine olan hasretini gidermeye çalışan binlerce ömek sıralayabiliriz...

Yayla şenliklerimiz sayesinde, gurbetçilerimiz ile sıla arasında zamanla oluşan o aşılmaz engelin büyük ölçüde kırıldığını görmekteyiz.

Memleket kökenli ama, doğma büyümeye büyük kentli olan gençliğimizin yayla şenlikleri üzerinden baba-dede memleketlerine, köylere ve yaylalarına olan ilgilerinin giderek arttığını farkettikteyiz.

İllerlemiş yaşına karşın düné kadar baba-dede topraklarına hiç ilgi duymayan gençlerimizi Yayla şenliklerinde görmeye başladık.

*Dünyayı Şenliklerimizin
ertak, bölgesel olmaktan
çıkıp, ülke düzeyinde bir
organizasyon konumuna
geldiklerini görmekteyiz.*

Bu önemli tespitimizi doğrulamak
için çok sayıda verilerle karşılaştık
Şenlik alanında...

Rize iline yaklaşık 90 kilometre,
Kazdere İlçe merkezine ise yaklaşıklık
38 kilometre uzaklıkta bulunan
2540 rakımlı Ovit Yaylası, Geleneksel
Yayla şenliklerinde olağanüstü
bir coşku yaşamaktadır.

Katılımcılar arasında, bir önceki
yıl televizyon kanallarından, yada
yazılı basından izleyen, çok merak
etmiş için özellikle bu yıl katılmayı
planlayıp planını gerçekleştiren çok
sayda, Izmirli, Ankaralı, İstanbullu,
Eskişehirli, Erzurumlu, Çanakkaleli,
Trabzonlu, Ordulu, Giresunlu, Sam-
sunlu, Antalyalı konuklarımız oldu.

Özellikle, memleket doğumlu
olup, çocukluk ve gençlik yıllarını
köyünde ve yaylasında geçiren, ge-
cim savaşını kazanmak için gurbetin
yollarına düşen ama, aradan uzun
yıllar geçmesine karşın hasretiyile
baş başa kalarak silasına döne-
meyen gurbetçi "uşaklar"ı bir yayla
şenliği bahanesiyle memleket hava-
siyla buluşturmak her şeye degmez
mi...?

Sizleri çok sevindirecek ve de-
çok mutlu edecek farklı bir gelişme-
den söz edeceğiz...

Uzun yıllar sığ hasretini yüreginde
taşıyan onlarca gurbetçi akraba-
ları, komşularımız ve hemşerilerimiz,
çocukluk yıllarını geçirdikleri
yaylalarına yılda bir kez gitmekle
yetinmemiyip, en modern mimaride
birer ev yaparak memleket toprağına
ve yayla hasretine son noktayı
koyma aşamasına gelmişlerdir.

Yaylamızı yeniden canlandırma
girişimlerimizin hızla sürdürülmesi
en büyük arzumuzdur.



Vakıf Başkanımız Ali EKŞİ'ye ait yayla evinin, Yayla şenlikleri kapsamında çok amaçlı bir mekan olarak kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı. Bu nedenle de sayın Başkanımıza Ekşioğlu ailesi olarak bir teşekkür borcumuz bulunmaktadır.

Vakıf Başkanımız sayın Ali EKŞİ tarafından 2007 yılında şenlik alanına inşa ettirilen görüntüdeki yayla evi, ilk bakişta yaz aylarında mal sahibinin ikametine hizmet veren biraz abartılı bir mekan görüntüsü vermektedir.

Oysa, en son konut teknolojisi ile donatılmış bulunan bu yayla evi daha henüz mal sahibine hizmet verdigine tanık olmadık. Hatta, araştırmalarımız sonucu, evin maliki olan sayın ALİ EKŞİ, donanımında hiçbir eksiklik bulunmayan bu muhteşem yayla evinde bir gece bile konaklama fırsatını elde edemediği anlaşılmıştır.



Yayla şenliklerinin yapıldığı alanda yer alan, dış mimarisi çok alaklı, iç dizaynı ise eksiksiz olan bu yayla evi, 2007 yılından beri Yayla şenliklerimizin uygulanmasında çok önemli işlevler üstlenmektedir.

Avlusundan balkonlarına kadar, şenlikler süresince, içlerinde yaşlı ve hastaların da yer aldığı binlerce konuğumuzu ağırlayan bu yayla evine ve bu yayla evini özellikle Yayla şenliklerine tahsis eden sayın Başkanımız Ali EKŞİ'ye olan şükran borcumuzu belirtmekte yetineceğiz.

Dergimizin fotoğraf ve kamera ekibi olarak, şenliklere hizmet veren bu güzel yayla evinin etrafını kolaçan ederken, bizlere ilginç gelen görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik.

Yayla evinin balkon ve avlusunda yer alan yüzlerce izleyici şenliklerin tadını çıkarırken, bol güneşli yayla havasına da yavaş yavaş alışmaya çalışıkları gözleendi.

Bu arada, balkondaki görüntülerimize takılan Vakıf Meclisimizin değerli Başkanı sayın Hızır Ekşiy'e ve onun İzmir'den gelen konuklarına el sallıyor, saygılar sunuyoruz.

Şenliklerimize yakın ve uzak bölgelerden, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerden binlerce insan katıldı. İstanbul'da ikamet eden aile bireylerimizin pek çoğu yıllar sonra, şenlikler nedeniyle baba-dede topraklarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Vakıf Yönetim Kurulumuzun eski üyesi, halen Vakıf Meclisi Üyemiz sayın Resul EKŞİ, İkizdere İl Genel Meclis Üyemiz sayın Ensar EKŞİ, Vakıf Meclisi Başkanımız sayın Hızır EKŞİ ve İkizdere Belediye Başkanı sayın Hasan KÖSOĞLU'nun bulunduğu bir sohbet gurubuna yaklaştık. Sohbet siyaset kokuyordu. Ama İkizdere yararına bir siyaset... Görüntü aldık ve uzaklaştık.

Bu karede genç kızlarımızın ve kardeşlerimizin keyiflerine diyecek yoktu. Şenlikleri sinema balkonundan seyreder gibiydiler...



Yandaki kareyi görüntülemek için dikkatlerimizi zorladık. Oturanların duruşlarında farklı bir ciddiyet saptadık.

Gerçek anlaşıldı. Çünkü bu kare Kral Karadeniz Televizyonunun canlı yayınında... Deklanşörümüze bastık ve sessizce uzaklaştık.

Yayla evinin gölgeli tarafında yer almış bir gurup... Şenlikleri kuş bakışı izlerken onların keyfini kaçırmak istemeyiz... Ama ille de bir görüntü... Izin alındı. Rize Temsilcimiz sevgili Adil Ekşioğlu'nun küçük yaramazından tatlı bir görüntü almadık. Neyse başka zaman...

En alt karedeki sohbet gurubunun başında bulunan sevgili Cimilli IBO, bizleri görünce kalktı, kalkacak gibi oldu..."Hayır, hayır... Bizim kamera ses kaydetmez" deyince oturdu... Kim bilir..? belki de fikra anlatıyordu konuklarına...

Ya da, sahnede anlatamayacağı fikraları belki de, bu sohbet gurubıyla paylaşmak istemiştir.

Neşeniz bol olsun diyor, sizlere de el salıyoruz.



Sıla hasreti çeken gurbetçi İkizdereler için Yayla şenliklerimizi, memleketi ziyarete zorlayıcı bir güç olarak görebilirsiniz. Yayla şenliklerimizin bu noktada bile yadsınamaz bir işlev yerine getirdiği ortada...

Yayla şenliklerine katılmak için can atan spastik özürlü bir gencimizle karşılaştık. Tekerlekli arabasıyla aktiviteleri seyretmek mücadele verirken yine de çok mutluydu.

Alanda onu fark eden Meclis Başkanımız sayın Hızır EKŞİ, özürlü kardeşimize farklı bir ilgi göstermesi dikkat çekiciydi.

Sivaslı iş adamlarımızdan sevgili İlyas Ekşi ve konuklarının yanına yaklaşlığımızda samimi bir üçlü sohbetin yapıldığını fark etti.

Bir kare fotoğraf almak için sohbetlerini bölmek isteğimize olumlu yanıt aldığımızda, deklanşörümüzü basıp alandan uzaklaştık.



Bir soluk memleket havası almak için, Yayla şenliklerini gerekle göstererek köyünyü yaylasını ziyarete gelen bir gurupla, başka bir mekanda karşılaştık.

Aralanında Meclis Başkanımız sayın Hızır Ekşi ile, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Ali Ekşî'nin de bulunduğu guruptan bir görüntü almamız çok zor olmadı.

Gurupta bulunan İkizdere RIDOS Termal Otel'in sahibi sayın Cemil Ekşi'ye sordugumuzda "Otelimiz Termal Otel olmasına karşın, Yayla şenlikleri süresince işlerimiz çok iyi" dedi...

Çünkü bilinen o ki, Termal oteller kışın daha iyi iş yapar.

Aldığımız yanıtta anladık ki, Ağustos ayında gerçekleşen Yayla şenlikleri İkizdere RIDOS Termal otelin işini de olumlu etkilemiş.

Yönetim Kurulu Üyemiz sevgili Ali Rıza EKŞİOĞLU, eşi ve konuklarıyla oluşturduğu sohbet gurubuna yaklaştık bir görüntü için bizleri kırmadılar.

*Memlekette birkaç gün kalmak
için büyük kentlerden gelenleri
bölgenin farklı yörelerinde, farklı
guruplar halinde görüntüleyip
sizlerle paylaşmak istedik.*

Şenlik alanının dış çevresine doğru bir gezintimiz sırasında, Vakıfımızın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, namı diğer sayın Antalyalı Yakup Ekşi ile, onun inşaat şirketlerindeki beyin takımı gurubuyla karşılaştık.

Haberli bir görüntü almamıza "hayır" demedikleri için teşekkür ederek oracıkta ayrıldık...

Yayla şenlikleri bahanesiyle birkaç gün memleket havası solumak için İstanbul'dan gelen başka bir gurubu Zorkal Yaylası'nda görüntüledik.

Biz gezmeyi sürdürdükçe, bir soluk memleket havası almak için İstanbul'dan gelen daha pek çok guruplarla, pek çok farklı mekanlarda karşılaştık.

Demirkapı Köyü'nden aile dostlarımız sevgili Hüseyin Demirli, sevgili Dursun Demirli ve aile büyüklerimizden sayın Hüseyin Ekşi'den oluşan üçlü bir sohbet gurubuna "Merhaba" dedik...

Rize Temsilcimiz sevgili Adil EKİSİ ile, Yönetim Kurulu Üyemiz sevgili Ali Rıza EKŞİOĞLU'nu maaile bir karede görüntülemek ne güzel...

Sorduk, sevgili Adil EKŞİOĞLU çiftinin evlilik yıl dönümü 8 Ağustos 2010...

Evlilik gününüz kutlu olsun. Bir yastıkta, huzur ve mutluluk içinde daha nice yıllara...



YAYLA ŞENLİKLERİMDEN YAZILI BASINA YANSIYANLAR...

GÜNAKDIN

Editor: İdil DEMİREL M

O BİN HEMŞEHRİSİ DİNLE

ngleketi Rize'de 'Ovit Yayla Şenlikleri'ne katılan Tarkan, 20 bin kişiye seslendi. Megastar, hemşehrilerine hidro-elektrik santralleri konusunda da mesaj verdi



Tarkan, konserde boynuna Rize' beziinden 'kesan'

Bu yıl 15'inci düzenlenen 'Ovit Yayla Şenlikleri' için Rize'de bulunan Tarkan, bir saatlik konserinde hayranlarını coşturdu. Tarkan, Rize'nin 2 bin 640 rakamlı Ovit Yavla-

sı'ndaki konserine, "Memleketimde olmak çok güzel. Burası aynı bir tablo gibi!" diyerek başladı.

ÇEVRECI MESAJ

Sarkıların arasında çevre konusunda da bazı mesajlar veren Megastar, bölgelerin hidro-elektrik

santrallerine karşı yürüttüğü mücadeleyi destekledi.

Yaylayı dolduran 20 bin kişiye seslenen Tarkan, "Santrallere karşı mücadeleiniz nasıl gidiyor? Bu topraklar bize dedemizden kaldı, yok ettirmeyeceğiz!" dedi.

■ Selman KÜTLÜ/RİZE

Geleneksel 15'inci Ovit Yaylası Şenliklerimiz canlı ve paket olarak çok sayıda Televizyon kanallarından yayınlandığı gibi, yazılı basında da büyük oranda yer buldu. Şenliklerimize ilişkin, yazılı basına yansyan haberlerden oluşan bir dizi gazete küpürü sizlerle paylaşmak istedik...

Hürriyet

Büşra BOZOK

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi tarafından bu sene 15'inci düzenlenen İkizdere İlçesi'ne bağlı Ovit Yalla Şenlikleri'nde bir konser veren Tarkan, bölgede kurulması planlanan hidroelektrik santrallarına karşı mücadele eden hemşerilere destek verdi.

Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fırat Hürmüz, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi ile çeşitli illerden gelen yaklaşık 100 bin kişiye konser veren Tarkan, "HES'lere (hidroelektrik santrali) karşı mücadeleye devam değil mi? Öğrendiğime göre durdurma kararları çıkmış. Sonuna kadar mücadele edin. Ben de sizin yanınızda olacağım. Bu toprakları bize dedelerimiz bıraktı. Yok ettirmeyeceğiz. Turizme 'Evet'. HES'lere 'Hayır' diyoruz. 'Su boş akar' diyorlar. Oyle bir şey olabilir mi? O zaman güneş ve hava da boş. Sevgili hemşerilerim sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ARABESKİ SEVIYORUM



Tarkan'dan önce sahneye çıkan Nil Karaibrahimgil, yaklaşık bir saat boyunca Karadenizlileri coşturdu. Genç şarkıcı, Fanlı Say'ın arabeskle ilgili sözleri üzerinde, "Ben arabeski çok seviyorum. Zevk meselesi, halk da çok seviyor. Polemik yapturna bana, girmek istemiyorum" dedi.

Tarkan'ı memleketinde 15 bin kişi izledi!

VATAN



RİZE'DEKİ Ovit Yaylası'nda sahne alan Tarkan kendisini dinlemeye gelen 15 bin kişiyi şarkılarıyla coşturdu. Megastar, konser arasında hemşehrilerine su içsizlerle seslendi: "Hidroelektrik santralleriyle mücadele nasıl gidiyor? HES'lere karşı mücadeleye devam değil mi? Öğrendiğime göre dur-

durma kararları çıkmış. Sonuna kadar mücadele edin. Ben de sizin yanınızda olacağım. Bu toprakları bize dedelerimiz bıraktı. Yok ettirmeyeceğiz. Turizme 'eve', HES'lere 'hayır' diyoruz. 'Derele boş akar' diyorlar. Hiç dere boş akar mı? Bu güneş boş doğuyor demek gibi bir sey."

Yalla Şenliklerimizden Yazılı basına yansyan TARKAN ağırlıklıydı..

Yerel ve ulusal Televizyon kanallarından çok sayıda muhabir ve kamerman Yalla şenliklerimizi takip ederken, yüksek trajili gazetelerden de çok sayıda gazeteci konuğumuz oldu.

Yalla şenliklerimizi izleyen gazeteciler, Ovit Yaylası'nda Megastar TARKAN'ın sahne alısını gazetelerine flaş haber olarak geçtiler.

Megastar TARKAN'ın konserdeki üstün performansından ziyade, İkizdere Vadisinde planlanan HES'lerle ilgili vermiş olduğu mesajlar, yazılı basının daha çok dikkatini çektiği izlendi.

Sahne alan onlarca sanatçı arasından yazılı basının Megastar TARKAN'a ve Nil KARAIBRAHIMGİL'e farklı bir yer ayırmış olması beklenen bir husustu.

Cumartesi turizm cennetinde coşturdu pazar günü Rize'de horon teptirdi

Bodrum'dan yaylaya

Ovit Yaylası'ndaki şenliklere katılan Tarkan, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı mücadele eden hemşehrilerine şarkılarıyla destek verdi

SÖZCÜ



Tarkan'ı izleyen Rizeliler, şarkılara tempo tutarken bir yandan da ellerindeki cep telefonlarıyla Megastar'ı görüntüledi.

Jandarma
Tarkan'ın
otobüsünün
yüzeyinde
kimseyi
yaklaşır
madı.



► Cumartesi gece Bodrum'da hayranlarıyla buluşan Tarkan pazar günü de memleketi Rize'nin İkizdere İlçesi'ne bağlı Ovit Yaylası'ndaki şenliklere katıldı. Bölgede kurulması planlanan hidroelektrik santrallerine (HES) karşı mücadele eden hem-

şehrilerine destek veren Tarkan, Rize'ye 6 TIR, iki otobüs ve 2 kamyonun yarısına 64 kişilik ekip ile geldi. Tarkan'ın konser alanına getiren otobüsün etrafında Jandarma ve özel güvenlik elemanları, adeta kuş uçurtmadı.

■ Muhammet KAÇAR(DHA)

Hürriyet güncel

10 Ağustos 2010 Salı



Takvim

HEMŞEHİRİL bağrına b

RİZE
POŞUSU
TAKTİ

Memleketi Rize'de tam 100 bin kişiye konser veren Megastar, sahneden 'Turizme evet, HES'lere hayır' diyerek çevreci mesajlar verdi

UZUN siren sessizliğini "Adımı Kalbine Yaz" albümü ve birbirini ardına verdij muhtesem konserlerle bozan Tarkan, bu kez hemşehrileri için söyledi. Rize'nin İkizdere İlçesi'ne bağlı Ovit Yaylası'nda düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Şenlikleri'ne katılarak konser veren Tarkan, bölgede kurulması planlanan hidroelektrik santrallerine (HES) karşı mücadele eden hemşehrilerine destek verdi.

'SİZİN YANINIZDAYIM'

TARKAN, "Sonuna kadar mücadele edin. Ben de sizin yanınızda olacağım. Bu toprakları bizde dedelerimiz bıraktı. Yok ettirmeyeceğiz. Turizme 'evet', HES'lere 'hayır' diyoruz" dedi.

Sahnede boyundura Rize bezinden yapılan yöresel poşuya çıkan Tarkan, bir hafta önce piyasaya sürülen yeni

albumundan parçalar da seslendirdi. Şarkı aralarında hemşehrilerle sohbet eden Megastar, "Memleketimde olmak çok güzel. Buralar sanki bir tablo gibi. Her şey çok güzel. Sizleri çok seviyorum ve çok özledim" dedi.

'İKİZDERE BİR BAŞKA'

Ovit Yaylası'ndaki şenlikleri sunan yazarımız Ece Vahapoğlu ile konserin ardından bir araya gelen Tarkan, özel açıklamalar yaptı. "Yeni albümüm gördüğü ilgi beni çok mutlu ediyor" diyerek sözlerine başlayan Megastar, ekledi: "Memleketimde konser vermek ayrı bir keyifti. Ovit Yaylası'na sanki bir tabloya bakar gibi saatlerce baktım. Rizeiller'in beni bu kadar sevdığını görmek beni ayrıca gururlandırdı. Dünyada birçok yer gördüm ama İkizdere'ye ayrı bir hayranlığım var."

Tarkan, Ovit Yaylası'ndaki şenlikleri sunan yazarımız Ece Vahapoğlu'na çok özel açıklamalar yap.



TEBRİK MESAJLARI

Şenliklerimize ilişkin davetlerimize mazeretlerinden ötürü icabet edemedikleri için, telgraf veya faks mesajları ile organizasyonumu kutlayan ve başarı dileklerinde bulunan Devlet Bakanımız sayın Dr. Cevdet YILMAZ'a, İstanbul Milletvekili sayın Abdulkadir AKSU'ya, Ordu eski Milletvekili ve TBMM eski Başkan vekili Memduh EKŞİ'ye, Üsküdar Belediye Başkanı sayın Mustafa KARA'ya, Adalet ve Kalkınma Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı sayın Şahmettin YÜKSEL'e, Vakıf aktivitelerimizden her zaman gurur duyan ve övgüyle söz eden İkizdere Kirazlı Mahallesin'den işadamı ve siyasetçi sayın Duralı TAVUKÇUOĞLU'na, Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu ve Ekşioğlu ailesi adına gönül dolusu teşekkürlerimizi sunuyor, sevgi ve saygılarını arz ediyoruz.

Sayın ALİ EKİ
Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Önceden belirlenen programım nedeniyle nazik davetinize icabet edemiyorum.
Düzenlenen 15.inci Ovit Yaylası Festivalinin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eder, tüm konuklara selam ve saygılar sunarım.

Dr.Cevdet YILMAZ
Devlet Bakanı

Sayın ALİ EKİ
Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Geleneksel 15.inci Ovit Yaylası Şenliklerine davetiniz için teşekkür ederim.
Önceden planlanan başka bir programa katılacağımından dolayı çok arzu etmeme rağmen sizlerin arasında bulunamıyorum. Bugünün yaşanmasında, başta zat-i alınız olmak üzere emeği geçenleri tebrik eder, şahsınızda tüm davetililere sevgi ve saygılarını sunarım.

Abdulkadir AKSU
İstanbul Milletvekili

Sayın ALİ EKŞİ

Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Mensubu olmaktan övündüğüm ailemizin
Ovit Yaylası Şenliklerinde aranızda bulunma-
mamaktan üzgünüm.

Şahsınızda tüm katılanları ve akrabalarımı
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Memduh EKŞİ

Ordu Eski Milletvekili
TBMM Eski Başkan Vekili

Sayın ALİ EKŞİ

Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Siz-
lere ve sizin şahsınızda katılımcı misafirlere
selamlarımı iletiyor, iyi eğlenceler diliyorum.

Mustafa KARA

Üsküdar Belediye Başkanı

Sayın ALİ EKŞİ

Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Nazik davetinizi aldım. Teşekkür ederim.
Yoğun programlarım nedeniyle arzu etmemeye
rağmen düzenlediğiniz 15.inci Ovit Yaylası
Şenliklerine katılamıyorum.

15.inci Ovit Yaylası Şenliklerinin birlik ve
beraberliğini artırması, başarılı çalışmalarına
vesile olması temennisiyle, tüm katılımcılara
selam ve saygılarımı sunarım.

Şahmettin YÜKSEL

AK parti Çekmeköy İlçe
Başkanı

Sayın ALİ EKŞİ

Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Geleneksel 15.inci Ovit Yaylası Şenlikleri-
niz ilçemizin ve yörelerimizin tanıtılmasında,
ikizderemiz'in sesinin duyurulmasında
sağlamış olduğu katkı büyükür.

Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın deva-
mini diliyorum.

Durali TAVUKÇUOĞLU

İkizdere Kirazlı Mah.
İşadamı

FARKLI BİR MEKANDA SICAK BİR İFTAR BULUŞMASI

Istanbul ve çevresinde ikamet etmekte olan aile bireylerimizden yaklaşık 600 kişilik bir gurup, 26 Ağustos 2010 günü, Üsküdar iskelesinden Boğaz turuna kalkan "Semiramis 2 ve Semiramis 3" isimli gemilerdeki iftar sofralarında bir araya geldi.

Gemide servis yapılan iftar yemekleriyle iftarlar açılırken, Üsküdar-Beykoz arasında boğazın sularından İstanbul'un her iki yakasını seyretmek iftar buluşmamızda farklı bir güzellik kattı...

26 Ağustos 2010 günü Vakfımızın aile bireylerimize yönelik düzenlenmiş olduğu iftar yemeğine ilgi büyülü.

Yemek salonları 300 kişi kapasiteli olan Semiramis 2 ve Semiramis 3 isimli 2 adet gemide, toplam 600 kişiden oluşan bir akraba gurubumuz iftar yemeğimize katılma fırsatı buldular.

Iftar yemeği verilecek gemilerin saat 19.30 da Üsküdar iskelesinden ayrılacıklarını, katılımcı kardeşlerimin buna göre yolculuklarını ayarlamaları gerektiğini SMS mesaj sistemiyle önceden duyurmuş olmamıza karşın, ne yazık ki, gecikmiş olup, iftar gemimize yetişmemeyen çok sayıda kardeşimizin olduğunu sonradan öğrendik.

Yaklaşık iki saat süren iftar yemeğimiz ve ardından boğaz turumuzda yaşanan en önemli sorunlardan bir, gemiler arası trafigin imkansızlığı ve bu nedenle de, bir gemideki konukların diğer gemideki konuklarla seyahat sırasında iletişim kuramamış olmalarıydı.



Sayın ALİ EKŞİ

Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Mensubu olmaktan övündüğüm ailemizin
Ovit Yaylası Şenliklerinde aranızda buluna-
mamaktan üzgünüm.

Şahsınızda tüm katılanları ve akrabalarımı
sevgi ve saygıyla selamlarım.

Memduh EKŞİ

Ordu Eski Milletvekili
TBMM Eski Başkan Vekili

Sayın ALİ EKŞİ

Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Siz-
lere ve sizin şahsınızda katılımcı misafirlere
selamlarımı iletiyor, iyi eğlenceler diliyorum.

Mustafa KARA

Üsküdar Belediye Başkanı

Sayın ALİ EKŞİ

Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Nazik davetınızı aldım. Teşekkür ederim.
Yoğun programlarım nedeniyle arzu etmemeye
rağmen düzenlediğiniz 15.inci Ovit Yaylası
Şenliklerine katılamıyorum.

15.inci Ovit Yaylası Şenliklerinin birlik ve
beraberliğini artırması, başarılı çalışmalara
vesile olması temennisiyle, tüm katılımcılara
selam ve saygılarımı sunarım.

Şahmettin YÜKSEL

AK parti Çekmeköy İlçe
Başkanı

Sayın ALİ EKŞİ

Ekşioğlu Vakfı Başkanı
Kozyatağı Bayar Caddesi
Gülbahar Sok. No: 13-A
KADIKÖY-İstanbul

Geleneksel 15.inci Ovit Yaylası Şenlikleri-
niz ilçemizin ve yörelerimizin tanıtılmasında,
İkizderemiz'in sesinin duyurulmasında
sağlamış olduğu katkı büyktür.

Sizleri tebrik ediyor, başanlarınızın deva-
mini diliyorum.

Duralı TAVUKÇUOĞLU

İkizdere Kirazlı Mah.
İşadamı

FARKLI BİR MEKANDA SICAK BİR İFTAR BULUŞMASI

İstanbul ve çevresinde ikamet etmekte olan aile bireylerimizden yaklaşık 600 kişilik bir gurup, 26 Ağustos 2010 günü, Üsküdar iskelesinden Boğaz turuna kalkan "Semiramis 2 ve Semiramis 3" isimli gemilerdeki iftar sofralarında bir araya geldi.

Gemide servis yapılan iftar yemekleriyle iftarlar açılırken, Üsküdar-Beykoz arasında boğazın sularından İstanbul'un her iki yakasını seyretmek iftar buluşmamızza farklı bir güzellik kattı...

26 Ağustos 2010 günü Vakfımızın aile bireylerimize yönelik düzenlenmiş olduğu iftar yemeğine ilgi büyüğü.

Yemek salonları 300 kişi kapasiteli olan Semiramis 2 ve Semiramis 3 isimli 2 adet gemide, toplam 600 kişiden oluşan bir akraba gurubumuz iftar yemeğimize katılma fırsatı buldular.

Iftar yemeği verilecek gemilerin saat 19.30 da Üsküdar iskelesinden ayrılacıklarını, katılımcı kardeşlerimizin buna göre yolculuklarını ayarlamalar gereğini SMS mesaj sistemiyle önceden duyurmuş olmamıza karşın, ne yazık ki, gecikmiş olup, iftar gemimize yetişmemeyen çok sayıda kardeşimizin olduğunu sonradan öğrendik.

Yaklaşık iki saat süren iftar yemeğimiz ve ardından boğaz turumuzda yaşanan en önemli sorunlardan biri, gemiler arası trafiğin imkansızlığı ve bu nedenle de, bir gemideki konukların diğer gemideki konuklarla seyahat sırasında iletişim kuramamış olmalarıydı.



**Organizasyon, bir iftar yemeğinden
ziyade, bir aile buluşması
şölenini andırıyordu..**

Iftarlar açıldıktan sonra, gemilerin güvertelerine dolusan gençler, İstanbul Boğazı'nın her iki yakasını rengarenk ışıklar altında seyretme keyfini yaşıyorlardı.

Güverteye hakim bir alandan gençlerin coşkusunu pürmeşe izleyenlerin yanında, suda haşlanmış Beykoz misirleri ile oyalanmaya çalışan onlarca tanık simalarla karşılaştık.

Sorduğumuzda, bu iftar yemeğinden, dolayısıyla bu muhteşem aile buluşmasından son derece mutlu olduklarını ilişkin yanıtlar aldıktı...

Doğrusu Semiramis 2 gemisinde bulunanlar, Semiramis 3 gemisinin güvertesindeki coşkuyu kışkırmadıklarını söylesek yanlış olurdu.

Belli ki, Semiramis 3 gemisindeki iftar sofralarında gençlerimiz yoğunluktaydı.

Iftar yemeğimizi onurlandıran aile bireylerimizin tümüne, bu güzel iftar sofralarını ve bu muhteşem boğaz turunu bizlere sunan Vakıf Yönetim Kurulu muza binlerce teşekkürler...





Gemilerin iç mekanları komple iftar sofraları ile dizayn edilerek, lüks ve nezih birer restoran konumuna getirildikleri dikkatimizi çekti. Dergimizin yapım ekibi olarak kameramızla iftar masalarını tek tek dolaşmayı planladık.



Iftar sofralarındaki yerini alarak, iftar ezanının okunmasını bekleyen her yaş gurubundaki akrabalarımızla teker teker görüşme fırsatını bulduk.

Daha sağlıklı görüntüler elde edebilmemiz için bizlere yardımcı oldular.

Ailenin genç üyeleri ile ayrıca tanışma olağlığı bulduk. Özellikle genç üyelerimizin bu tür aile buluşmalarına ilgi göstermeleri bizleri son derece mutlu ettiğini her fırsatı dile getirdik.

Hanım kardeşlerimizin bu tür etkinliklere ilgi göstermelerinin önemini pek çok yazımızda ve söyleşilerimizde vurgulamıştık.

Göstermiş olduğumuz çabaların bir ürünü mü? yoksa kendiliğinden oluşan bir güzellik mi? bilinmez ama, bu buluşmada hanım kardeşlerimiz çoğunuştaydı.



Bu tür buluşmalarda, genç aile bireylerimiz ile hanım kardeşlerimizin bir araya gelmesine özel bir sebebi göstergemektedir.

Cocuk kalabalık olan ailemizin bireylerini bir araya getirmeye yönelik planlanan organizasyonlarda, tüm gençlerimizin bir araya gelmesini ön koşul olarak görmekteyiz.

Cünkü mevcut aile bağlarını en sıcak haliyle gelecek kuşaklara taşıyacak olan sevgili gençlerimizdir.

Büyük kentlerde yaşamaktan ve aynı soy ağacından gelen, babaları, dedeleri yada ataları kardeş veya kuzen olan gençlerimizin sosyal hayatı birbirlerini yabancı olarak görmeleri bizler için son derece üzüntü vericidir.

Istanbul'un çok uzak mahallelerinde ikamet ettikleri halde, iftar buluşmamıza katılan çok sayıda genç ve orta kuşak akrabalarımızla sohbeti koyulaştırdık bu masalarda...

Izmit'ten, Gebze'den, Bakırköy'den, Bağcılar'dan, Silivri'den gelecek iftar buluşmamıza katılan akrabalarımızın amacı ne olabilir ki...?

Elbette ki buluşmak, ve bir sohbeti hasret gidermek...



Bu masalarda gençlerimizi, orta yaşılarımızı ve daha çok yaşlılarınımız bir arada görmek bizleri en mutlu eden görüntülerdir.

Hic kuşkusuz, iftar soframızda yer alan pırıl pırıl gençlerimizle tanışmakta hiç mi hiç zorluk çekmedik.

Ama, ilginç bulduğumuz tanışmalar karşısında zaman zaman hayrete düşüğümüz oldu.

Genç kardeşlerimize baba adı ve anne adı sorduğumuzda, bu şanslı baba ve annelerle çok yakın kan bağı yakınığımızın bulunduğu ortaya çıktı çoğu kez...

İşte tam bu sırada sevinçle öfkeyi birlikte yaşadık. Sevindik zira, çok yakın kuzenlerimizin pırıl pırıl genç oğlu yada kızıyla tanışmıştık... Öfkeliydiğimizde, bu genç yeğenlerle bu güne kadar neden tanışma olağlığı bulamadık...?



Unutulmamalıdır ki, 60 bin, başka bir rivayete göre yüzbin nüfusu bir aile olsak da, İstanbul gibi devasa bir şehirde, okyanusta bir damlaçık gibiyiz.

Karşılıklarımızı ve buluşmalarımızı tesadüflere bırakmamız durumunda, görüşebilmemiz bir yana, birbirimizi unutmaya ve unutulmaya terk etmiş oluruz...

Bu anekdot sadece Ekşioğlu ailesi için değil tüm yöré insanımız için geçerlidir.

Farklı ailelerden de olsa, baba-dede toprağı memleketimizde birlikte yaşadığımız köylülerimizle, komşularımızla, komşu köylülerimizle sadece düğünlerde, cenazelerde yada tesadüflerle değil, planlayacağımız özel tanışma günlerinde de, bir araya gelmek gibi önemli bir görevimizin bulunduğu düşünmektedir.

Semiramis 2 gemisinin güvertesindeki korkuluklara tutunarak boğazın gece görüntüsünü büyük bir keyifle izlemekte olan bir gurup genç hanım kardeşleri ile karşılaştık.

Ekşioğlu Vakfı'nın gemi restoranlarında düzenlediği iftar yemeğinin konuklarıydı onlar...

İçerinden bir güzel kızımız, Ekşioğlu Vakfı Dergisinin yapımcasına hitaben, "Yakup Amca, ben sana küskünüm... Çünkü, Ekşioğlu Vakfı'nın tüm etkinliklerine katıldığım halde, dergide benim görüntüme hiç rastlayamadım." Diyerek şaka ile karışık bir serzenişte bulundu...

Önce adını, sonra babasının adını sorduk. Çok yakın ve çok değerli bir akrabamızın kızıydı.

Sevgili kızımızın bu girişkenliği, bu sevgi dolu serzenişi ve bu samimiyeti karşısında söyleyecek söz bulamadık...

Onlar için aldığımız özel bir görüntü ile sayfamızı süslemekten son derece de mutlu olduk.



Aile bireylerimize İstanbul'da komşu olan yada dost ve arkadaş olan çok değerli onur konuklarımıza karşılaştık.

Onların geceye ilişkin duygularını sordugumuzda, aldığımız yanıtlar gerçekten göğsümüzü kabarttı.

"Bu ailenin bir bireyi olmak isterdim" diyenlere verecek yanımız hazır...

"Ailemizin yada Vakfımızın etkinliklerine katılarak katkı veren herkesi ailemizin bir dostu olarak görürüz... Ailemizin doslu olan, aile bireylerimizden biri olarak addedilir."

Komşu ve dost ailelerin gençlarıyla gençlerimizi iç içe, yan yana görmek de aynı bir mutluluk kaynağımızdır.

Sevgileri bölüşmeliyiz ki çoğaları... Özüntülerini bölüşmeliyiz ki, azaları...

Unutulmamalıdır ki, sevgiler çorak topraklarda büyümmez.. Sevgi ve dostluklar emek ister, özveri ister...

"Sevgiler paylaşıldıkça coğalır, kederler ve üzüntüler paylaşıldıkça azalır." Aile buluşmalarımızı bu anlamda çok önemsiyoruz. İşte 26 Ağustos 2010 günü sevgilerimizi coğaltmak ve üzüntülerimizi azaltmak için bir aradayız...

Geleneklerimizle bizlere intikâl eden çok yerleşik bir hediyeleşme kültürümüz vardır.

Hediye sözcüğü Arapça'dan dilimize geçmiş olup Türkçe karşılığı, "Armağan" dir.

Uluslararası olarak armağanların manevi boyutlarını çok önemseriz. Anılmak, önemsenmek değer görülmek, takdir edilmek gibi manevi ödüller, motive ettiği kadar da mutluluk vericidir.

Geleneksel kültürümüzde yer alan bu güzel değerleri ayrıca, bireylerin kaynaşmasını da sağlayan çok güzel ve çok gerekli alışkanlıklar olarak görmekteyiz.

Komşular ve dostlar arası yemekli davetler, özellikle iftar yemeğimiz, geleneksel hediyeleşme kültürümüzün farklı bir versiyonu olarak görülebilir.



İller ve uygar olarak addedilen toplumlarda bu kaynaştıncı kültürün kirintilanna bile rastlamanzı çok zordur.

Armağanlaşma kültürümüze göre, armağan'ın maddi boyutu asla hesap edilmez.

Bir kir çiçeği, bir mendil, basit bir kalem, bir bardak çay, bir iftar yemeği gibi armağanların çok yüksek manevi değerleri vardır.

Hiç kuşkusuz, iftar davetimizde icabet eden dost, akraba ve komşularımız Vakfımızın vermiş olduğu iftar yemeğini, geleneksel kültürümüzde yer alan bir hediyeleşme olarak algılayacaklardır.

Biz sevgileri ancak ve ancak bu tür etkinliklerle coğaltabiliriz.

Etkinliklerimiz - Ekşioğlu Vakfı

Semiramis 2 ve Semiramis 3 Restoran gemilerde açılan iftarlarla birlikte, tamamlanan boğaz turunun ardından iftar konuklarını sizler için görüntüledik

Üsküdar Paşa limanına yaklaşan gemiler bir iftar süresince ağrıldıkları iftar konuklarını yavaş yavaş yolcu ederken hiç kuşkusuz bizlerde boş durmadık.

Iftar sonrası için çok iyi gelen boğaz turu, iftar konuklarını çok mutlu ettiği kesin..

Bizce, yüzlerdeki bu tebessümün ardında boğaz turu keyfinden ziyade, buluşma ve hasret giderme mutluluğu olmalı...

Iftar buluşmalarımızın bu yanını hiç kuşkusuz çok seviyor ve çok önemsiyoruz.

Iftar davetine katılan yaklaşık 600 kişilik gurup Paşa limanı iskelesine döndü ama, iskele meydanında oluşan sohbet gurupları hiç de, birbirlerinden kolay ayrılmadılar.

Gemilerde başlatılan hasret giderme sohbetleri iskele bitişindeki park bahçelerinin banklarında, yada ayak üstü işıkların altında da uzun süre devam etti.

Vakfımızın ailemizi bir araya toplamaya yönelik başka bir etkinliğinde buluşuncaya kadar, mutlu günler...



İKİZDERE DERNEĞİ'NİN BİRLİK, İSTİŞARE ve DAYANIŞMA GECESİNİ İZLEDİK...

Ikizdere Derneği, Geleneksel Birlik, İstişare ve Dayanışma Gecelerinin 4. cüsnü 30 Nisan 2010 tarihinde İstanbul-Maltepe Kültür Merkezinde gerçekleştirdiler. Ikizdere Belediye Başkanı sayın Hasan Kösoğlu, Çamlıhemşin Belediye Başkanı sayın İdris Lütfü Melek, Şehir Planlamacısı sayın Doğan Yenigün ve Avukat sayın Yakup Okumuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda Ikizdere Vadisi'nin geleceği masaya yatırıldı..



Toplantıya konuşmacı olarak katılan Çamlıhemşin Belediye Başkanı sayın İ. Lütfü Melek, Fırtına Vadisi'nin 3.derece sit alanı olarak ilan edilmiş olması, vadi sakinlerine bir şeyle kaybettirmesi bir yana, bu uygulamadan vadi sakinleri büyük ölçüde karlı çıktığının altını çizerek, Ikizdere vadisinin 3. derece sit alanı yapılması İkizdereliler'in yarannası olacağını ifade etti.



Gündem, Dernek Başkanı sayın Kezban Ekşi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Değerli konuklarım, hepiniz hoş geldiniz...

Burada bulunmamız hiç kuşkusuz, hayatı katılmak bakımından gösterdiğiniz direncin bir ifadesidir.

Öncelikle İkizdere vadisini kurtarmak ve korumak için yaptığı özerili ve başarılı çalışmalarından dolayı eski başkanımız sayın Kadem Ekşi'ye ve sayın Ekşi'nin şahsında Yönetim Kurulunda görev alanlara, Bizlere her firsatta destek veren değerli İkizdere halkına, yediden yetmişe kadar, soğuk kiş, yağmur demeden vadimizi koruma mitinglerine katılıp destek veren, duyarlılık gösteren herkese ve her kesime takdir ve teşekkürlerimi arz ediyorum.

Faaliyetlerimizin asıl amacı, Atalarımızın yaşadığı ve bizlere emanet ettiği eşsiz doğa güzelliğine sahip cennet topraklarını bizden sonra gelecek nesillere de aynı güzellikte bırakabilmektir.

Bu mücadelemin devamı için burada bulunmaktayız. Vadimizin doğal güzelliklerinin yok olmasına

neden olacak Hidroelektrik santralleridir. Bilindiği üzere 1986 yılınnda Rusya'da yaşanan talihsiz Çernobil faciasından dolayı, Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere pek çok insanımız kanserle mücadele eder hale gelmiştir. İkizdere Vadisinde planlanan Hidroelektrik santralleri projesinin hayatı geçirilmesi halinde, İkizdere vadisi yüksek gerilim hatlarının deposu haline gelerek, yöre ikinci bir Çernobil olayıyla karşı karşıya gelebilecektir.

Düşünmek bile istemedigimiz böylesi bir felaketin önüne geçebilmek için Tüm İkizdereliler ve vadide sakinleri olarak birlikte hareket etmek zorundayız.

İkizdere Vadisi'ne zarar verecek böyle bir projenin önüne geçebilmek için hiç kuşkusuz yasal önlemlere başvurmak durumundayız. Yasal önlemlerin başında "Doğal sit alanı" olma zorunluluğu gelmektedir. İkizdere denince turizm merkezi akla gelmeli tipki Fırtına Vadisi gibi, tipki Ayder Yaylası gibi...

İkizdere Vadisi, yalnız ülkemizin insanı değil tüm dünya insanının gelip görmek istediği yer olmalıdır. İkizdere ve İkizdereliler bunu fazlaıyla hak etmektedir.

Geliniz, kendinize özgü kültürel değerlerimizi geleneksel mimarımıza, peşamal, tezgahlanımıza, Anzer balımıza, likapalanımıza kısaca, muhteşem doğamızı kaybetmeyeceğim.



Kezban EKİ



Ikizdere Vadisi'ne planlanan Hidroelektrik Santralleri'nin CET raporlarının iptaline ilişkin, Ikizdere Derneği tarafından başlatılan ve halen devam etmekte olan hukuki süreçte ilişkin, Dernek Avukatı sayın Yakup Okumuşoğlu huzurunda bulunan dinleyenlere kapsamlı olarak bilgi verdi. Ayrıca, 3. derece sit alanı olarak ilan edilen ve belli ölçülerde koruma altına alınmış olan Fırtına Deresi'nin, nasıl turizm merkezi olduğuna ilişkin Çamlıhemşin Belediye Başkanı sayın İdris Lütfü Melek açıklamalarda bulundu.



Av. Yakup Okumuşoğlu: "Hukuki süreç İkizdereliler'in leyhine işlemektedir" dedi.

Geçmiş tarihlerde Fırtına Deresi ve Vadisi için planlanan HES projelerinin iptaline ilişkin başlatılan hukuki süreç Çamlıhemşinlilerin vekili olarak sürdürden ve Çamlıhemşinlilerin leyhine sonuçlandırmayı başaran sayın Av. Yakup Okumuşoğlu, aynı hukuki mücadeleyi İkizderelilerin vekili olarak da sürdürmektedir.

Sayın Okumuşoğlu, 30 Nisan 2010 günü Maltepe Kültür Merkezinde düzenlenen Geleneksel Birlik, İstişare ve Dayanışma gecesinde devam etmekte olan davanın sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Ayrıca İkizdere Vadisi'ni kurtarmaya yönelik İkizdere Derneği 3. derece sit alanı teklifine dair hukuki bilgiler vererek, İkizdere Vadisi'nin 3. derece sit alanı ilan edilmesinin İkizdereliler açısından hiçbir sakınca ve zorluk meydana getirmeyeceğini altın çizdi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Lütfü Melek: "3.derece sit alanı vadide yaşayanların yararınadır" dedi.

Ikizdere Derneği'nin, Ikizdere Vadisi'ni korumaya yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında Vadinin 3. derece sit alanı olmasından yana tekliflerde bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.

Ikizdere Derneği'nin bu teklifine, kimi İkizdereliler'den eleştiri gelmişti. Gerekçe olarak, 3. derece sit alanı ortamında özgür yapışmanın gerçekleşmeyeceğini, biraz da abartarak, yore sakinleri cenazelerini bile, defnederken sıkıntılılar yaşayabileceklerini ileri sürmüştür.

Aynı konumda bulunan Çamlıhemşin ilçesi'nin Belediye Başkanı sayın İdris Lütfü Melek, 3. derece sit alanı ortamı, yaşamı asla zorlaştırmadığı, tam tersine, yaşamı yaşanması gerektiği bir şekilde soktuğu, bundan da, yore ve yore insanının karlı çıktığını ifade etti.

Ayrıca, Fırtına Vadisi gibi, Ikizdere Vadisi de ya enerji ve sanayi vadisi, yada turizm vadisi olmalıdır. Çamlıhemşinliiler, Fırtına Vadisinin turizm vadisi olmasından yana tercih kullandılar. Ikizdere vadisi için ise, takdir İkizdereliler'indir....



Geceye sayın İlyas TEKİN'in bir sürprizi...

Istanbul Ümraniye Milli Eğitim Müdürü sayın İlyas Tekin mazreti nedeniyle bu geceye katılmadı ama, bir sürpriz yaparak Ümraniye ilçesinde okullar arası folklor birinciliği bulunan bir okulun folklor ekibini göndererek, katılımcılara Karadeniz yoresinden muhteşem bir folklor gösteri ziyafeti sundu.

Başa sayın Tekin olmak üzere bu gösteride emeği geçen folklor öğretmenlerine ve onun sahrasında folklorcu kızlannıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.



İKİZDERE DEMİRKAPI KÖYLÜLERİ BU KEZ, GEBZE "KADIRGA"DA BULUŞTU...

Ikizdere-Demirkapı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kuruluş yıldönümünde, Dernek Üyeleri ve köylüler Gebze "Kadirga Tesisleri"nde yeniden bir araya gelmenin engin mutluluğunu yaşadılar.



Buluşmada açılış konuşması İstanbul eski Milletvekili sayın Halit Dumankaya'dan.

12 Mayıs 2010 gecesi Gebze'de bulunan Kadirga Tesisleri coşkulu anlara sahne oldu.

Ikizdere'nin her köyü gibi Demirkapı Köylüleri'de uzun yıllar aynı köyde ve aynı topraklarda kapı komşu olarak yaşamış, geçen süreç içerisinde her İkizdereli gibi, işsizlik ve geçim sıkıntısı onları da gurbetin kapılanna sürüklemiştir.

Hani derler ya, "bazı olumsuzluklar hayatı ve olumlu kapılar arasındalar"... Yolu gurbete düşen pek çok İkizdereli gibi, Demirkapı Köylüleri de istemeyerek gurbetin yolcusu oldular ama, pek çok İkizdereli gibi onlarda gurur verici başanlar elde ettiler...

Demirkapı köylülerinin buluşma gecesinde, Dernek Başkanı sayın Ali Osman Azaklı ile birlikte sahneye gelen, Ikizdere-Demirkapı Köyü kökenli, İstanbul eski Milletvekili sayın Halit Dumankaya, Yönetim Kurulu adına yapmış olduğu açılış konuşmalarında aynı gerçeğin altın çizdi.

Ayrıca Demirkapı Köyü'nün ve köylülerinin yanına gerçekleştirecek her faaliyetin yanında olacaklarının da sözünü veren sayın Dumankaya alkışlar eşliğinde konuşmalarını sonlandırdı.





Kadırğa Tesisleri Bayram yeri gibiydi...

Demirkapı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nce organize edilen geçmiş tarihli etkinlikleri de izleme olanlığı bulmuştuk. Hatta bazı yemekli ve yemeksiz buluşmalara köy kökenli gençlerin ve hanımların katılımında eksiklikler saptadığımızı da eleştiri konusu yapmıştık.

Zira, büyük kentlerde yaşamak zorunda olan aynı köy kökenli bireyler, sadece erkek nüfustan ibaret değildir. Köy koşullarında uzun yıllar komşuluk yapmış anneleriminin, ablalarımızın, teyzelerimizin ve halalanızın da bu tür buluşmalara ihtiyaçları vardır. Belki, onların yaşamakta oldukları hasret, erkek birey-

lerden bir iki kademe daha şiddetli de olabilir...

Artık son izlenimlerimizde, geçmişte yapmış olduğumuz eleştirilerimizin gerekçelerinin tamamen ortadan kalktığını kıvançla ve sevinçle izleme mutluluğunu yaşadık.

Evet, Demirkapı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nce organize edilen tanıma, dayanışma ve hasret giderme etkinliklerinin en sadık konukları gençler ve hanım kardeşlerimiz... Hatta, gençlerin ve hanımların çoğunlukta olduğu organizasyonlara bile tanık olduk.

Tek kelime ile, buluşma, kaynaşma ve hasret giderme organizasyo-

nu işte bu...

Demirkapı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkan ve Yöneticileri başta olmak üzere, dernek üyeleri ve tüm köylülerini kutluyor, daha nice başarılı organizasyonlara imza atmalannı temenni ediyoruz.

Bu tür organizasyonlarda katılımı temin etmenin ciddi zorlukları bulunduğu bilinmektedir. Hiç kuşkusuz, Dernek Yöneticilerinden ziyade dernek üyelerinin ve tüm köylülerin, bireysel kırgınlıklara sırt çevirerek bu tür buluşma etkinliklerine katkı vermeleri sosyal ve kültürel bir sorumluluk gerekliliktedir.





Dernek Başkanı Ali Osman Azaklı'yı bir kez daha kutluyoruz...

Demeklerde, Vakıflarda, daha geniş anlamıyla sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yada Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri, dışardan gözüküğü kadar kolay olmadığı pek çokımız tarafından bilinmektedir.

Hatta, etkinlik alanı en dar olan Köy Derneklerinde bile, yönetici olarak görev almanın ciddi zorlukları bulunmaktadır.

Ne var ki, yöneticileri en mutlu eden şey, sabırla, metanetle, hoşgörü ile, yoğun istişare mekanızmasını çalıştırarak birlik ve beraberlikleri oluşturmada ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelebilmektir.

Sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev alanlar hiç kuşkusuz sabır ve hoşgörüye hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

Bu anlamda, komşu Demirkapi Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin dördüncü başkanı sayın Ali Osman Azaklı hemşerimizi elbette ki kutluyoruz...

Zira, Başkanı bulunduğu Derneği'nin Kuruluş etkinlikleri kapsamında düzenledikleri birlik ve dayanışma yemeğinin organizasyonunda görebildiğimiz kadarnıla başarılı bir performans sergiledi.

Tüm üyelerin ve tüm köylülerin arzu ve isteklerini ortak bir paydada buluşturabilmenin ciddi zorlukları bulunduğu asla unutulmamalıdır.

Aslında bu sosyolojik olgu, ne yönetenlerden, ve nede yönetilenlerden kaynaklanır. Toplumun arzu ve isteklerini ortak bir noktada buluşturmak için yaşanan zorluklar hizmetin doğasından kaynaklanır..

Sonuç olarak, etkinliklerini gururla izlemekte olduğumuz komşu, Demirkapi Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkan ve yöneticilerini her etkinliklerinde olduğu gibi, 12 Mayıs 2010 gelecek kuruluş etkinliklerinde de başarılı bulduk... Kendilerini bir kez daha kutluyoruz.



Köy Derneklerinin etkinliklerine katılmak "İmece" nin farklı bir türüdür...

Köy kültüründe "İmeceler" yerel ifade ile "Irğatlık"lar köy yaşamının en güzel, en asıl, en insani ve en vazgeçilmez aktivitelerindendir.

Köylerimizde motorlu taşıt araçları için yolların bulunmadığı, hatta insanların bile zor yürüyebildiği patika yollar döneminde, köylerimizin asılı bulunduğu o korkunç yamaçlardaki konak, türü devasa evlerimizin nasıl inşa edildiğini, kırkılı kuşağın altında bulunan bireylerimiz hiç sorguladılar mı acaba...?

En az 45 derece meyilli arazilerde ev hafriyatlarının nasıl gerçekleştirildiği, tonlarca ağırlıktaki duvar taşlarının, onlarca metre uzunluğundaki ağaçların hangi güç ve hangi kuvvetle ev yapım alanlanna taşındığı hiç merak edildi mi...? Elbette merak eden gençlerimiz olmuştur.



Değerli dostlar, köylerimizde babadan ve dededen kalma evlerimizin temelinden çatısına kadar o dönemde, o köyde yaşamış eli ve ayağı tutan her bireyin parmak izleri bulunmaktadır.

İşte bunun adı: "İmece", yörensel söylemimizle "Irğatlık"tır. Yani, bir köylü komşumuzun tek başına başarmakta zorlanacağı bir işi tüm köylülerin katkısıyla başarmak...

Ne yazık ki, köy kültüründe yıllarca yaşatılan bu asıl ve onurlu gelenek günümüzde can çekmektedir.

Konuyu şu noktaya götürmek niyetindeyiz...

Köy derneklerinin planladıkları etkinliklere katılmak bir "İmece"dir... Yani bir "köy irğatlığı"dır... Beğenseiniz de, begenmeseniz de, köyün ortak bir aktivitesine katılmak, birlliğin ve bütünlüğün ifadesidir.

Bu derneğin gelecek zamanlarda ki aktivitelerine tüm Demirkapılıların katılımını görmek dilek ve temennisiyle...



Lokali bulunmayan Dernekler derleyip toparlamada güçlük çekerler..

Bu başlığın bilimsel bir yanı yoktur. Tespit sadece bizlere aittir.

Büyük kentlerde, özellikle merkezi İstanbul'da bulunan Anadolu Köylülerinin birlik ve dayanışmasını amaçlayan dernek yada Sivil Toplum Kuruluşlarının yasal organları, daha etkin ve daha verimli olabilmeleri için hitap ettikleri kesimle de sıkı bir diyalog içinde olmaları gerekmektedir.

Küçük kentlerde ve beldelerde arzu edilen bu diyalogun tesis edilmesinde fazlaca bir sorun yaşanmamaktadır.

Ancak, İstanbul gibi büyük kentlerde bu diyalogun arzu edilen ölçüde gerçekleştirilebilmesi için, Dernek üyelerinin Dernek organları ile sık sık buluşabilecekleri bir mekana şiddetle ihtiyaç duyulur.

Dernekler için bu mekanlar "Dernek lokası" olarak adlandırılır.

Demirkapı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği bu önemli ihtiyacı önceden belirleyerek Derneklerinin kuruluşu ile birlikte, eş zamanlı olarak Dernek lokallerini de temin etmeye başarmışlardır.

Kadıköy, Kozyatağı E-5 Karayolu üzerinde bulunan Dernek lokalleri, Dernek üyelerinin özellikle iş çıkışlarında bir araya gelmelerini sağlamaktadır. Her türlü ihtiyaca cevap verecek nitelikte bulunan lokalde Derneğin pek çok yasal aktiviteleri başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Çok amaçlı bir salon olarak kullanılan Dernek lokası zaman zaman üyelerine toplu iftar yemekleri sunan muhteşem bir mekan olabilmektedir.

Devasa şehrin uzak semtlerinde ikamet etmek zorunda olan aynı toprağın ve aynı köyün kapı komşularını bir araya getirmenin başka bir yolu olmasa gereklidir...

Bu anlamda da, Demirkapı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin tüm yönetim kurulu üyelerinin şahsında tüm Demirkapılılar'ı kutlamamız gerekmektedir.



**Şenliklerimizin,
Eğlencelerimizin
olmazsa olmazı
“Horon” ve
“Kemençe”...**

Kemençelerin çalınmadığı horonların oynanmadığı aktiviteler bizler için eğlence sınıfından sayılmaz.

Etkinliğin türü düğünde olsa, şenlikte olsa, Derneği kuruluşunun yıl dönümü yemeği de olsa hiç farketmez ...

Karadeniz'in suyunu içip havasını soyluyanlarda bir tutkudur horon ve kemençe...

Istanbul'da doğup büyümüş gençlerimize ne demeli... Memleketin ne suyu ne içiler ne de havasını kokladılar henüz... Ama kemençe sevgileri ve horon tutkuları kırk yıllık Rize'li gibi adeta...

Gençlerimize genetik yollarla intikal ettiği anlaşılan kültür ve geleneklerini ödünsüz olarak uygulamaların karşısında bizler sadece mutlu oluruz hiç kuşkusuz.

Şenliklerimizde ve buluşmalarımızdaki coşkuyu zirveye ulaştıran işte bu... Aynı toprak ve aynı köy kökenli gençlerimizin el ele tutuşarak dostluk ve kardeşlik bağı oluşturmaları...

Aktivitelerden beklenen işte bu...





GELENEKSEL YAPILAŞMADAN TAVİZ VERMEYEN BİR YAYLAMIZ....

Seyranlık olarak Ikitilafımızın en güzel yaylalarından birisi olarak bilinen "DEMIRKAPI YAYLASI", geleneksel mimarisinden de taviz vermeyen ender yaylalarımızdanıdır. Hiç kuşkusuz bu şirin yaylanın geleneksel mimarisini korumakta kararlı ve ısrarlı olan yayla sakinlerini de yürekten kutlamamız gereklidir.

Her yıl olduğu gibi, 2010 yılının Ağustos ayında da, Ikitilafımızın çok güzel yaylalarından biri olan Demirkapi Yaylasını ziyaret etme fırsatını bulduk.

Istanbul, Bursa ve ülkemizin diğer büyük kentlerinde yaşamakta olan Demirkapi Köylülerinin yazlık olarak yaylalarına gösterdikleri büyük ilgiye tanık olduk.

Her yıl, Demirkapi Yaylasını-

da yapıla gelen geleneksel yayla şenliklerini Ramazan ayı nedeniyle, Ağustos ayının Üçüncü Pazar gününden, Ağustos ayının birinci Pazar gününe çektilerini öğrendik.

Ancak yine de, 2010 yılı Demirkapi Yaylası şenliklerinin geçen yıllara oranla, hava koşullarının çok müsait olmasına karşın cansız ve sönükk geçtiğini gördük.

Nedenini sorduğumuzda, çok doğru, çok makbul ve mantıklı yanıtlar aldı. "Köylülerimiz arasında amansız rahatsızlığı olanlar var bu yıl onlar hasta yataklarında iken, bizim şenlik yapma gibi bir lüksümüz olmamalı ve olamaz" dediler.

Sağlam bir komşu olmanın gereği olan bu güzel durusu bizlerde yürekten alkışlıyoruz.



Demirkapı Yaylası'nı kameramızla kenar köşe dolaştık.

Her yıl yaz aylarında dolaştığımız, dolaşmaktan da çok büyük mutluluk duyduğumuz memleketimizin güzel köşelerinden sizlere esintiler sunmaya çalışmaktayız...

"Ikizdere'ye gezinti yapılır da, Demirkapı Yaylası pas geçiril mi?" eylestirisine muhatap olmamak için bu kez yine Demirkapı Yaylası'ndayız.

Genel görüntüler birbirine benzese bile, ayrıntılardakizelliklere dikkatınızı çekmek arzusundayız.

Güneşli gün sayısının çok kısıtlı olduğu Doğu Karadeniz Yaylalarında, sanki bize özel pırıl pırıl bir gün yaşmaktayız.

Yayla evlerinin büyük çoğunluğu şenlik.. Ve de şenlik olan evlerin büyük bir bölümü İstanbul'dan gelen gurbetçi ailelere ait..

Yaylasından, köyünden toprağından ve anılarından kopamamak budur işte.. Bu güzelliğin ardında bir memleket hasreti yatar hiç kuşkusuz..



Acımasız kış koşulları altın-da yıllara meydan okuyan otantik yayla evlerimiz hala dimdik ayakta... Geçmişin kokusunu günümüze taşıyan bu geleneksel yayla evleri Demirkapı Yaylasında hala onlarca yaylacıyı bağına basmanın engin gururunu yaşırlar...

Yayla evleri arasında bulunan patika yollardan yürüken, mimari yapıları itibarıyla, en az seksen yada yüz yıl öncesinin izlerini taşıyan çok ilginç ve bir okadarda yorgun ve vakur duruşlu yayla evleri dikkatimizi çekti.

Kameralarımızla bu muhteşem yayla evlerini görüntülerken, onlarla söyleşi yapabilmeyi olanaklı kılan bir teknolojinin özlemini duymadık değil...

Gündünden yararlandığımız hayvanların bile çıkmakta, tırmanmakta zorlanacağı 2500 metre rakımlı buluntu dağlarının dorukları arasındaki bu yayla yatağına görüntüdeki evlerin malzemeleri nasıl taşındı...?

Hic kuşkusuz yüzyıllar önce inşa edilen ve de yayla ortamıyla ve kokusuyla bire bir örtüşen bu muhteşem yayla evlerinin birer öyküler olmalı...

Ahir katını oluşturan duvarlar neden harçsız inşa edilmiş...? Harثama olarak adlandırılan çatı kaplama malzemelerinin üzerleri neden sıra sıra taşlarla korunmuş...?

Ahşaptan oluşan bir üst katın yan cephelerini oluşturan uzun ve kalın tahtaların özelliği ne...?

Evlerin ön cephelerinde an kovanındaki gözleri animsatan Üçgen delikler yaylacıların ve yayla evinin ne işine yarar...?

Geçmişin koşulları dikkate alınarak tüm bu sorunların makul ve mantıklı yanıtları vardı, ancak oyküsü uzundur.





Demirkapı Yaylasında yeni inşa edilen yayla evlerini görüntülerken, geleneksel otantik mimariden taviz verilmeden bir yeni yapılaşmanın sürdürülüğünü gördük. Eski evlerle yeni evler arasındaki en bariz fark, yeni evlerde uygulanan çağdaş teknoloji...

Demirkapı Yaylasında, geleneksel mimarinin asılina uygun ama, iç donanımı itibarıyla günümüzdeki modern ve çağdaş teknolojinin çizgilerini taşıyan bir iç mimari ile donatılmış onlarca yeni yayla evleri görürsünüz...

Yaylanın geleneksel otantik görünümünü bozmamak adına, kolaylığı bir kenara iterek, zor, pahalı ve olması gereken yapılışmayı öne çıkarıp ve tercih eden yayla sakinlerini ve dolayısıyla Demirkapılıları bir kez daha kutluyoruz.

Demirkapı Yaylası şenliklerine katılmak için, 1 Ağustos 2010 günü, Vakıf Başkanımız sayın Ali Ekşi başta olmak üzere şenlik alanına ulaştık. Başkanımız ve biz, çok sıcak bir ilgi ile karşılastık.

Yukanda da ifade edildiği gibi, köylüler arasında acil ve amansız hastalığı bulunan kardeşlerimiz vardı.

Bu nedenle yayla şenliklerinde ön görülen eğlence etkinlikleri hakkı olarak programdan çıkartılmıştı.

Hic kuşkusuz bu sıcak ve asıl duruşu saygıyla ve takdirle karşıladık.

Demirkapı Yaylasında evi bulunan Vakıfımızın üyelerinden akrabamız sevgili Yaşar Ekşinin yayla evinde konuk olduk.

Olanaklı da çok olan bir kent evinde böylesine kalabalık bir konuk gurubunu bu kadar nezih bir ortamda ağırlayabilmek mümkün olmasa gerek...

Sevgili Yaşar Ekşinin kardeşimize ve saygı değer eşlerine bir kez daha teşekkürler.

BU YIL, DEMİRKAPI YAYLASI ŞENLİKLERİNİN ÇOŞKUSU EKSİKTİ...

Geçmiş yıllarda pek çok kez, Demirkapı Yaylası'nın geleneksel şenliklerinin konuğu olmuştu. Ağustos ayının üçüncü Pazar gündünden, Ağustos ayının birinci Pazar gününe çekilen bu yıldı şenliklere yine katılma fırsatı bulduk. Bu yıl, geleneksel aktivitelerin yeterince uygulanamadığını fark ettiğim. Sorduğumuzda almış olduğumuz yanıt, Demirkapı Köylerinin kendi aralarında ne denli paylaşımçı ve birbirlerine ne kadar çok bağlı olduklarının bir ifadesiydi... "Köylülerimiz arasında amansız hastalarımız var, acı ile coşku aynı anda yaşanmaz..."



Demirkapı yaylasında yabancı konuklar için inşa edilen konuk evi ve lokali yaylanın en merkezi yerinde bulunmaktadır.

Yayla şenlikleri ise adı geçen konuk evinin, çok geniş olan bahçesinde yapılmaktadır.

Şenliklere hazırlık kapsamında, konuk evinin bulunduğu alan Türk bayrakları balonlar ve çeşitli süs aksesuarlarıyla süslenir.

Şenlik programlarında yöreye özgü yarışlar, sikeçler yörensel halk oyunları eşliğinde yerel sanatçılara konserleri izlenir.

Olanaklar ölçüsünde, şenliklere katılan yabancı konuklara yemek ikramının ardından gündüz programları son bulur.

Karanlık bastıktan sonra, tutuşturmak için malzemeleri ve alt yapısı önceden hazırlanan odun yığını tutuşturulur. Şenlik alanında devasa bir ateş yakılır havai fişekler eşliğinde gece boyunca şenliklere devam edilir.

2010 yılı Demirkapı Yayla şenlikleri, yukarıda izah edilen klasik şenlik programından farklı gelişti.

Her yıl olduğu gibi, şenlik alanının süslenmesinin dışında, özellikle müzik ve yerel oyunlara yer verilmediği, geleneksel gece ateşinin tutuşturulmadığı, havai fişek gösterisi yapılmadığı, özet olarak 2010 Demirkapı Yayla Şenliklerinin sönük geçtiği dikkatlerimden kaçmadı.

Her yıl, Demirkapı Köyü Yayla Şenliklerini organize eden, Demirkapı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin sayın yöneticileri ile yapmış olduğumuz kısa bir söyleşide dinlediklerimiz göğüsümüzü kabarttı.

Köyün ortak mallan olarak nitelendirilen okul, cami, köy koñağı, yol ve su gibi tesisler ne kadar köyün ortak maliysa, köyde yaşanan hüzünler, aclar neşeler ve kıvançlar da köyün ortak mali olmalıdır.

Birlik bütünlük dayanışma içinde olan köylüler, aralarında bireysel kırgınlıklar olsa da, neşeyi de, acı da bölüşerek yaşarlar.

Tıpkı Demirkapı Köylülerini gibi..

Köylülerini içinde amansız hastalığı olan komşularına mevcut saygı ve sevgilerinden ötürü 2010 yılı Yayıla şenlikleri programlarından müzik ve eğlence bölümünü çıkarmış olmalar tarafından takdirle karşılanmıştır.

Biz Ekşioğlu Vakfı olarak, Demirkapılı dostlarımıza, ve akrabalarımıza, gelecek yıllarda kedersiz ve acısız yayla şenlikleri coşkusunu yaşamalarını temenni eder, sevgiler ve saygılar sunarız.

Ayrıca, Demirkapı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Yöneticilerini de başanlarından ötürü kutlar, nice başanlara imza atmalarını dileriz.



TABANINDAN ZİRVELERİNE KADAR DOĞA HARİKASI BİR VADİ...



**Güzelliklerin kaynağı
işte bu dere...**

Ovit Dağı'nın 3000 metre rakımlı yamaçlarından toparlanan İkizdere deresi, yaklaşık 90 kilometre bir yol kat ederek Karadeniz'e ulaşır.

Ovit Dağı'ndan, İkizdere ilçe merkezine kadar olan 38 kilometrelük yüksek meyilli akarda, derenin akışındaki hız dikkatlerden kaçmaz.

Ancak, İkizdere ilçe merkezini ikiye bölgerek akan dere, sahile yaklaşıkça akış hızını yavaş yavaş kaybeder.

Yorgun suların durgunlaşlığı bu alanlar raftingciler için daha az heyecanlı olsa da, keyifle kaydıkları alanlar olarak tanımlanır.

29 Temmuz 2010 günü İkizdere vadisinde rafting yapan bu değerli sporcular görüntülémeye çalışırken aldığımız keyif onlannkinden eksik sayılmazdı...

Mevsim itibarıyla, vadiden akan su, yıllık ortalamanın en düşük seviyesi olduğunu hemen belirtmemiz gereklidir.

Özellikle Mayıs Haziran aylarında raftingcilerimiz bu kadar rahat, sessiz ve sakın kayabilecekleri bir dere yerine, daha vahşi, daha gür ve acımasız bir dere ile karşılaşabilirler.



**Vadinin tabanından
yamaçlara doğru
yükseklikce, alter-
natif güzellikler
karşilar sizi...**

Ikizdere ilçe merkezine 6 kilometre kala, vadinin sağ yamaçlarında kurulan "Ayvalık Köyü"ne yolumuz düştü bu kez...

Arazinin coğrafi yapısı gereği, köyün içinden köyün genel görüşünü görüntüleme olanagımız olmadığı.

Yaklaşık yüz haneden oluşan köyün 25 hanesinin akrabalarımıza ait olduğunu öğrendik. Sorduk, araştırdık akrabalarımıza ait olan evlerin kimilerini görüntülemeye çalıştık.

Sağda en üst görüntüde yer alan merhum Ekşioğlu Sayıt Ağa'nın konağıdır. Yakın geçmişte maruz kaldığı bir yangın sonrası yeniden inşa edilmiş haliyle gözükmektedir.

Otantik mimariye özen gösterilerek inşa edilen yazılık görünlümüş şırın ev ise Meclis Başkanımız sayın Hızır Ekşi'ye ait...

Geleneksel mimarileri bozulmadan, otantik dokuları değiştirilmeden yenilenen daha pek çok köy evi görme olanlığı bulduk. Ancak bunların hepsini bu sayfalarda gösterebilmemiz takdir edersiniz ki, fiziken mümkün olmamaktadır.

Ayvalık köyümüz, Ikizdere'de çay tarımının yapıldığı birkaç köyden biridir.

Bu nedenle, çay toplama mevsiminde zorunlu olarak İstanbul'dan gelen ve çay hasadından sonra tekrar İstanbul'a dönen Ayvalık Köyü hemşerilerimiz ve akrabalarımız bulunmaktadır.

Bu vesile ile, kışın boş bulunan pek çok köy evinin yazın şenlik ve civil civil olduğunu görmeniz mümkündür.



Geleneksel 15'inci Ovit YayLASI şenliklerimizde yüzbinlerce katılımcıya hitaben bir konuşma yapan Rize Milletvekilimiz sayın Ali BAYRAMOĞLU "Ovit Dağı artık Geçit verecek" müjdesini verdi. Çok yetkili bir ağızdan duyduğumuz bu sevindirici haber hiç kuşkusuz en çok İkizdereliler ile Ispırlı komşularımızı sevindirdi.



OVİT DAĞI GEÇİDİ



Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit Dağında olacak.

Rize-Erzurum Karayolu'nun, İkizdere-Ispır arasında bulunan Ovit Dağı geçidini kiş aylarında kar nedeniyle kapanması sonucu, bölge insanı önemli ölçüde mağduriyet ve mahrumiyet yaşamaktadır.

Hiç kuşkusuz bu mağduriyetten en çok etkilenen ise, Rize iline bağlı İkizdere ilçesi ile, Erzurum iline bağlı Ispır ilçesi olmaktadır.

Kış aylarında geçit vermeyen "Ovit Dağı" bu iki komşu ilçe halkını adeta mahrumiyet koşullarına sürenmektedir.

2640 metre rakımlı ülkemizin en yüksek geçidi olarak tanımlanan Ovit dağından kiş mevsiminde de ulaşımın sağlanması bölge insanının en güzel hayalleri arasında yer aldı.

Bu hayal neden kurulmasın...? Dile kolay, Rize-Ispır arası yaz aylarında 110 kilometre, kiş aylarında ise, 550 kilometre... İkizdere-Erzurum arası yaz aylarında 205 kilometre, kiş aylarında 450 kilometre...

Bu rakamlar Rize-Erzurum karayolu'nun önemini bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.

**Tünelin uzunluğu
15 kilometre**

2640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nin kış aylarında da geçit vermesi için çokça alternatif fikirler sergilendi.

Hatta bir ara, geçidi kış aylarında 24 saat kar makineleryle açık tutmanın yolları arandı. Bu nedenle 2640 rakımlı zirvede Karayollarına bir bakım evi inşa edildi.

Daha sonra çög tehlikesinin bulunduğu akarların karayolunu kestigi bölgelerde açık tünellerin yapılması düşünüldü.

Ne yazık ki, Ovit Dağı'nın acımasız kış koşulları bu önlemlerin hiç birini affetmedi.

Evet, artık son çare olarak görünen Ovit Dağı Tüneli gündeme geldi.

O sevindirici haberi 8 Ağustos 2010 günü Ovit Yaylası şenliklerimizde bir konuşma yapmak üzere kırsal gelen Rize Milletvekiliımız sayın Ali Bayramoğlu'ndan öğrendik.

"15 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak Ovit Dağı Tüneli'nin proje ihalesi tamamlanmıştır."

Bu sevindirici gelişme bölge halkına ve ülkemize hayırlı olması dileklerimizle, hizmetin hayatı geçirileceği günleri iple çekeceğimizi de ifade etmek isteriz..

Evet, Ovit Yaylasını ikiye bölecek geçen, ama, sadece yaz aylarında hizmet verebilen İkizdere-Ispir karayolu acaba sadece Ovit Yaylası'na mı hizmet verecek...? Bu yolun bakımı hangi kuruma ait olacak..? Bizce bilinmemektedir.

Ama bilinen o ki, Ovit Dağı tüneli Ovit Yaylası sakinlerini olumsuz olarak etkilemeyecektir. Ovit Yaylası ve onun güzellikleri egzos kokularından arınarak doğal ortamına dönecektir.

OVİT DAĞI GÖLÜ



OVİT YAYLASI



HİZIR EKŞİ BAŞKANTIMIZIN YAYLA EVİ





CİMİL VADİSİ'NİN DOYUMSUZ GÜZELLİKLERİ

Erzurum yönüne doğru, İkizdere çıkışından vadinin ikiye ayrıldığını görürsünüz... Vadide birlikte karayolu da ikiye ayrılır. Sağ tarafınızdan devam eden yol Ovit Dağını aşarak Ispir ve Erzurum'a, sol tarafınızda devam eden yol ise sizleri RIDOS OTEL, ilica köyü, Tiron ormanları ve Cimil Köylerine ulaştırır.

İkizdere çıkışından ikiye ayrılan vadilerden doğu yönündekine "Çamlık Vadisi", batı yönündekine ise "Cimil Vadisi" adı verilir.

İkizdere çıkışından itibaren yükselen "Buluntu Dağları" her iki vadide ve bu her iki vadinin tabanından akan Cimil Dere ile Çamlık deresini birbirinden ayırrı.

Bu kez sizleri, İkizdere ilçe merkezinden 25 kilometre uzakta bulunan Cimil Köylerine götüreceğiz. Yolculugumuz sırasında bizleri karşılayan güzellikleri sizlerle paylaşacağız.

Vadinin tabanından akan Cimil Dere'sine paralel uzanan kara yolunun altıncı kilometrede bulunan RIDOS TERMAL OTEL'e kadar beton yol...

Altıncı kilometreden sonra sizleri macera dolu bir yolculuk bekler. Toprak yolun bakımsızlığı, seyir halindeyken çevredeki güzellikleri seyretemenize engeldir.

Buluntu Dağlarının batı yamaçlarındaki orman örtüsünün gizli akarlarından boşalan çağlayanları stop yapıp el fireninizi çektiğten sonra seyretme şansınız vardır.

Devasa çam ağaçlarının yerden metrelere yükseklikte gövdelerinde büyük bir beceri ile oluşturulan an kovanlıklarını görüntülemek bizler için büyük bir zevk oldu.

Sorduk, Ayıların musallat olduğu an kovanlarını korumanın en pratik ve en güvenli yolunun böylesi bir buluştan geçtiğine ilişkin ilginç bir yanıt aldık.

Karadeniz insanı için çareler tükenmez...

CİMİL ÜÇ PARE KÖYDÜR...

Eğitimci Orhan Naci AK'in "Rize Tarihi" adlı eserinin 70. sayfasında yer alan ve karte isimlerini konu alan çizelgede Miladi 1530 yılında Cimil Köyleri'nin Hemşin Kazası'na bağlı olduğu gözükmemektedir. Aynı eserin 154. sayfasında, 1876 nüfus sayımında Cimil Köyleri'nin "Kuraiseba" Nahyesine bağlı, Cimil-i Ulya (Başköy) Cimil-i Vasat (Ortaköy), Cimil-i Sufla (Yetim hoca köyü) olarak gösterilmektedir.



Cimil Güven Köyü
(Cimil-i Sufla-Yetim hoca köyü)

Karayolu ile ilk ulaştığınız köy Cimil Güven köyündür.

Köy isimlerinin Türkçeleştirilmesi kapsamında köyün ismi yenilenmiştir. Yaklaşık 40 haneden oluşan Güven köyü, Cimil köylerinin en küçüğüdür.

Geleneksel köy evleri geçen süreç içerisinde, kara yolu bağlantısının da kurulmasıyla kısmen betonlaştıklarını görmekteyiz.

Köy yaz aylarında mevsimlik olarak kullanılmaktadır. Kışın köy halkı Rize sahil kesimindeki kişiliklanna göç eder.



Cimil Ortaköy
(Cimil-i Vasat)

Güven köy'den bir kilometre sonra yolunuz Ortaköy'e düşer.

Ortaköy iki büyük mahallede oluşur. Köy merkezi ve Hapinc, köy merkezi ile Hapinc arasından akan küçük bir dere yerleşim yerini ikiye böler.

1970 li yıllarda bir yanğını geçiren Hapinc'teki tüm evler kullanılamaz hale geldi. Hapinc'in evleri Afet idaresince tek tip olarak yenilendiğini görmekteyiz.



Cimil Başköy'de, Kumbasar Süleyman Ağa'nın Konağı ve Alman Bilim Adamı Prof. KARL KOCH'un anıları.

Kumbasar Süleyman Ağa, Cimil Köyü'ne intikal tarihi tarafımızdan bilinmeyen dede Kumbasar Ağa'nın kaçırıcı torunu olduğu bize bilinmemektedir.

Ancak, Osmanlı İmparatorluğunun gerileme devrine denk gelen 1814-1834 yılları arasında Rize'de "Tuzcuoğlu İsyanları" İmparatorluğu 20 yıl meşgul ettiğini O. Naci AK'in Rize Tarihi adlı eserinde görmekteyiz.

Cimilli Kumbasar Süleyman Ağa'nın ise Tuzcuoğlu İsyanlarının desteklediği yolunda aynı eserde kayıt bulunmaktadır.

1844 yılında Kumbasar Süleyman Ağa'yı Cimil'deki konağında ziyaret eden Alman bilim adamı "KARL KOCH" un ifadesine göre, Süleyman Ağa Tuzcuoğlu isyanlarına katıldığı için tutuklanarak İzmir hapse konulur. Bir yolunu bulup

haphane'den kaçan Süleyman Ağa Rize'ye gelerek Cimil'deki konağında yaşamını devam ettirir.

Tuzcuogulları'nın ise büyük bir bölümünün Balkanlara sürgün edildiği, sürgün edilenlerin akitbetlerinin de bilinmediği ifade edilmektedir.

Alman İmparatoru'nun hastalığını iyileştirecek olan tedavi edici bitkileri Rize'nin Kaçkar Dağları'nda araştırmak amacıyla 1843 yılında Türkiye'ye gelen botanikçi Prof. KARL KOCH, padışahın izniyle iki yıl bölgeyi dolaştığı bilinmektedir.

Çağrankaya Yayınları üzerinden Cimil Başköy'e ulaşan bilim adamı, Cimil'de Kumbasar Süleyman Ağa'ya konuk olur. Kumbasar Süleyman Ağa konuklarına büyük bir konukseverlik gösterir. Süleyman Ağa'nın 50 yaşında gözüküğü, güçlü bir yapısının bulunduğu, düzgün ve terbiyeli bir lehcesinin yanında düzgün bir Türk-

çe ile konuştuğu, Türkçeden başka dil konuşmadığı Prof. KOCH'un testpitleri arasındaydı.

Tuzcuoğlu isyanlarında isyancılar arasında yer alan Kumbasar Süleyman Ağa, Trabzon Valisi Osman paşa'ya tutruk düşerek İstanbul'a getirilir ve hapse atılır. Buradan rüşvet vererek kaçmayı başarır. Bir gemi ile Avusturya'ya kaçmaya hazırlanırken İzmir'de yakalanır. Ikinci kez hapsinden kaçmayı başarınca, eski işlerine dönmeyeceğine söz vererek affedilir. Böylece Cimil'deki konağına gelip yerlesir.

O. Naci AK'in eserinde Süleyman Ağa'ya ait konağın yıkık ve harabe olduğuna ilişkin bir kayıt bulunmaktadır. 2010 tarihinde Cimil Başköy'e yaptığımız bir ziyarete görüntülediğimiz yukarıdaki konağın Kumbasar Süleyman Ağa'ya ait olduğu oturanlarca ifade edildi.

Cimil-Başköy'de yaklaşık 600 yaşında oldukları söylenen tarihi evleri sizler için görüntüledik...

Yukanda da ifade edildiği gibi, 1977 yılında Cimil Başköy'de meydana gelen bir yanım felaketi, sadece yüzlerce köy evini külé çevirmekle kalmamış, kökleri yüz yıldır ötesine giden otantik bir mimariyi de ortadan kaldırmıştı.

Bu gün, o feci yanından geriye kalan ve geçmişin izlerini taşımaya devam eden sadece iki üç ev kaldığını görmekteyiz.

Geçmişten günümüze önemli ipuçları veren bu tarihi evlerin mimarı yapılan, malzemeleri, yapımında kullanılan muhtemel araç ve gereçler, yapım tarihlerine ilişkin teknolojinin de boyutlarını ortaya koymaktadır.

Ormandan kesilen yaklaşık 30-40 santimetre kotrunda ve yaklaşık 5-6 metre boyundaki kocaman tomrukları üst üste konulup, her iki cepheden gelen ağaç başlarının bir köşede "kurt boğazı" adı verilen bir teknikle birbirine bağlanmalarından ibaret bir yapım tekniği izlersiniz bu tarihi kokan evlerde...

Kocaman bir evin yapımında muhtemelen kullanılan araç ve gereçler kısmen sanki belliidir. Ağaçları kesmeye yarayan kol testeresi, onların kabuklarını soymayı ve kurt boğazı dediğimiz işlem için gerekli yontuların yapılmasına yarayacak balta, belki evlerin iç dizaynı için gerekecek keser'den başka araç ve gereçin kullanılmadığı yolunda bir kanaat oluştuğumuz...

Bu tarihi evlerin iç mimarilerini sahiblerinden izin alarak inceleme ve görüntüleme olanlığı bulduk.

Evlerin iç mimarilerindeki aksesuarlarının evlerle yaşmadığı ortadaydı. Terek, raf ve mutfak dolaplarının son teknolojiye uygun olarak yapıldıkları hane sahiplerince de doğrulandı.



Türk Mizahının en büyük ustası **NASREDDİN HOCA**



En büyük halk filozofu ve mizah ustamızdır. Fikraları tüm dünyaya yayılmış birçok dillere çevrilmiştir.

Ne yazık ki, hayatına ilişkin çok net ve çok kesin bilgilere sahip değiliz. Fikralarından çıkartılan bilgiler ise çoğu kez yanlıltıcı olmuştur. Zira ona mal edilen fikralann belki yansına yakını kendisine ait değildir. Halkın beğendiği ve kaynağı saptanamayan her fıkra ona mal edilmiştir.

En güvenilir kaynaklara göre, Nasrettin Hoca, Sivrihisar'ın "Horto" köyünde doğmuştur. Okuma-yazmayı, dini bilgileri, Arapça'yı babasından öğrenmiştir. Yaşadığı dönemde ve yörede büyük ün kazanan "Seyyit Mahmut Hayrani" ile "Seyyit Hacı İbrahim Sultan" adındaki kişilerle dostluk kurmak uğruna, babasından kendisine kalan köy imamlığını başkasına devrederek Horto dan ayrılmıştır.

Konya-Akşehir'e giderek oraya yerleşmiş, orta hali bir ömrü süren burada ölmüştür. Halen türbesi de Akşehir'de bulunmaktadır.

1907 de onarılan türbenin duvarsız kapısında kocaman bir kilit asılı olduğu için bu kapı da hocanın tuhaftığına bir delil olarak gösterilmiştir.

Söylentilere göre, hocanın medrese eğitimi aldığı, Arabistana gidip geldiği, kadılık yaptığı da kabul edilebilmektedir.

Hoca'nın adı ve kişiliği çevresinde bir takım halk inançlarını meydana getirmiştir. Yine farklı bir söylentiye göre, hanımı da Akşehir'in "Kozağaç" köyünde gömülü bulunmaktadır.

Doğum ve ölüm tarihine ilişkin net bilgiler bulunmamaktadır. 386 tarihini taşıyan mezar taşı kitabesi, onun kişiliğine ve özelliğine uygun tersinden okunarak hicri 683, miladi olarak 1284 tarihinde olduğu varsayılmaktadır.

Fikraları yüzüllardır yaşaya gelen Hoca günümüzde Konya ili Akşehir ilçesinin bir bireyi, Türk halkın ise gurur kaynağıdır.

Akşehirliler'e göre, hocanın deyişiyle sandukası ve türbesi dünyanın merkezi olan Akşehir'de bulunmaktadır.

Akşehir ile özdeleşen Hocanın türbesi ve sandukası Akşehir, şehir mezarlığının içinde bulunmaktadır.

Sekiz direk üzerinde oturtulmuş koni şeklinde yesil bir kubbenin altında bulunan mezar mermer kaplı olup, baş tarafında hocanın kavuğunu simgeleyen mezar taşı dikkatleri çekmektedir.

Nasrettin Hoca'dan Seçmeler:**Yürüyüşünü görmem lazımlı**

Nasrettin hoca tarlasında çalışırken, tanımadığı bir kişi ona seslenir.

-Hoca efendi..! karşı köye kaç saatte gidebilirim.

Hoca cevap vermez.. Adam üç kere daha sorusunu tekrarlar ama cevap alamaz. Yabancı, "bu adam muhtemelen sağırdır" diyerek dönüp yoluna devam eder. Tam dönemece geldiğinde hoca seslenir:

-"Evet gel" diye bağırır. Yanına gelen yabancıyla "sen tam üç saatte o köye varırsın" der.

Yabancı adam hocanın bu davranışına öfkelenir:

-Be adam mademki biliyordun neden önceden söylemedin

-Evet der hoca: "Ben senin nasıl yürüdüğünü görmeden kaç saatte varabileceğini nereden bileyebilirdim ki"...

Arada bir bize uğrar...

Nasrettin Hoca'ya çevresindeki yakınları biraz çok serzenişte bulunurlar:

-Yahu Hoca efendi, duyduğumuza göre senin hatun biraz çok geziyor...

Hoca efendi sakin bir üslupla,

-Komşular bu söyleentinin aslı olmasa gerek, benim hatun o kadar çok geziyor olsa, arada bir bizim eve de uğrayıverirdi...

Eşegi Bulana..

Hoca bir gün Eşegini kaybeder. Bir an önce eşegin bulunması için yanında pazarda şöyle bir ilan verir:

-Merkebimi bulana, merkebimi yularıyla semeriyle birlikte müjde olarak bağışlayacağım..

Komşulardan biri şaşkınlıkla:

-İlahi Hoca efendi, mademki eşegini bulana hediye edecekse ne diye bulmak istersin...

Hoca hiddetlenerek:

-Bire cahil komşu, onu bulma zevkini tatmayıayım mı...?

İçinde Ben de vardım..

Komşusu Nasrettin Hocaya sorar:

-Hocam, neydi sizin evdeki gürültü? Dün gece evinizin önünden geçerken sizin merdivenlerden gümbür gümbür bir şeyler yuvarlanıyordu.

-Hiç canım, hanım benim çüppeyi merdivenlerden aşağı attı da...

Komşu israr eder:

-Amma yaptın Hocam, çuppe okadar gürültü çkanır mı..?

-Sende uzun ettin komşu, çuppenin içinde bende vardım. Hepsi bu kadar..

Maksadı başka imiş...

Nasrettin Hoca merhum, eşegini huysuzluğu yüzünden satmaya karar vererek pazara götürür. Hayvanı Paçızın satış tellalına teslim eder.

Bir müsteri gelir hayvanın dışine bakmak ister, eşek "hart" diye isinverir. Bir başka müsteri kuyruğuna bakanı derken adam çifteyi yer.. Sonuç olarak, hayvan kimseçileri yanına yanaştırmaz. Bu durum karşısında Tellal da hayvanın yularını hocaya teslim eder:

-Hoca efendi senin hayvanın çok huysuz bu hayvanı hiç kimse satın alamaz der.

Eşegi satamayacağını anlayan Hoca efendi hiç bozuntuya vermeden söyle der:

-Esasında ben de onu satmak için getirmiş değilim. Maksadım, Ümmeti Muhammed'in benim ondan neler çekmekte olduğumu gösterip anlatmaktı...

Ya içinde ben olsaydım...

Hoca bir gece yansi ay ışığında bahçede beyazlar giymiş bir adam görür. Hermen hanımıma seslenir:

-Hanim ver şu okumu bana, bahçede hırsız var.

Kansı yay oku getirir. Hoca nişanı alır ve adamı vurur. Leşini yann kaldırmış der ve yatarlar. Sabah olunca kazmayı küreği alıp bahçeye iner.. Birde ne görsün..? Vurduğu kendisine ait beyaz bir gömlekmiş.. Kansı gündüz yıkayıp kurusun diye bahçeye asmış.

Hanim:

-Neye şükrediyorsun Hoca efendi deyince,

-Nasıl şükretmeyeşim hatun.. Tam göğsünden vurmüşüm.. Ya içinde ben olsaydım..?

İş çatallaştı...

Merhum Nasrettin Hoca kadılık yaptığı bir dönemde makamına bir kişi gelir ve şikayette bulunur..

-Muhterem kadi efendi, inekler dagda otlarken sizin alaca inek benim ineği kamından boynuzlayarak ölümüne neden olmuş. Davaciyim...

Hoca:

-Sahibinin sucu yoksa tazminat gerekmek. Zaten inekten de kan parası talep edilmez.

Gelen davacı bir anda şikayet konusunu değiştirir:

-Yanlış izah ettim kadi efendi. Olen sizin inek, öldüren ise bizimki..

Hoca birden doğrularak:

-İş çatallaştı şimdi.. İndirin raftaki şu kara kaplı kitabı..

ÖZLEDİM

Köyümü ve yaylamı özledim sularımı,
Yeşil yamaçlarımı patika yollarımı,
İhlamur kovanında petek petek balımı,
Baharımı yazımı kişalarımı özledim...

Çocukluk yıllarında çobanlık günlerimi,
Kardelen çiçeklerim mor pembe güllerimi,
Yüzmeyi öğrendiğim masmavi göllerimi,
Daldan dala uçuşan kuşalarımı özledim...

Yeşil düzleklerimde yalın ayak koşmayı,
Kayalık tepelerde yuvarlanıp coşmayı,
Isındıkça kabaran bir süt gibi taşmayı,
Çocukluk yıllarında düşlerimi özledim...

İslak dallar altında "Likapa" toplamayı,
Dar patika yollarda hoplayıp ziplamayı,
Mısır celilerini misirlikta yakmayı,
Tadlan damağında aşlarını özledim...

Köydeki dostlukları ve de komşulukları,
Berrak sular akıtan incecik olukları,
Derelerde dolaşan al pullu balıkları,
Neş'emi kederimi yaşlarımı özledim...

Yayla yıldızlarını yağmuru ve boranı,
Hasta olan komşuyu gidip gelip soranı,
Sevinçleri paylaşıp yaraları saranı
Bahçe duvarındaki taşlarımı özledim...

Köyümü sularımı yaylamın yollarını,
Devasa armutlarının kocaman dallarını,
Mısır püsküllerinin incecik tellerini
Köy tadında bulunan dostlarımı özledim...

Yakup Ekşi
Emekli Öğretmen
Editör

BU KAHRAMAN ECDADA NİÇİN ANIT YAPILMAZ

Onlar ki, vatanımız tehlikede duydular
Yayladan köye doğru gece yola vurdular
Anahtar beklemeden, ambarları kıldılar
Azıklarını alıp torbalara koydular.

Once sela okundu, sonra borular çaldı.
Caminin kapısında bütün köylü toplandı
Değirmen deresinde hepsi abdest aldılar.
Mezarlığın düzünde, saf düzeni oldular

Er kişi niyetine, diye tekbir aldılar.
Kendi cenazesini kendileri kıldılar

Çam çırı ellerinde, gece yolu bulmaka..
Vatan aşkı yürekte, alev alev yanmakta
Demeden gündüz gece yürüdüler günlerce.
Diz boyu çamurlarda patikalı yollarda

Hiç zaman kaybetmeden 1914 de
Vardılar Erzurum'a 24 Aralıkta.

Zemiri bir soğukta zifiri karanlıkta.
Sarıkamışa doğru gece yürüyüsünde
Şiddetli fırtınada korkunç tipi altında
Yol yokmuş bitmiyordu kar geçit vermiyordu

Mehmetler birbirine, tutarak yürüyordu
Yazlık kıyafetlerle Mehmetler donuyordu.
Güzel tatlı bir uykı, Mehmetleri sararken
Donanlar yavaş yavaş, geride kalyordu

Once gözler donuyor. Mehmetler kör oluyor
Kör olduğunun kimse farkına varmıyor
Hala gece karanlık, devamı sanılıyor
Soğuğa birde açlık, yazık ki eklenmişti.
Yolda erzak getiren askerlerde ölmüşü

Allahu Ekber de, göz açık kör oldular
Sabahın ışığını, bir daha görmediler
Durumu fark edince, kibleye doğruldular
Hepsi gür bir ses ile, dağlara seslendiler.
Ve dediler ki,

Eshed-u enla ilahe illallah ve eş eshedüennemuhammeden abduhu veresuluh
Diyerek son sözlerini söylediler.
Uykuya yaslandılar, yüreklerimize gömüldüler...

Şimdi onlar cennette, Şehitlerle beraber.
Bu vatan için ölen, yiğitlerle beraber.
Ey Sehit yakınları size sesleniyorum
Bu kahraman şehitler, niçin her yıl anılmaz,
Bu kahramanecdada niçin anıt yapılmaz...

Durali Tavukcuoğlu

ÇAYIN TÜRKÜSÜ

Ah gidi seni Rize, çaydan aldın adını
Gülüyorum memleketin erkeği ve kadını.
Cok senelerden beri, yetiştin derdimize
Taze tomurcukları neler bahsetti bize
Gelinlerin boynuna taktın beşi birlikler
Kızların kollarını doldurdun bilezikler.
Süsledi yamaçları cennet oldu bu yerler
Saymakla bitiremem daha neler var neler.
Seni yaşatmak için dikkatli olmaliyiz
Taze filizlerini sepeye koymaliyiz.
Yabancı maddeleri yahut kart yaprakları
Sakin katma hemşerim koca koca sapları
Yerliye yabanciya sevdirmeli bu malı
Rengi kokusu güzel randımanlı olmalı.
Eğer ihmal edersek kıyanız kendimize,
Nemelazımcılığın zararı hepimize.
Bu mübarek nimetin kadrini bilmeliyiz
Israfi hırsızlığı kökünden silmeliyiz.
İdareler bu işte çok titiz davranışmalı
O biçim adamları görevlere almali.
Bu bizimdir değildir adam kayırmamalı
Partilidir değildir adam ayırmamalı.
Yol, köprü, hastaneye bakanlarımız azdır
Azdan anlamayana sıvrisinekte sazdır.
Ewelce varmı idı bu rahatlık bu para
Erkeğinde eşinde düşünce kara kara
Çarügen deligini şokaliyle tikardun.
Kirli çamaşırın kül suyuyla yıkardin.
Babam götürmez miydi yanım kilo sabunu
Kalçasını soyardı sert kanaviçe donu.
Bugday ekmeği bulsan verirdin hastalara
Omuz üstü bakardın şekerli pastalarla.
Şekeri bulabilsen saklardun ramazana
Yüz paralık içyagi alabilsan kazana.
Şimdi evinde radyo çamaşır makinası
Gardolabi koltuğu somyalı karyolası.
Butangazı da aldı çifter çifter halisi
Ne bu israf sefahat sanki Nevyork Valisi.
Her düğünde atılır mermiler bine yakın
Daha neler neler var sayayı size bakın.
Takarruf onbeş atış atılır da atılır
Bunların arasına bombalarda katılır.
Bu kadar bomba mermi nerelerde satılır
Arayan soran yoktur dersen kime çatılır
Istersen anlatayım daha da berbatını
Gazinocuya sorun raki sarfiyatını.
Kırk sene ewvelini neden unuttun neden
Inanmazsan sorda bak sağ değil midur deden

IBO HOCA

IBO HOCA: Rize-Güneysu ilçesi Adacamı köyü imamı olup, 1911-1983 yılları arasında yaşamıştır.

ÖMÜR

Yaşamak güzel ümitle dolar kalbimiz
Gün gelir yeşerir dallarda bahar,
Zaman içinde solar yapraklar birer birer
Ağlar, sizler engin ufuklarda yüregimiz.

Gider özlemimiz yavaş yavaş içimizden,
Sessiz sessiz ucar kuşlar göklere doğru
Dalgalar ürperir yüregimizde,
Artık gözler ıslak gecenin karanlığında,

Ayn kaldım artık eski aynalardan,
Ey, çocuklüğüm dönemiyorum sana,
Özledim seni geçemiyorum karanlıklardan
Uzanmak istiyorum hayallerime sana

Alaca karanlıktaki tatlı anılarım,
Hayal oldu ama şimdî nerede bilmem,
Ey gönül, ey dost halen bende varım,
Ancak dağlar ve denizler ötesinde...

Necat ISLAMOĞLU
Emekli Öğretmen

YANLIZLIK

Hatırlarla dolu tüm ömrüm
Canlandı hayalimde her biri bir bir...
Acısıyla tatsıyla tüm hayatım,
Acıyla doldu göz pınarlanım...

Çocuklüğüm ve gençliğimin
Tüm kesitleri,
Canlandı gözümüzde her biri bir bir...
Ne garip, hayat sanki
Bir sinema filmi gibi

Oyuncular oynar, makinist oynatır gibi...
Hayat bir film gibi, başlar ve biter
Son yolculukta perdeler kapanır ağır ağır...
İşte bu bizim hayatımız,
Doğar büyür ve göçeriz,
Bir varmış bir yokmuş gibi...

Ne garip bir oyun bu değil mi..?
Varken yok olmak, yokken var olmak gibi...
Ama gerçek şu ki, yalnızlık ...
İşte bu bizim hayatımız.

Sevişan Kutlu

YAPI İLE YAPICILAR

Yapıcılar türkü söylüyor,
yapı türkü söyle gibî yapılmıyor ama.
Bu iş biraz daha zor.

Yapıcıların yüregi
bayram yeri gibî civî civî,
ama yapı yeri bayram yeri degil.
Yapı yeri toz toprak,
çamur, kar.

Yapı yerinde ayağın burkulur,
ellerin kanar.
Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli,
her zaman sıcak,
ne ekmek her zaman pamuk gibî yumusak,
ne herkes kahraman,
ne dostlar vefali her zaman.

Türkü söyle gibî yapılmıyor yapı.
Bu iş biraz daha zor.

Zor mor ama
yapı yükseliyor, yükseliyor.
Saksılar konuldu pencere'lere
alt katlarında.
İlk balkonlara güneş taşıyor kuşlar
kanatlarında.
Bir yürek çarpıntı var
her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde.
Yükseliyor
yükseliyor
yükseliyor yapı kanter içinde.

NAZIM HİKMET

ARAMIZDAN AYRILANLAR

ÖLÜM

Ikizdere'nin Demirkapı Köyünden merhum Memiş Ağa dedemin torunlarından Sakarya İl'in Karasu ilçesinde ikamet eden merhum Hasan Ekşi'nin oğlu, Vakıf Yönetim Kurulu Üyemiz sevgili Kemal Ekşi'nin kardeşi işadamı

HİZİR EKŞİ

22 Haziran 2010 günü geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuştu. Merhumma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Yeşilyurt mahallesinden merhum Ali Ağa dedemin torunlarından merhum Tahsildar Ahmet Ekşi'nin hanımı Üyemiz Yüksel Ekşi'nin annesi

LETİFE EKŞİ

15 Ağustos 2010 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Dereköyünden merhum Mustafa Ağa Dedemin torunlarından, merhum Mevlüt Ekşi'nin kızı, Eyüp ve Faik Ekşilerin ablası

SANIYE EKŞİ

(ISPIR) 4 Nisan 2010 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Yeşilyurt mahallesinden merhum Ali Ağa dedemin torunlarından Yeşilyurt Mahallesi Eski Muhtar merhum Ahmet Ekşi'nin eşi, Erol, Halil, Şenol, ve Birol Ekşilerin annesi

HATİCE EKŞİ

19 Ağustos 2010 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Bayırköy'ünden merhum Küçük Ahmet Ağa dedemin torunlarından merhum Hasan Ağa'nın torunu ve merhum Hamit Ekşi'nin kızı

FİRDEVS EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin İhlamur Köyünden Ali Ağa Dedeminin Torunlarından İş Adamımız İsmail Hakkı Ekşi'nin oğlu Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Ekşioğlu'nun ve Şevki Ekşioğlu'nun Kardeşi

NUSRET EKŞİOĞLU

10 Kasım 2010 Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Bayırköy'ünden merhum Ali Ağa dedemin torunlarından merhum Hâşim Efendi'nin gelini ve merhum Hoca Hüseyin Ekşi'nin eşi, Hatice, Emine, Fatma, Emriye, Hawa, Ahmet, Hızır ve Meryem Ekşilerin annesi

AYŞE EKŞİ

14 Eylül 2010 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Demirkapı Köyünden merhum Ali Ağa dedemin torunlarından Vakıfımızın kurucularından merhum Mehmet Fuat Ekşioğlu'nun annesi, Yönetim Kurulu Üyemiz sayın M. Gökhan Ekşioğlu'nun babaannesi

ZEHRA EKŞİ

4 Nisan 2010 günü hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Demirkapı Köyünden Sakarya ilinin Karasu ilçesi Belediyesi eski Başkanlarından sayın Selahattin Tatlı'nın kızı

NEŞE TATLI

10 Eylül 2010 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Dereköyünden merhum Mustafa Ağa dedemin torunlarından merhum Mehmet Ekşi'nin eşi, Alemdağ Belediyesi eski Başkanlarından Bahattin Ekşi'nin annesi

SABİRE EKŞİ

8 Mayıs 2010 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Yeşilyurt Mahallesinden, merhum Ali Ağa dedemin torunlarından merhum Rüstem Ekşi'nin oğlu

RİCAL EKŞİ

17 Temmuz 2010 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. Merhumma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Aslen Ikizdere'nin Bayır Köyünden Kara Ahmet Ağa Dedemin Torunlarından Erzurum Hinis İkametgâhı Aslan Ekşi'nin hanımı

MERCAN EKŞİ

03 Kasım 2010 Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Bayırköy'ünden merhum Mustafa Ağa dedemizin torunlarından merhum Hacı Muhammed Ekşî'nin oğlu, Adnan, Gönül, Sertinaz, Banu ve Kenan Ekşî kardeşlerin babaları, Fahriye Ekşî'nin biridir eşi eski kuşak işadamımızdan

YUSUF EKŞİ

27 Ağustos 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu. Merhuma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Demirkapı köyünden olup, Sakarya ilinin Karasu ilçesinde ikamet eden Karasu Belediyesinin eski Başkanı Selahattin Tatlı'nın yeğeni, Feridun Tatlı'nın kardeşi

CENGİZ TATLİ

20 Temmuz 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu. Merhuma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Bayırköy'ünden merhum Memiş Ağa dedemizin torunlarından, İkametgâhı RİZE olan akrabalarımızdan tabelâci

İLYAS AYDIN EKŞİOĞLU

8 Ağustos 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu. Merhuma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Bayırköy'ünden merhum Yakup Ağa dedemizin torunlarından merhum Hacı Talip Ekşî'nin oğlu Yönetim Kurulu Üyemiz Yasin Ekşî'nin büyük amcası

YUNUS EKŞİ

3 EKİM 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu merhuma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Bayırköy'ünden merhum Ali Ağa dedemizin torunlarından merhum Hoca Osman Ekşî'nin torunu, merhum Hüseyin Ekşî'nin oğlu Eyüp, Ensar, ve Halil Ekşîlerin Ağabeyisi

NAZIM EKŞİ

31 Ekim 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu merhuma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Dereköy'ünden merhum Mustafa Ağa dedemizin torunlarından merhum Şükür Ekşî'nin eşi, Yönetim Kurulu Üyemiz sevgili Hızır Ekşî ile, işadamımızdan Yılmaz Ekşî'nin anneleri

HATİCE EKŞİ

24 Mayıs 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Demirkapı köyünden merhum Memiş Ağa dedemizin torunlarından merhum Muhammed Ekşî'nin gelini ve Cemal Ekşî'nin, eşi Demirkapı köyü camisinin imamı Murat Ekşî'nin annesi

FATMA EKŞİ

15 Ağustos 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu. Merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Bayırköy'ünden merhum Mustafa Ağa dedemizin torunlarından merhum Aziz Çavuş'un torunu ve merhum Aza Hüseyin'in oğlu, Ziya Ekşî'nin kardeşi

İSLAM EKŞİ

2 Eylül 2010 günü hâkin rahmetine kavuştu. Merhuma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Rize ili Ardeşen ilçesine bağlı Yayla Mahalesindeki akrabalarımızdan merhum Ali Ekşî'nin oğlu

OSMAN EKŞİ

1 Kasım 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu merhuma Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM

Ikizdere'nin Bayırköy'ünden merhum Kara Ahmet Ağa dedemizin torunlarından Nusret Ekşî'nin hanımı Emanet ve Aslan Ekşîlerin annesi İhsan Ekşî'nin baannesi

FATMA EKŞİ

17 Ekim 2010 tarihinde hâkin rahmetine kavuştu merhumeye Allahtan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

EKŞİOĞLU VAKFI



BAYIR KÖYDE GELENEKSEL MİMARİDE BİR KÖY EVİ



farkınızı ortaya koyalım istermisiniz?



• **Tasarım Hizmetleri** Kurumsal Kimlik • Katalog • Brosür • Dergi • İlan Tasarımı • Mailing • Logo Tasarımı • Ambalaj Dizaynı • 3-D Çizim Animasyon
• **Basılı Materyaller** Dergi • Katalog • Brosür • Matbuat Eviak • **Outdoor Reklamcılık** Billboard • Roll Up • Tabela • Afis • Araç Glydirmeye
• **Görsel Faaliyetler** Tanıtım Filmleri • Müzik Videoları • Interactive CD • **Web Hizmetleri** Web Sayısı Tasarımı • Intro • Banner • 360° Sanal Tur

• **Adres** Fahrettin Kerim Gökay Cad. Baycan Han 41/15 Hasarpaşa - Kadıköy - İST • Tel: 0216 414 52 75 - 76 • Fax: 0216 449 35 19 • Mail: info@tunagroup.com

**HUZURLU BİR YAŞAMIN
YENİ ADRESİ**



carpe diem
konutları

KOLON İNSAAT
Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tasdelen Çamlı Mahallesi
Şehit Kubilay Caddesi
No:48 Çekmeköy - İstanbul
Tel.: 0216 484 66 62 - 0216 484 62 03
Gsm: 0530 412 67 94
info@carpediemkonutlari.com
www.carpediemkonutlari.com